



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Πότε δέ Σε εἶδομεν... ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρὸς Σε;» (Ματθ. κε' 39)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στο Ἐϊδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου καὶ Ἀρχιερατικὸ Συλλεῖτουργο στον Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου Βόλου 10η Δεκεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.



Τὸ Σάββατο, 10.12.2023 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων
Μηνᾶ, Ἐρμογένους καὶ Εὐγράφου,
μὲ τὴν εὐλογία, τὴν συμμετοχὴ
καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ
Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἐπραγματο-

ποιήθη τὸ εἰκοστὸ Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στο Ἐϊδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου.

Οἱ Διακόνισσες τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» εἶχαν φροντίσει γιὰ τὴν συγκέντρωσι καὶ τὴν συσκευασία τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὅποια προσέφεραν ἰδιῶτες καὶ καταστήματα ἢ ἀγοράσθησαν ἀπὸ τὸν Σύλλογο, προκειμένον νὰ προσφερθοῦν στοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας.

* * *

Στὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου ἡ Διεύθυνσις εἶχε εἰδοποιήσει, ὅτι ἐξ αἰτίας προσφάτων κρουσμάτων Covid, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ προσωπικὴ συν-άντησις μὲ ὅλους τοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας στὴν αὐλὴ τοῦ Καταστήματος, ὅπως ἐσυνθηθίζετο σὲ παλαιότερες ἐπισκέψεις.

Τὴν μικρὴ ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν ὑποδέχθηκε στὸν χῶρο ἐλέγχου, ἐκτὸς τοῦ κυρίου χώρου τοῦ Καταστήματος, ὁ ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ Ἀδελφός μας Διευθυντῆς κ. Βασίλειος Ἀποστολάκης, ὁ ὁποῖος τοὺς εὐχαρίστησε ἐνθέρμως γιὰ τὴν συμπαράστασί τους, ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἐξῆς, καὶ τοὺς περιέγραψε πῶς ὁ ἴδιος μεριμνᾷ γιὰ τὴν καλὴ συνεργασία τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Καταστήματος, καθὼς ἐπιθυμεῖ ἢ δύσκολη ἐργασία τους νὰ γίνεται ὅσο τὸ δυνατόν σὲ περισσότερο εὐχάριστο καὶ φιλικὸ κλίμα, καὶ ἡ ἐπιστασία τῶν Κρατουμένων νὰ λειτουργῆται ὡς **Διακονία**.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ ἐπισκέπτες εἶχαν μία σύντομη ἀλλὰ ἐγκάρδια συνάντησι μὲ μία μικρὴ ὁμάδα ἐργαζομένων Κρατουμένων, στοὺς ὁποῖους ἐδόθησαν δωράκια καὶ μὲ τοὺς ὁποῖους ἀντάλλαξαν εὐχὲς γιὰ τὶς Ἑορτές.

* * *

Ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τὸ Κατάστημα Κράτησης, οἱ Προσκυνητὲς ἐπισκέφθηκαν, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ οἰκείου Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, στὸν Ριζόμυλο Βελεστίνου.



Ἐκεῖ ἡ Ὑπεύθυνος Ἀδελφὴ Ἀκακία μαζί μὲ τὴν πολυσέβαστη Γερόντισσα Ἰουστῖνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, ὑπεδέχθησαν τὸν Σεβασμ. Ποιμένα μας καὶ τοὺς λοιποὺς Προσκυνητάς, τοὺς ξενάγησαν καὶ ἐφιλοξένησαν μὲ μεγάλη προθυμία.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας οἱ Προσκυνητὲς προσῆλθαν στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο, ὅπου τοὺς ἀνέμενε ὁ Ἐφημέριος π. Γεώργιος Σάλα Μπουχάους (Shahla Buhaous), γιὰ τὴν τέλεσι τοῦ Ἑσπερινοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖον κατέφθασε καὶ ὁ Σεβασμ. ἐγκύριος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

* * *

Τὴν Κυριακὴ τῶν Προπατόρων, 11η Δεκεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ὁσίων Δανιὴλ καὶ Λουκᾶ τῶν Στυλιτῶν, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸ Συλλεΐτουργο. Συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμ. Μητροπολίται κ. Φώτιος καὶ κ. Κυπριανός, ὁ Ἐφημέριος π. Γεώργιος, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης καὶ ὁ Ὑποδιάκονος Χρυσοβαλάντης Μαρίνης.



Στὴν Ὁμιλία, τὴν ὁποῖαν ἀπηύθυνε στὸ ἐκκλησίασμα κατὰ παράκλησιν τοῦ Σεβασμ. Φώτιου, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας,

ἐπέσημανε, ὅτι ἡ πρὸ ὀλίγου ἀναγνωσθεῖσα Παραβολὴ τοῦ γαμηλίου Δεῖπνου ἔχει ἐπιλεχθῆ ἀπὸ τοὺς

Πατέρες στὴν προοπτικὴ τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας, καὶ αὐτὸ σὲ δύο ἐπίπεδα:

• **Π**ρῶτον, νὰ παρακινήθοῦμε νὰ ἐντείνουμε τὴν ἐτοιμασίαν μας γιὰ τὴν συμμετοχὴ μας στὸ μυστικὸ Δεῖπνο, τὴν μετάληψιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἄν σὲ ἓνα γήινο γαμήλιο δεῖπνο φορᾶμε «τὰ καλὰ μας», πόσο μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ φροντίσουμε τὸ «ἔνδυμα γάμου», τὸ ὁποῖο ἐλάβαμε κατὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα καὶ τὸ ὁποῖο ἀπὸ ἀμέλεια καὶ ἀδυναμία, μολύνουμε μὲ τὶς ἁμαρτίες μας, μὲ τὴν ὑπερηφάνεια, τὴν ἔλλειψιν ἀγάπης, τὴν ἔλλειψιν ἀγνότητος σωματικῆς καὶ ψυχικῆς...

Ἄς πλησιάσουμε μὲ συντριβὴ καὶ ἔργα μετανοίας στὸ Δεῖπνο τῆς Ἑορτῆς, ὥστε νὰ γεννηθῆ ὁ Χριστὸς στὶς καρδιές μας. **Κ**άθε φορὰ πὺν μετέχουμε στὰ Ἀχραντα Μυστήρια μὲ ἔνδυμα γάμου, γίνεται ἀναγέννησις, ἐπανάληψις τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μέσα μας καὶ ἡ ὑπαρξίς μας ἀνακαινίζεται.

Ἄς φροντίζουμε νὰ βιώνουμε τὴν μετάνοια, μὲ ἔργα ἀγάπης καὶ συγχωρητικότητος, μὲ φυλακὴ τῶν αἰσθήσεων, κ.ἄ., ὥστε νὰ μεταλαμβάνουμε ὅσο τὸ δυνατὸν συχνότερα.

Ἄς μὴν ἐπαναλαμβάνουμε ὅσα ἔγιναν στὸν Γάμο τοῦ βασιλέως, ἃς μὴν ἀπορρίπτουμε τὴν πρόσκλησι τοῦ Φιλανθρώπου Κυρίου μας, διότι γιὰ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦτο τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ μεταλαμβάνουμε τοῦ Ἀχράντου Σώματος καὶ τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας.

• **Δ**εύτερον, νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ νόημα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας: **ὁ** Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος, καὶ μὲ τὴν Σάρκωσι Του καλεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐνωθοῦν μαζί Του. **Αὐ**τὸς εἶναι ὁ μυστικὸς Γάμος. **Ὁ** Θεὸς στὸ Δεῖπνο συνάγει ἡμᾶς, τὰ τέκνα Του τὰ ἐσκορπισμένα, γιὰ νὰ ἐνωθῆ μαζί μας. **Σ**τὸ Δεῖπνο αὐτό, στοὺς Γάμους τοῦ Ἀρνίου, νυμφεύεται ὁ Χριστὸς





μας τὴν Ἐκκλησία, ἡμᾶς, σὲ μία μυστική ἔνωση.

Διότι, κατὰ τὴν συγκλονιστικὴ ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου μας στὸν Νικόδημο, «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ τὸν Μονογενῆ ἔδωκεν,

ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχη ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ' 16).

Διὰ μέσου τῶν Παθῶν, τοῦ σταυρικοῦ Θανάτου, τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Αναλήψεώς Του, κατέστησε τὴν φύσι μας «συγκάθεδρον τῆς Θεότητος». Αὐτῆς τῆς θεωθείσης φύσεως μετέχουμε στὴν ἁγία Κοινωνία...

Ἄς μὴν εἶναι λοιπὸν τυπικὴ ἢ προσέλευσις μας στὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Ἄς μὴ μᾶς παρασύρουν οἱ κοσμικὲς «λάμπεις», οἱ ὁποῖες μᾶς ἐλκύουν σὲ γήινες, ἐφήμερες καὶ ἐμπαθεῖς ἀπολαύσεις, ἀλλ' ἄς πλησιάσουμε μὲ συντριβή, κατάνυξι καὶ μετάνοια, παρακαλώντας τὸν Κύριό μας νὰ μᾶς ἀναγεννήσῃ καὶ νὰ βιώνουμε τὸ μυστήριό τῆς Ἐνώσεως μαζί Του...

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὸ κέρασμα στὴν φιλόξενη Ἐνορία τοῦ Τιμίου Προδρόμου, οἱ Κληρικοὶ καὶ οἱ ἐπισκέπτες ἐξ Ἀθηνῶν μετέβησαν πάλι στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, ὅπου οἱ Γερόντισσες τοὺς παρέθεσαν Τράπεζα ἀγάπης.

Οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἐξεφράσαν τὴν χαρὰ τους γιὰ τὴν δοθεῖσαν εὐκαιρία συναντήσεως καὶ κοινῆς λατρείας, εὐχόμενοι νὰ ἐπαναληφθῇ, ἐφ' ὅσον ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐπισκέπτεται τακτικὰ τὰ Καταστήματα Κράτησης τοῦ Βόλου.

Ἡ μικρὴ ομάδα τῶν Προσκυνητῶν ἐπέτρεψε στὰ ἴδια μὲ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Κύριό μας γιὰ τὰ πολλαπλὰ μαθήματα καὶ μηνύματα τοῦ πολὺ ὠφελίμου αὐτοῦ διημέρου.

† Γ.Ι.Μ.