



Ἡμερολόγιον 2024 τῆς Ἐφημερίδος «Ἐστία»

- Σελίδες: 118.
- Πολύχρωμον.
- Σχήμα: 17,6 x 23,5 ἐκ.

Κύπρος 1974-2024

«**Ἀτενίσσατε** τὴν Κύπρον. Ὁ ἐθνικὸς βίος τῆς ἐκραταιώθη εἰς τοσοῦτον ἀκμῆς, ὥστε ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῆς Κύπρου ἐν ἀβιάστῳ συνειδήσει, ἐν θερμῇ δὲ συναρπαγῇ καὶ ἐγκαρδίῳ φωνῇ ὑψηγορῇ τὸν ὑποκάρδιον πόθον τῆς νήσου, ὅστις δὲν ἠδύνατο νὰ εἶναι ἄλλος ἢ ἡ ἔνωσις τῆς θυγατρὸς Κύπρου μετὰ τῆς μητρὸς Ἑλλάδος».

Ἀυτὰ ἔγραφε τὸ 1895 στὸ κεντρικὸ ἄρθρο τῆς «Ἐστίας» ὁ συνεργάτης τῆς Σπυρίδων Παγανέλης. Ἐναρμονιζόταν ἀπὸ τότε ἡ ἔφημερίδα μὲ τὰ δίκαια τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, στάση τὴν ὁποία κράτησε μὲ συνέπεια κατὰ τὴ μακρὰ διαδρομὴ τῆς μέχρι σήμερα.

Ἐφέτος συμπληρώνονται πενήντα χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ οἱ ὀρδὲς τοῦ Ἀττίλα εἰσέβαλαν στὴ Μεγαλόνησο, τμῆμα τῆς ὁποίας εὐρίσκεται ὑπὸ παράνομη στρατιωτικὴ κατοχὴ, ὅπως ἀναγνωρίζουν τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Ἐπιλέξαμε λοιπὸν ἓνα ἐλάχιστο ποιητικὸ ἐράνισμα ἀπὸ



τὸν ἀπέραντο πλοῦτο πὸν περιέλαβε στὴν ἔκδοση: «**Κ**είμενα Κυπριακῆς Λογοτεχνίας» τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου (2012), γιὰ νὰ συνοδεύσουμε τὰ φωτογραφικὰ τεκμήρια τοῦ 1974.

Τὶς εἰκόνες, οἱ ὁποῖες μᾶς καλοῦν, καλοῦν τὸν Ἑλληνισμό νὰ παραμένει σὲ ἐγρήγορη. **Ὁ** ἀγώνας πὸν διεξάγεται, ἄλλοτε ἐμφανῶς καὶ ἄλλοτε ἀφανῶς, εἶναι ἱερός.

Αγώνας δικαίου. **Δ**ιότι ἡ Κυπριακὴ τραγωδία ἀνήκει στοὺς νεομάρτυρες τῆς Ἐλευθερίας. **Ὀ**φείλουμε διαρκῶς νὰ ἔχουμε στραμμένη τὴν σκέψη μας στὸ ὀδυνηρὸ καὶ ἐφιαλτικὸ 1974. **Ο**ὶ καιροὶ μπορεῖ νὰ ἀλλάζουν, ἀλλὰ χρέος ὅλων μας εἶναι νὰ διατηρήσουμε τὴν **Μνήμη** καὶ νὰ τιμοῦμε τὴν **Ἱστορία**. **Τ**ὸ ὀφείλουμε καὶ στὶς ἐπόμενες γενεές, διατηρῶντας ἐνιαία φωνή, κοινὸ στόχο, ἀταλάντευτη στάση.

Εκφράζουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ στὴν Ἱστορικὴ καὶ Ἐθνολογικὴ Ἐταιρεία τῆς Ἑλλάδος, τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ τὶς ἐπιμελήτριες τοῦ Φωτογραφικοῦ Ἀρχείου της, διότι μᾶς παρεχώρησαν τὸ ἀνέκδοτο φωτογραφικὸ ὑλικὸ πὸν περιλαμβάνεται στὸ ἐφετινὸ Ἡμερολόγιο. **Υ**λικὸ πὸν προέρχεται ἀπὸ τὴν ἄλλοτε ἀκμάζουσα «Πανελληνίῳ Ἐνωση Συμπαραστάσεως Κύπρου», ἡ ὁποία λειτούργησε ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι τὸ 1981.

Σὲ μᾶς ἀπομένει νὰ μεταφέρουμε τὴν πρόσκληση πὸν ἀπηύθυνε ὁ Σπυρίδων Παγανέλης κάποτε ἀπὸ τὶς στήλες τῆς «Ἐστίας»:

«**Σ**ᾶς προσφωνοῦμεν, ἀδελφοὶ συμπολίται, Κυπριοὶ ἀξιοθαύμαστοι, ἐργάται καὶ κήρυκες τῆς Ἐνώσεως. **Ἡ** χεὶρ τοῦ Θεοῦ σᾶς σκεπάζει. **Κ**αὶ ἡ Σοφία τοῦ Πνεύματος Αὐτοῦ εἶθε νὰ φωτίζη καὶ νὰ διευθύνῃ τὰ ἐθνικὰ διαβήματά σας!»!

Ἐλευθέριος Γ. Σκιαδάς
Γενικὸς Διευθυντῆς

