



Ο Ιστορικός Ίερός Ναός τῆς Ἁγίας Φιλοθέης Τὸ Συνοδικὸ Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας μας

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι

Ἡ Πόλις τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα τὸ φιλόχριστον Γένος μας, ὀφείλει πολλὰ στὴν Ἁγία Ὁσιομάρτυρα Φιλοθέη τὴν Ἀθηναία, ἡ ὁποία τιμᾶται τὴν 19η Φεβρουαρίου.

Ἐζησε τὸν 16ο αἰῶνα, τὴν ἐποχὴ τῆς στυγνῆς ὀθωμανικῆς δουλείας τῆς Πατρίδος μας, καὶ ἀνεδείχθη **Μάρτυς τῆς Εὐσπλαγχνίας, τῆς Φιλανθρωπίας καὶ τῆς Ἐλεημοσύνης.**

Διέθεσε τὸν πλοῦτο, τὸν ὁποῖο ἐκληρονόμησε ἀπὸ τὴν οἰκογένειά της, σὲ ἀγαθοεργίες καὶ ἐπιδόθηκε μὲ ζῆλο στὸ **κοινωνικὸ ἔργο.** Ἰδρυσε Σχολεῖα καὶ «Παρθενῶνα», Μονὲς καὶ Μετόχια, Σχολὲς –ιδίως γιὰ τὶς νέες Ἑλληνίδες, βιοτεχνικὰ Ἐργαστήρια, Ὁρφανοτροφεῖα, Ξενῶνες γιὰ τοὺς πτωχοὺς ξένους καὶ Νοσοκομεῖα. **Ἄ**νοιξε πηγὰ δια γιὰ νὰ ξεδιψοῦν οἱ διψασμένοι.

* * *

Ὁ ὁμώνυμος Ίερός Ναός τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται στὴν περιοχὴ τῶν **Πετραλῶνων**, ἦταν πολὺ μικρὸς καὶ πρὶν περίπου 30 ἔτη κατεδαφίσθηκε, προκειμένου νὰ οἰκοδομηθῆ μεγαλύτερος, συνοδευόμενος ἀπὸ διαφόρους βοηθητικοὺς χώρους τεσσάρων μικρῶν ὀρόφων.

Τὸ ἔργο παρέμενε ἡμιτελὲς μέχρι πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, ὅποτε τὸ **Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας μας**, στὸ ὁποῖο ἀνήκει ἰδιοκτησιακῶς ὁ Ναός, ἀπεφάσισε νὰ προχωρήσῃ, ἔστω καὶ ἐν μέσῳ κρίσεως, στὴν ἀποπεράτωσι τοῦ ἔργου, προκειμένου νὰ τιμᾶται πρεπόντως ἡ μεγάλη Ἁγία τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ στεγασθοῦν **στοὺς ἐκεῖ χώρους οἱ διάφορες Ὑπηρεσίες τῆς Ἱεραῆς Συνόδου μας.**

Τὸ ἔργο ἔχει προχωρήσει ἱκανοποιητικά, ὅπως φαίνεται στὴν παρατιθέμενη φωτογραφία καὶ τώρα ἀπομένει ἡ **τοποθέτησις τῶν μαρμάρων τοῦ Ναοῦ**, ὡς καὶ ἡ κατασκευὴ τῶν θυρῶν, τῶν παραθύρων καὶ τοῦ ἀνελκυστήρος.

Τὰ εὐσεβῆ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ, δύνανται νὰ συνεισφέρουν στὸ θεάρεστο ἔργο αὐτὸ καὶ νὰ γίνουν **Κτήτορες τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης.**

Ἀποστολὴ Συνεισφορῶν:

Γραφεῖα τῆς Ἱεραῆς Συνόδου μας,
Κάνιγγος 32, ὄροφος 3ος, 106 82 ΑΘΗΝΑΙ.

• Μὲ τὴν ἔνδειξη:

«Γιὰ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης».

