

## Ιεραποστολή στην Κεντρική Αφρική από τον Άγιο Κυπριανό



**Σ**τα μέσα του Ιουλίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος ταξίδευσε ως Αντιπρόσωπος του ασθενοτύτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανού, Προέδρου της Ιεράς Συνόδου των Ενοσταμένων, στην Κεντρική Αφρική, πραγματοποιώντας άλλη μία ποιμαντική και ιεραποστολική επίσκεψη μεγάλης σημασίας.

Συγκεκριμένα, σε διάστημα είκοσι περίπου ημερών, διέτρεξε μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να επισκεφθεί τις Ιεραποστολικές Κοινότητες των Ορθοδόξων Ενοσταμένων του Πατρίου Ημερολογίου στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Κονγκό, στην Κανάγκα του Κονγκό, και στην Μπράζα, πρωτεύουσα του Κονγκό-Μπραζαβίλ.

Το γεμάτο πρόγραμμά του περιλάμβανε επισκέψεις σε Ιερούς Ναούς και στο Σχολείο της Ιεραποστολής, επιθεωρήσεις έργων σε ανεγειρόμενους Ναούς και σε Ιερά Μονή, συζητήσεις και συνάξεις με τους είκοσι και πλέον Κληρικούς και με μεγάλο αριθμό ιθαγενών πιστών, τέλεση Θεϊνών Λειτουργιών, κηρύγματα και ομιλίες, χειροτονίες νέων

Κληρικών, επανένταξη Ιερέων οι οποίοι είχαν παρασυρθεί παλαιότερα σε σχισματική κατάσταση, παροχή πνευματικής και μάλιστα υλικής/χρηματικής βοήθειας σε τρέχοντα πνευματικά αιτήματα μεμονωμένων πιστών αλλά και στις μεγάλες ανάγκες της Ιεραποστολής, συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη για θέματα της Ορθόδοξης Χριστιανικής παρουσίας και μαρτυρίας, αλλά και αφάνταστη κακοπάθεια και ταλαιπωρία, εξ αιτίας δυσχερειών στις περιοχές αυτές, όπως έλλειψη ρεύματος, νερού, κατάλληλου φαγητού, υγειονομικής φροντίδας, καθυστερήσεις στα μέσα συγκοινωνίας κλπ.



Οι Ιεραποστολικές σελίδες εμπλουτίζονται, εφόσον η διάδοση της αληθινής Πίστεως συνεχίζεται, παρά τις δυσκολίες, με αγαθή ελπίδα και θυσιαστική διάθεση.