

Ίπίσκεψις στὴν Ίεραποστολή τοῦ Κονγκό*



ΚΑΤΑ τοὺς μῆνες Ίουνιο καὶ Ίούλιο, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου καὶ Καθηγουμένου μας κ. Κυπριανοῦ, ὁ Ίερομόναχος π. Μᾶρκος Ἀγιοκυπριανίτης πραγματοποίησε ἐπίσκεψι στὴν πατρίδα του τὸ Κονγκό τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς.

Ὁ π. Μᾶρκος εἶχε τὴν εὐκαιρία,

κατὰ τὸ διάστημα τῆς διμήνου παραμονῆς του ἐκεῖ, νὰ σχετισθῆ μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς παράγοντες τῆς Ίεραποστολῆς μας στὴν ἀχανῆ αὐτὴ χώρα καὶ νὰ ἔλθῃ σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῶν Ἐνοριῶν, ἡ ὁποία δυσχεραίνεται ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν μεγάλη ἔνδεια ποὺ ἐπικρατεῖ.

Πρὸς μικρὴ ἀνακούφισι τῆς καταστάσεως, ὁ π. Μᾶρκος μετέφερε -ἐκ μέρους τῆς Ίερᾶς Μονῆς μας τῶν Ἀγίων Κυπριανοῦ καὶ Ίουστίνης- ὑλικὸ βοθηθείας καὶ προσέφερε σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς εἴκοσι περίπου Κληρικοὺς τῆς Ίεραποστολῆς χρηματικὴ βοήθεια, ράσα, λειτουργικὰ βιβλία, λειτουργικὰ εἶδη γιὰ τοὺς Ναοὺς (Σταυροὺς Ἀγίας Τραπέζης, Εἰκόνες Τέμπλου), φάρμακα γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, καθὼς καὶ ἄλλα εἶδη πρώτης ἀνάγκης.



Ἐπίσης, μελετήθηκαν ἀπὸ κοινοῦ τρόποι προωθήσεως τῶν ἀμέσων προτεραιοτήτων τῆς Ίεραποστολῆς, γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωσί της καὶ τὴν ἀποτελεσματικώτερη διάδοσι τῆς μαρτυρίας της. Σὲ αὐτοὺς περιλαμβάνονται ἡ ἐπὶ τόπου τύπωσις ἀναγκαίων λειτουργικῶν βιβλίων, ἡ ἀγορὰ οἰκοπέδου γιὰ ἀνέγερσι Ναοῦ καὶ ἐγκαταστάσεων ὡς διοικητικοῦ κέντρου στὴν πόλι Κανάγκα, ἡ ἀποπεράτωσις τοῦ ἤδη ἀνεγειρομένου ἱεροῦ Ἑσχαστηρίου, ἡ δραστηριοποίησις στὸν τομέα



τῆς φιλανθρωπίας καὶ τοῦ ἐκπολιτισμοῦ διὰ τῆς ἰδρύσεως ἑνὸς ἀκόμη σχολείου καὶ ἑνὸς κέντρου ὑγείας, διὰ προγραμμάτων γεωργικῶν καλλιεργειῶν κλπ.

Ἡ ἐνισχυτικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψις συνέβαλε στὴν καλύτερη καὶ θετικώτερη ἀνάπτυξί τῆς Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς τῶν Ἐνισταμένων στὸ Κονγκό. □

(*) Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 340/Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2007, σελ. 76.