

Ποιμαντική Έπίσκεψις στήν Αύστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία

ΑΛΛΗ μία ποιμαντική επίσκεψις πραγματοποιήσε, θεία βοηθεία, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας γιὰ τὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Αὐτῆς στήν Αὐστραλία, πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐκεῖ αὐξανομένων Ὁρθοδόξων Κοινοτήτων μας.

• **Τὴν** Πέμπτη, 1/14.11.2013, προέστη τῆς Πανηγύρεως τοῦ ἐλληνικοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμά καὶ Δαμιανοῦ στὸ Σύνδνεϋ, ὅπου ἐλειτούργησε μὲ τὸν Ἐφημέριο Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. Πρωθιερέα π. Δράγαν Σαράσεβιτς, τὸν Ἱερομόναχο π. Ἰωάννη Σμέλιτς τῆς Ἀδελφῆς Ρωσικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασποράς (ΡΟΕΔ), καὶ τὸν ἄρτι προσχωρήσαντα στήν Ἱερὰ Σύνοδό μας Ἱεροδιάκονο Χριστοφόρο Νέσιτς. Παρέστησαν δὲ ἄρκετοὶ πιστοί, οἱ ὅποιοι συμμετεῖχαν καὶ στήν Λιτανεῖα τῆς ἱερᾶς Εἰκόνοσ τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν, ὅπου διαμένουν πολλοὶ Ἕλληνες ὁμογενεῖς.



Ὁ π. Χριστοφόρος, Σέρβος τὴν καταγωγὴν, ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου, ἐκάρη Μοναχὸς καὶ ἐχειροτονήθη Διάκονος στὸ ἐκεῖ Πατριαρχεῖο, ὅπου καὶ ὑπηρετήσε ἐπὶ ἔτη ἐσχάτως ὁμως, ἀπετειχίσθη γιὰ λόγους Πίστεως καὶ Δικαιοσύνης καὶ ὑπήχθη στήν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ μας ἐν Αὐστραλία, πρὸς ἐκκλησιαστικὴν διακονίαν. Εἶναι 30 ἐτῶν καὶ διακρίνεται γιὰ τὸν κατὰ Θεὸν ζῆλο καὶ τὴν φρόνησί του (δὲν ἔχει γένεια, λόγω τοῦ ὅτι εἶναι σπανός).

• **Τὴν** Κυριακὴ, 4/17 Νοεμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε καὶ πάλι στοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους, μαζί μὲ τοὺς προαναφερθέντας Κληρικούς, ὡς καὶ τὸν Αἰδεσιμ. π. Νεμπόισα Μίρκοβιτς, ἐπίσης Κλη-

ρικό τῆς Ἀδελφῆς ΡΟΕΔ, παρουσία πολλῶν εὐλαβῶν πιστῶν.

• **Τῆς** ἐπόμενες ἡμέρες, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης μετέβη ἀεροπορικῶς στήν Μελβούρνη, ὅπου ἐτέλεσε ἀρχιερατικῆς Θεῖες Λειτουργίες τὴν Πέμπτη, 8/21 Νοεμ., τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων, καὶ τὴν Παρασκευή, 9/22 Νοεμ., τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στὸν ἐλληνικὸ Ἱερὸ Ναὸ μας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. π. Στυλιανοῦ Παπαδοπούλου.

• **Τὴν** Κυριακή, 11/24 Νοεμ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε στὸν ἐορτάζοντα σερβικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ντετσάνσκι στήν Μελβούρνη, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Αὐτοῦ Αἰδεσιμ. π. Βόγιαν Βλάιτς, ὡς καὶ τὸν Ἱερομ. π. Ἰωάννη Σμέλιτς (τῆς ΡΟΕΔ).



Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θεῖας Λειτουργίας, ἐχειροτόνησε τὸν Ἱεροδιάκονο Χριστοφόρο Νέσιτς Πρεσβύτερο, ὥστε αὐτὸς ὡς Ἱερομόναχος πλέον νὰ ἀναλάβῃ τὴν φροντίδα γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ-Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας («Νέον Καλένιτς») στήν Κανμπέρρα.

• **Τὴν** ἐπομένη, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος μετέβη ἀεροπορικῶς στὸ Ὁκλαντ τῆς Νέας Ζηλανδίας, πρὸς ἐπίσκεψιν τῆς ἐκεῖ μικρᾶς Κοινότητός μας, ὑπὸ τὸν Αἰδεσιμ. π. Παῦλο Βέρμακ. Παραμείνας δὲ μέχρι τὸ Σάββατο, ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία ἐντὸς τῆς ἐβδομάδος στὸ Ναῦδριο τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, συνανεστράφη ἐποικοδομητικῶς μὲ τοὺς ὀλίγους πιστοὺς μας, τοὺς ὁποίους ἐξωμολόγησε,



καὶ ἐτέλεσε ἐπίσης τὴν Βάπτισι ἐνὸς βρέφους, τοῦ πρώτου ἐγγονοῦ τοῦ π. Παύλου, τοῦ Δανιήλ.

• **Τὴν** Κυριακὴ, 18.11/1.12, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐλειτούργησε καὶ πάλι στὸν Ἱερὸ Ναὸ μας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Μελβούρνη, ὅπου εἶχε ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴν Νέα Ζηλανδία τὴν προτεραία, μετὰ τοῦ Ἐφημερίου π. Στυλιανοῦ, πρὸ δὲ τῆς ἐνάρξεως Αὐτῆς ἐχειροθέτησε Ἀναγνώστη τὸν εὐλαβῆ ἐνορίτη ἀδ. Ἰωάννη Ψαρρῆ.

• **Στὴν** Ἐορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὴν Τετάρτη, 21.11/4.12, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐλειτούργησε στὸν Ναὸ τῆς Ἀδελφῆς ΡΟΕΔ στὴν Μελβούρνη, μὲ τὸν Ἐφημέριο Αὐτοῦ Ἱερομ. π. Ἀνδρέα Ἑραστοβ, τὸν Ἱερομ. π. Ἰωάννη Σμέλιτς καὶ τὸν ἡμέτερο π. Στυλιανό, ὅπου εἶχε καὶ τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήσῃ ἀρκετοὺς πιστοὺς ἐκ τῶν Ρώσων Ἀδελφῶν καὶ νὰ συζητήσῃ μαζί τους θέματα κοινῆς ἐνδιαφέροντος.



• **Τὴν** ἐπομένῃ, μετέβη στὴν Κανμπέρρα, στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα Σερβίας, ὅπου ἐγίνε δεκτὸς ἀπὸ τὸν νεοχειροτόνητο Ἱερομ. Χριστοφόρο Νέσιτς. Στὴν Μονή, ὅπου παρέμεινε ἐν εἰρήνῃ καὶ ἡσυχίᾳ ἐπὶ ἀρκετὲς ἡμέρες, καθωδήγησε τὸν π. Χριστοφόρο στὴν μαθητεία τῆς τελέσεως τῶν καθημερινῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας.

Τὸ Σάββατο, 1/14 Δεκ., προήδρευσε στὴν Ἱερὰ Μονὴ κατὰ τὴν τακτικὴ συνεδρίασι τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Συμβουλίου τῆς «Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ὁρθόδοξου Ἐκκλησίας» ἐν Αὐστραλία, πρὸς συζήτησιν καὶ ἐπίλυσιν διαφόρων θεμάτων.



• **Τὴν** Κυριακὴ, 2/15 Δεκ., ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε στὸν σερβικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κανμπέρρα, μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδεσιμ. π. Ζβονιμίρ Γιόβιτς καὶ τὸν Ἱερομ. π. Χριστοφόρο,

στο τέλος της οποίας εulόγησε τους νέους Πολυελέους, τὸ Κουβούκλιο τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τὶς νέες θύρες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἐν συνεχείᾳ δέ, εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντηθῆ μὲ γνωστὰ πρόσωπα τῆς Ἑνορίας.

• **Κατόπιν** συναντήσεως μὲ δικηγόρους γιὰ νομικὰ θέματα στὸ Σύνδνεϋ, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης μετὰ τοῦ Ἱερομ. π. Χριστοφόρου μετέβησαν ἀεροπορικῶς τὴν Τετάρτη, 5/18 Δεκ., στὸ Μπρίσμπαϊν, γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ σερβικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως ἐκείνης. Στὸν Ναό, ἀνέμενε αὐτοὺς ὁ ἐφημερεύων Ἱερομ. π. Ἰωάννης Σμέλιτς (ΡΟΕΔ) καὶ ἐτέλεσαν τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὁρθρου.



Τὴν Πέμπτη, 6/19 Δεκ., τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐτέλεσαν τὴν ἐόρτιο Θεία Λειτουργία, ὅπως καὶ τὴν Παρασκευή, 7/20 Δεκ., τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ἡμέρα ὀνομαστικῆς ἐορτῆς τοῦ Θεοφιλ. κ. Ἀμβροσίου.



Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκεῖ παραμονῆς του, ὁ ἐπίσκεπτης Ἐπίσκοπος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρισθῆ μὲ τοὺς ἐνορίτας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐφ' ὅσον ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσκεψίς του στὸν ἄρτι προσχωρήσαντα Ἱερὸ αὐτὸ Ναὸ στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπή μας τῆς Αὐστραλίας, ἐπίσης δὲ νὰ ἐπισκεφθῆ καὶ ἐτέρους ὀρθοδόξους Ναοὺς τῆς περιοχῆς ἄλλων Δικαιοδοσιῶν κλπ.

Τὴν Κυριακὴ, 9/22 Δεκ., ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐλειτούργησε καὶ πάλι στὸν Ἅγιο Νικόλαο μὲ τοὺς προαναφερθέντας Κληρικοὺς, ὅπου καὶ

παρέστησαν περί τοὺς 100 πιστοὺς, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων δὲν εἶχαν δυνηθῆ νὰ παραστοῦν στὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐντὸς τῆς ἐβδομάδος, λόγω τοῦ ἐργασίμου τῶν ἡμερῶν. Ἄπαντες δὲ παρεκά-
θησαν σὲ γεῦμα, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, στὴν εὐρύχωρη Ἑνοριακὴ Αἴθουσα.

• **Τέλος** τὴν Τετάρτη, 12/25 Δεκ., τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος ἐλειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὸ Σύδνεϋ, ὅπου στὸ μεταξὺ εἶχε ἐπιστρέψει, μὲ τὸν π. Δράγαν καὶ τὸν π. Χριστοφόρο, τὴν αὐτὴ δὲ ἡμέρα ἀνεχώρησε γιὰ τὸ μακρὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς καὶ ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 13/26 Δεκ., κατόπιν μιᾶς πολυ-ήμερου εὐλογημένης καὶ ἐπιτυχοῦς ποιμαντικῆς περιοδείας στὴν Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ βοήθειαν ἀθανάτων ψυχῶν, ἐν Ἀληθείᾳ καὶ Ἀγάπῃ.

