



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Πότε δέ Σε εἶδομεν... ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρὸς Σε;» (Ματθ. κε' 39)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στο Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας καὶ στο Ἱ. Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Δεσφίνα

† Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου, 7ῆ Ἀπριλίου 2024 ἐκ. ἡμ.



Τὸ Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 7.4.2024 ἐκ. ἡμ., μετὴν εὐλογίας, συμμετοχῆ καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἐπραγματοποιήθη τὸ εἰκοστὸ πρῶτο Προσκύνημα-

Ἐπίσκεψις στο Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας.

Διακόνισσες τοῦ Συλλόγου καὶ **Μ**έλη τοῦ **Σ**υνδέσμου **Ἐ**θελοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας συνεργάσθηκαν γιὰ τὴν συγκέντρωσι καὶ τὴν συσκευασία τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὅποια προσέφεραν ἰδιῶτες καὶ καταστήματα στον Σύλλογο, προκειμένου νὰ προσφερθοῦν στοὺς 120 Κρατούμενους Ἀδελφούς μας.

* * *

Ἐνῶ τὸ ταξίδι πρὸς τὴν Ἀμφισσα ἄρχισε μὲ βροχές καὶ ἀέρα, στὰ μισὰ τοῦ δρόμου καθάρισε ὁ οὐρανός, καὶ ἡ ὑπόλοιπη ἡμέρα ἦταν ἠλιόλουστη καὶ ἀνοιξιὰτικη, ὑπὸ τὴν Σκέπη τῆς Ὑπερμάχου Παναγίας μας.





Ο Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, αφού ώλοκληρώθηκε τὸ καθιερωμένο πρόγραμμα προσευχῆς τῶν **Προσκυνημάτων** αὐτῶν, αξιοποίησε τὸν χρόνο τῆς διαδρομῆς διηγούμενος τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰω-

σήφ, τοῦ ἐκ Δεσφίνης καὶ τὸ θαῦμα τῆς εὐρέσεως τῆς ἱεράς Εἰκόνας τῆς Παναγίας μας Φανερωμένης στὸ Βαθυρρύακο τῆς Κομοτηνῆς, καὶ μετέδωσε τὴν πνευματικὴ *συνταγή* μιᾶς εὐσεβοῦς Νοικοκυράς γιὰ τὸ πῶς τὸ φαγητὸ γίνεται γλυκό!...

* * *

Στὸ Κατάστημα, ἡ Διευθυντήτρια, ὁ Ἀρχιφύλακας καὶ οἱ συνεργάτες τους καλωσῶρισαν ἐγκάρδια τὸν Σεβασμ. Ποιμένα μας καὶ τὴν λοιπὴ Ὁμάδα καὶ τοὺς ὠδήγησαν στὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴ τοῦ Καταστήματος, ὅπου συγκεντρώθηκαν ἀρκετοὶ Ἀδελφοί μας Κρατούμενοι.

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀπηύθυνε λόγους συμπαραστάσεως καὶ ἐνθαρρύνσεως στοὺς Ἀδελφούς μας, μὲ τοὺς ὁποίους συνέψαλαν οἱ Προσκυνηταὶ τὸ «*Τῆ Ὑπερμάχῳ*» καὶ προεορτίως τὸ «*Χριστὸς Ἀνέστη*»...

* * *

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας μεταφέρθηκε μαζί μὲ μέρος τῆς Ὁμάδος τῶν Προσκυνητῶν στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκεπτηρίου.

Ἐκεῖ, συνάντησε προσωπικὰ ἓνα πρὸς ἓνα τοὺς Ἀδελφούς Κρατουμένους, στὰ πρόσωπα τῶν ὁποίων ἀνέδυναν χαμόγελα καὶ συγκινήσεις, τοὺς ἔδωσε τὸν ἀσπασμὸν τῆς πατρικῆς του ἀγάπης καὶ ὑπὸ τὸν ἦχο τῶν ψαλμωδιῶν τῶν Μοναζουσῶν, τοὺς ἐμοίρασε τὰ δέματα μὲ τὰ δωράκιά τους (εἶδη πρώτης ἀνάγκης, εἰκονάκια, σταυρουδάκια), μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐθελοντῶν.

* * *

Ἀφου ώλοκληρώθηκε ἡ εὐλογημένη αὐτὴ Ἐπίσκεψις, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ ἡ Προσκυνηματικὴ Ὁμάδα μετέβησαν στὴν Ἰτέα, ὅπου ἐγευματίσαν





ἀπὸ τὰ προσφερόμενα ἐδέσματα τῶν προθύμων Ἐθελοντριῶν μας, ἀπολαμβάνοντες τὴν ἀνοιξιὰτικη, πανέμορφη θεὰ τοῦ ὁμωνύμου Κόλπου.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπισκέφθηκαν, στὴν Δεσφίνα, γενέτειρα τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωσήφ († 1943),

τὸν ταπεινὸ Ἱερό Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στὸν ὁποῖο εἶχε λειτουργήσει ὁ Ἅγιος – ἓνα σύντομο, ἀλλὰ πολὺ εὐλογημένο καὶ κατανυκτικὸ Προσκύνημα...

* * *

Στὴν διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς, ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, συνδυασμένος μὲ τὰ συγκλονιστικὰ τροπάρια εἰς τὴν Ὁσία Μαρία τὴν Αἰγυπτία, τὴν μνήμη τῆς ὁποίας προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας τὴν Κυριακὴ Ἐ΄ Νηστειῶν, ὡς κορυφαῖο ὑπόδειγμα συνεποῦς καὶ ἀνεπιστρέπτου Μετανοίας.



Στοὺς Προσκυνητὰς προσεφέρθη ἓνα **Ἀναμνηστικὸ** μὲ μία ψυχοφελῆ διήγησι, μὲ τίτλο: *«**Ἀπὸ σήμερα προσεύχεται γιὰ ἐμένα ἓνας τοξικομανῆς...**»*.

* * *

Ἡ ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν ἐπέστρεψε πολλαπλῶς ὠφελιμένη ἀπὸ τίς δωρεές τοῦ Προσκυνημάτος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ἐσκέπασε μὲ τὴν Χάρι Της ἢ Ὑπέρομαχος Παναγία μας.

† Γ.Ι.Μ.

