



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο

Ἡ Ἁγία Κόρη ἐν Ὀλύμπῳ † Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος

Ἡ Ἁγία Κόρη, σύμφωνα με τὴν παράδοσι τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς Βρόντου Πιερίας, καταγόταν ἀπὸ ἓνα χωριὸ τῶν Ἰωαννίνων. Δὲν γνωρίζουμε ὅμως τὸ ὄνομά της. **Γι'** αὐτὸ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τὴν ὠνόμασαν Ἁγία Κόρη (ἅγιο κορίτσι).

Οἱ διάφορες παραδόσεις ἀλληλοσυγκρούονται στὶς λεπτομέρειές τους καὶ εἶναι δύσκολο νὰ παραδεχθῶμε τὴν μία γνώμη σὲ βάρος τῆς ἄλλης. **Ὁ** πυρήνας ὅμως τῶν παραδόσεων εἶναι ὁ ἴδιος. **Γεγονὸς** εἶναι, ὅτι ἡ Ἁγία Κόρη ἔζησε στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΘ' αἰῶνος καὶ ἦταν πάρα πολὺ ὠραία.



Ἐνας ἄνθρωπος τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, ποὺ τὴν εἶδε, ἔμεινε κατάπληκτος ἀπὸ τὴν ὁμορφιά της καὶ τὴν πρόδωσε στὸν Ἀλῆ. **Ἐκεῖνος** ἀμέσως διέταξε ἓνα ἀπόσπασμα μετὰ μεγάλη μυστικότητα νὰ κυκλώσῃ τὸ σπιτί της καὶ νὰ τὴν πᾶνε στὸ χαρέμι του. **Ὁ** Κύριος ὅμως δὲν ἄφησε τὸ πλάσμα Του ἀβοήθητο.

Ἡ τοπικὴ παράδοσις λέγει, ὅτι στὸ ἀπόσπασμα ἦταν κάποιος Ἕλληνας καὶ μπροστὰ στὴν ἀτιμὴ αὐτῆ πράξῃ ἐπαναστάτησε ἢ συνείδησίς του. **Ἐφυγε** κρυφὰ τὴν νύκτα καὶ τὰ ξημερώματα ἔφθασε στὸ χωριὸ καὶ τῆς εἶπε: «Ἐὰν θέλεις νὰ σωθῆς ἀπὸ τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται γιὰ νὰ σὲ πιάσουν, πρέπει νὰ φύγῃς».

Ἀμέσως ἡ Ἁγία πῆρε μία εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Κυρίου καὶ ἔφυγε. **Τὸ** βράδυ περπατοῦσε μέσα στὰ ἄγρια βουνὰ καὶ τὴν ἡμέρα κρυβόταν.



Μετά ἀπὸ πολλές ταλαιπωρίες ἔφθασε στὸν Ὀλυμπο καὶ ἐκεῖ βρῆκε καταφύγιο στὴν παλαιὰ Βρόντου, κοντὰ στὸ ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Τριάδος. **Μ**εταξὺ Βρόντους καὶ μερικῶν χωριῶν τῆς Ἡπείρου ὑπῆρχε ἐπικοινωνία, γιὰτὶ πηγαينوἔρχονταν καὶ δούλευαν σὰν ξυλοκόποι. **Ἦ**πάρχει πιθανότητα πὼς ἔφθασε ἐκεῖ μὲ τὴν βοήθεια καὶ συνοδεία ξυλοκόπων.

Εἶναι ἄγνωστο πόσον καιρὸ παρέμεινε. **Οἱ** ἄνθρωποι τοῦ Ἀλῆ κατασκόπευαν τὰ πάντα. **Ὁ** Ἀλῆ πασαῶ πληροφορήθηκε, ὅτι ἡ Ἁγία βρισκόταν κρυμμένη στὴν Βρόντου· γι' αὐτὸ ἔστειλε ἀνθρώπους του γιὰ νὰ τὴν πιάσουν. **Κ**υνηγημένη ἀπ' τοὺς Τούρκους, ἡ Ἁγία Κόρη ἔφυγε στὸ τελευταῖο της καταφύγιο, μὴ βαθεῖα χαράδρα, ὅπου καὶ ἀπέθανε ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ τὶς στερήσεις.

Μετά ἀπὸ καιρὸ οἱ κάτοικοι τὴν βρῆκαν νεκρὴ μέσα στὴν ρεματιά, στὸν τόπο ὅπου σήμερα εἶναι τὸ ἐκκλησιάκι καὶ τὸ ἀγίασμά της, καὶ τὴν ἔθαψαν στὸν ἴδιο τόπο μὲ εὐλάβεια καὶ σεβασμό. **Ἀ**πὸ τότε ἄρχισαν νὰ ἐπισκέπτονται τὸ προσκυνητὰρι της. **Μ**ὲ τὸν καιρὸ ἡ Ἁγία Κόρη ἀναγνωρίστηκε ὡς Ἁγία στὴν συνείδησι ὄλων τῶν κατοίκων. **Ὁ** τόπος εὐωδιάζε. **Τὸ** νερὸ ποὺ ἀνέβλυζε κάτω ἀπὸ τὸ προσκυνητὰρι της ἔγινε ἀγίασμα. **Ἦ**γιναν ἀμέτρητα θαύματα. **Π**ολλοὶ ἄνθρωποι θεραπεύθηκαν ἀπὸ ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀσθένειες.

* * *

Παραστατικὴ ἀπεικόνισις τῆς Ἁγίας Κόρης εὐρίσκεται στὸ δεξιὸ κλίτος τοῦ βυζαντινοῦ Ναοῦ «Παναγούδα», στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης. **Ἡ** ἐπιγραφή τοῦ ἀγιογράφου λέγει: «**Ἡ** Ἁγία Κόρη Φούρκας».

Ἡ Ἁγία Κόρη εἶναι ἀναμφισβήτητα Ἡπειρώτισσα, μὲ βεβαιότητα καταγωγῆς κάποιου χωριῶ τοῦ Νομοῦ Ἰωαννίνων. **Οἱ** ἔρευνες τῶν Δυτικομακεδόνων ιστοριοδιφῶν ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα, ὅτι γεννήθηκε στὸ χωριὸ Φούρκα τῆς Πίνδου, ὅπου εὐρίσκεται ἡ περιώνυμη Μονὴ «Παναγία ἢ Κλαδόρμη» μὲ μεγάλη ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ



Τὸ Ἐκκλησιάκι τῆς Ἁγίας Κόρης καὶ τὸ ἀγίασμα.

προσφορά στην Ἡπειρο καὶ Δυτικὴ Μακεδονία. Πιθανολογεῖται ὅτι ἀνήκει στὴν ξεριζωμένη οἰκογένεια Πάτσιου.

Ἡ οἰκογένεια κυνηγημένη ἀπὸ τὸν Ἀλῆ πασᾶ ἔφυγε. Ὅσοι σώθηκαν ἐγκαταστάθηκαν στὴν Σερβία.

Ὁ Σέρβος πρωθυπουργὸς Πάτσιτς, φίλος τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ στήριγμά του στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, κατήγετο ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῆς Ἁγίας.



* * *

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς θῦμα εὐπρόσδεκτον τὴν παρθενίαν τὴν Σὴν, Χριστῷ προσενήνοχας ἀνδρειοτάτη ψυχῇ, μισοῦσα τὰ πρόσκαιρα· ὄθεν Ἁγία Κόρη, ἀναβλύζεις ἰάσεις, πᾶσι τοῖς προσιοῦσι, τῷ ἀγίῳ Σου τάφῳ, καὶ πίνουσιν ἐν πίστει, ἐκ τοῦ Σοῦ ἀγιάσματος.

Μεγαλνᾶριον

Χαῖρε Ἁγία Κόρη Νύμφη Χριστοῦ, χαῖρε τοῦ Ὀλύμπου καὶ Ἰωαννίνων θεῖος βλαστός, χαῖρε ἡ τὰς νόσους, καὶ ὄμματα θεραπεύεις, καὶ πάσης βλάβης σώζεις, ὡς καλλιπάρθενος.

(*) Κωνσταντῖνος Ἦρ. Δεσπότης, Ἅγιοι τῆς Ἡπείρου, Β΄ ἐκδοση βελτιωμένη καὶ συμπληρωμένη, Ἐκδόσεις «Παρακαταθήκη», Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

+

*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἅγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησι καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!*