



■ Πρὸς οἰκοδομὴν καὶ παραμυθίαν τῶν Ἀποδήμων Ἀδελφῶν μας

## Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις σὲ Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία 1η-4η Ἰουνίου 2024 ἐκ. ἡμ.

**Μὲ τὴν Χάρι** τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, στὰ μεθέορτα τῆς ἁγίας Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, μαζί μὲ τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἀγγελό Μουρλά καὶ μία μικρὰ συνοδία, ἐπραγματοποίησε Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Νότιο Γερμανία (Βαυαρία) καὶ Αὐστρία (1η-4η Ἰουνίου 2024 ἐκ. ἡμ.), ἐπὶ τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Χώρας Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ καὶ Βονιφατίου, ἣ ὁποία τελεῖται κατ' ἔτος τὴν Α΄ Κυριακὴ τοῦ Ἰουνίου μηνός.



\* \* \*

**Τὴν Παρασκευή,** 1.6.2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου, οἱ ποιμένες ἐπισκέφθηκαν πιστοὺς τῆς μικρᾶς Κοινότητός μας στὴν Βαυαρία-Μόναχο, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ οἰκοδομὴν.

\* \* \*

**Τὸ Σάββατο,** 2.6.2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ καὶ Βονιφατίου, στὸ προάσσιο τοῦ Μονάχου Βολφρατσάουζεν (Wolfratshausen).



Ἐλειτούργησε ὁ π. Ἄγγελος, ὁ δὲ Σεβασμ. Ποιμένας μας παρέστη συμπροσευχόμενος.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος μὲ τὴν συνοδία τοὺς ἀνεχώρησαν γιὰ τὸ Σάλτσμπουργκ τῆς Αὐστρίας, ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκε ἡ οἰκογένεια τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ μας Ὑποδιακόνου Κυριάκου Κυριακίδη, Ὑπευθύνου τοῦ Ἱεροῦ Ναυδρίου τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου, στὸ Κέστεντορφ (Köstendorf).



Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος καὶ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου, ὅπου ἐψάλη μαζὶ μὲ τὰ Ἀναστάσιμα τροπάρια, ἡ Ἀκολουθία τῶν 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας, ποίημα καὶ δέησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας.

\* \* \*

**Τὴν Κυριακὴ** (Ζ΄ Ἰωάννου), 1.6.2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λουκιλλιανοῦ καὶ τῶν 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ Σύναξι τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

Τόσο στὴν Ὀμιλία του κατὰ τὴν Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, ὅσο καὶ στὶς Συνάξεις στὸ Μόναχο καὶ στὸ Σάλτσμπουργκ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κατήχησε τοὺς πιστοὺς,

*προτρέπων αὐτοὺς νὰ καλλιεργοῦν μεγάλη πνευματικὴ ἐγρήγορσι, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίζουν τίς προκλήσεις μιᾶς κοινωνίας, ἡ ὁποία ἀποχριστιανοποιεῖται ὀλοταχῶς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐμβαθύνουν στὴν πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιολογικὴ τους ταυτότητα, ὥστε νὰ παραμείνουν σταθεροὶ καὶ συνειδοποιημένοι, τὴν ὥρα πὺν οἱ ἀξιωματοῦχοι τῶν λεγομένων ἐπισήμων ἐκκλησιῶν καὶ ιδίως οἱ τοῦ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως προωθοῦν συντονισμένα τὴν ἐκκοσμίκευσι καὶ τὸ οἰκουμενιστικὸ ὄραμά τους.*



*Ἀναφέρθηκε στοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στοὺς κόπους καὶ τὸν ζῆλο τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας, οἱ ὁποῖοι ἅπαντες ἀφιέρωσαν κυριολεκτικὰ τὴν ζωὴ τους γιὰ*

τὴν μετάδοσι καὶ τὴν ὑπεράσπισι τῆς Πίστεως, τῆς ἀποκαλυφθείσης Ἀληθείας, τὴν Ὅποιαν ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος παρέδωσε στοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς διαδόχους αὐτῶν. **Π**ῶς μποροῦν οἱ Οἰκουμενιστὲς νὰ διαγράφουν τὰ ἔργα τῶν σημειοφόρων καὶ θεοφόρων αὐτῶν Πατέρων καὶ νὰ ὀμιλοῦν γιὰ προκαταλήψεις καὶ παραξηγήσεις;!...

**Ε**νημέρωσε τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν πρόφατο Διακήρυξι τῆς Ἀγιότητος τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Πάρνηθι († Μνήμη: 15η Ἰανουαρίου), τοῦ καὶ Κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς στίς Ἀχαρνές Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν λόγο του τὸν γραπτὸ καὶ τὸν προφορικὸ, τὴν ὁσία βιοτὴ του καὶ τὰ χαρίματα τῆς διοράσεως καὶ προοράσεως, ὠδήγησε πλῆθος πιστῶν στὴν ἐν Χριστῷ ζωῇ, καὶ τοὺς ἐστήριξε στὴν πιστότητα, στὴν τήρησι τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου.

**Ε**πεσήμανε καὶ τὸ χρέος μας, ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας τοῦ 1924, νὰ μελετήσουμε τὴν σχέσι της μὲ τὴν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νὰ μὴν θέσουμε τὴν τήρησι τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ὡς κάτι τὸ ὑποδεέστερο στὴν ζωὴ μας.

\* \* \*

**Τὴν Δευτέρα**, 4.6.2024 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μητροφάνους Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Ποιμένες καὶ πιστοὶ μετέβησαν στὴν Μονὴ τῆς Ὁσίας Βαλβούργης, στὸ Ἄϊχσταντ (Eichstätt) τῆς Βαυαρίας, 100 χιλιόμετρα βόρεια τοῦ Μονάχου.

**Ἡ** Ὁσία Βαλβούργη (Walburga, **βλ. ἐδῶ**), ἦταν θυγατέρα τοῦ Βασιλέως τῶν Δυτικῶν Σαξόνων, Ἁγίου Ριχάρδου τοῦ Προσκυνητοῦ († Μνήμη: 7η Φεβρουαρίου).

**Γ**εννήθηκε περὶ τὸ 710 καὶ ἀνετράφη στὴν αὐστηρὴ Μονὴ Γουϊνμπερν, στὸ Ντόρσετ τῆς Ἀγγλίας.



Τὰ Λείψανα καὶ ἡ Μονὴ τῆς Ὁσίας Βαλβούργης, στὸ Ἄϊχσταντ Βαυαρίας.

**Τὸ 748, κατόπιν αἰτήματος τοῦ Θεοῦ της, Αγίου Βονιφατίου († Μνήμη: 5η Ἰουνίου, βλ. ἐδῶ), Αποστόλου τῆς Γερμανίας, ἐστάλη μὲ ἄλλες Μοναχὲς στὴν Γερμανία γιὰ νὰ ὀργανώσουν ἐκεῖ τὸν γυναικεῖο Μοναχισμό. Δύο ἔτη ἀργότερα ἔγινε Ἡγουμένη ἐνὸς γυναικεῖου Μοναστηριοῦ, τὸ ὁποῖο ἵδρυσε ὁ ἀδελφός της, Ἅγιος Οὐίλλιβάλδος († Μνήμη: 7η Ἰουλίου), στὸ Χαϊντενχάϊμ, καὶ μετὰ τὸν θάνατο ἐκείνου ἀνέλαβε τὴν καθοδήγησι καὶ τῆς ἀνδρώας Ἀδελφότητος.**



Στὰ Λείψανα τῆς Ὁσίας Βαλβούργης.

**Τὸ παράδειγμα τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς της ἦταν γιὰ ὄλους, Μοναχοὺς, Μοναχὲς καὶ λαό, τὸ πλεόν εὐγλωττο κήρυγμα, τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς συχνὰ ἐπιβεβαίωνε μὲ θαύματα.**

**Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ, τὴν 25η Φεβρουαρίου 779, τὰ δὲ τίμια Λείψανα αὐτῆς μεταφέρθηκαν στὸ Αἰχστατ τὸ 870. Ἀπὸ τὴν βραχώδη κόγχη στὴν ὁποία τοποθετήθηκαν, ἄρχισε νὰ ρέη ἓνα θαυματουργὸ θεραπευτικὸ ἔλαιο, τὸ ὁποῖο προσείλκυε τοὺς προσκυνητὲς. Τὸ θαυματουργὸ αὐτὸ ἀσφαλτοῦχο αὐτὸ ἔλαιο ἀναβλύζει ἀπὸ τὰ ὀστά της (ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν 12η Ὀκτωβρίου ἕως τὴν 25η Φεβρουαρίου).**



Στὴν Κρύπτη τῆς Ὁσίας Βαλβούργης.

**Στὴν Κρύπτη τοῦ κυρίως Ναοῦ, ὅπου φυλάσσονται τὰ ἱερά Λείψανα τῆς ὀσίας Ἱεραποστόλου οἱ προσκυνητὲς ἐπικαλέσθηκαν τὴν μεσιτεία της, γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τοῦ Μικροῦ Ποιμνίου τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων καὶ γιὰ τὸν ἐπανευαγγελισμό τῆς χώρας στὰ ἴχνη τῶν μεγάλων Ἁγίων, Ἀσκητῶν καὶ Φωτιστῶν τοῦ Ἡ' καὶ Θ' αἰῶνος...**

\* \* \*

**Οἱ ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνηταὶ ἐπέστρεψαν μὲ αἰσθήματα εὐχαριστίας πρὸς τὸν θεῖο Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὶς εὐλογίες τῶν ὀλίγων αὐτῶν ἡμερῶν.**

**Εἶθε οἱ θεῖοι Προστάται τοῦ ἐυλογημένου λείμματος τῶν ἐν Βαυαρίᾳ εὐσεβῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ στηρίζουν καὶ παρηγοροῦν αὐτὸ στὸν καλὸν ἀγῶνα καὶ νὰ ἐνισχύουν τὸν Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο στὴν πατρικὴ θυσιαστικὴ του Διακονία!**

† Γ. Γ. Μ.