



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Δεῦτε λαοί, τὴν Τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν,
Υἷον ἐν τῷ Πατρὶ, σὺν Ἁγίῳ Πνεύματι»

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν



Τὴν Δευτέρα, 11η Ἰουνίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἐπανηγύρισε ὁ Προσκυνηματικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὴν Ἱερὰ Γυναικεῖα Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς.

Ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὸ Συλλειτουργο, τοῦ ὁποῦ προΐστα-

το ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ καὶ Πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Συνεleitούργησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, συμμετεῖχαν δὲ οἱ Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος καὶ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριήλ, οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι π. Ἄγγελος Μουρλᾶς, Ἐφημέριος τῆς πανηγυριζούσης Μονῆς, καὶ π. Σωτήριος Γιούλης, ὡς καὶ τέσσερις Ὑποδιάκονοι.

Ἐτίμησαν τὴν Ἱερὰν Μονὴν μὲ τὴν παρουσία τους οἱ ἀξιότιμοι Ἀντιδήμαρχοι Φυλῆς κα' Ἐλένη Λιάκου καὶ κ. Σταῦρος Κατσιλάς καὶ ὁ Δημοτικὸς σύμβουλος Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς κ. Διονύσιος Βλάχος.





Παρευρέθησαν πολλοί εὐσεβεῖς, προσευχόμενοι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων πολλοὶ προσῆλθαν, Χάριτι Θεοῦ, στὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Συμμετείχαν ἐπίσης ἀντιπροσωπίες ἀπὸ τις ἱερῆς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου

Θρακομακεδόνων, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν καὶ Ἀγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.

Πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, οἱ εὐσεβεῖς πανηγυριστὲς εἶχαν τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ προσκυνήσουν θαυμαστὸ πολὺτιμο ἀντίγραφο, σὲ φυσικὸ μέγεθος, τῆς ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Παναγίας μας Τριχερούσης, τὴν ὁποίαν ὁ ἀξιότιμος καὶ εὐλαβέστατος κ. Κωνσταντῖνος Λούλης παρεχώρησε εἰδικὰ γιὰ τὴν Πανήγυρι αὐτῆ, ὡς καὶ προηγουμένως γιὰ τὴν Διακήμενῆ τῆς Ἀγιότητος τοῦ Ὁσίου Ἰερωνύμου ἐν Πάρνηθι, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν (τὴν 26ην Μαΐου τρ. ἔ.).

* * *

Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. κ. Ἀμβρόσιος ὠμίλησε γιὰ τὸ κεντρικὸ Μυστήριον τῆς Πίστεως μας, κατηχήσας τοὺς πιστοὺς

γιὰ τὴν παρουσία τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν ζωὴ μας, ἓνα μυστήριον τὸ ὁποῖο δὲν μποροῦμε νὰ ἐρευνήσουμε, ἀλλὰ τοῦ ὁποίου ἡ ἐμπειρία δίδεται σὲ ὅλους τοὺς ἀγωνιζομένους Χριστιανούς, λιγότερο ἢ περισσότερο, κατ' ἀναλογίαν τοῦ ἀγῶνος καὶ τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ καθενός.

Ἡ ἐνέργεια αὐτῆ τῆς Χάριτος, οἰκεία στοὺς συνειδοποιημένους εὐσεβεῖς, εἶναι παντελῶς ἄγνωστη στοὺς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου...

Καὶ ἐν Χάριτι μόνον μᾶς δίδεται ὄχι νὰ κατανοήσουμε, ἀλλὰ νὰ θαυμάζουμε καὶ νὰ προσκυνούμε τὸ μέγα Μυστήριον τῆς Παναγίας Τριάδος...

Γι' αὐτὸ ὁ Ἅγιος Σεραφεῖμ τοῦ Σαρώφ, μαζί με τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, συνήθιζε νὰ λέη, ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς



εἶναι ἡ ἀπόκτησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

* * *

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, κατὰ τὸ ἱερὸν ἔθος ἐλιτανεύθησαν ἡ σεπτὴ Εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τῆς Παναγίας μας «Ἄξιόν ἐστι», τῆς Ὅποίας ἡ Σύναξις συνέπεσε τὴν ἡμέρα αὐτή, στὸν ἐσωτερικὸ ἀύλειο χώρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἔγιναν δὲ οἱ λιτανευτικὲς Αἰτήσεις καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων.



Τέλος, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐμοίρασε στοὺς πιστοὺς ἓνα μικρὸ ἀντίγραφο τῆς Παναγίας μας Τριχερούσης, ἓνα μικρὸ τμῆμα τῆς Δρυὸς Μαμβροῆ καὶ δύο ἐπίκαιρα κατηχητικὰ τευχίδια τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Κληρικοὶ προσήλθαν μετὰ τῶν Μοναζουσῶν στὴν Τράπεζα τῆς Μονῆς, στοὺς δὲ εὐσεβεῖς Προσκυνητὰς διενεμήθησαν ἐδέσματα.

«Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός,
ἔλθε καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλίδος,
καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

† Γ.Ι.Μ.

