



■ Ἐπὶ τῇ † Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης (19η Ὑ')

Ταπείνωσις καὶ Ἀγώνας κατὰ Χριστόν: οἱ Θεμελιώδεις Ἀρετὲς*

Πότε ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀποτελεσματικὴ

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ βοηθεῖ τὸν ἀγωνιζόμε-
νο πάντοτε, ὅμως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι
ὁ ἀγωνιστὴς εἶναι πάντοτε στὴν θέσι τοῦ νι-
κητοῦ· κάποτε τὰ θηρία δὲν ἄγγιζαν τοὺς δι-
καίους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει βεβαίως ὅτι
ποτὲ δὲν τοὺς ἄγγιζαν.

Τὸ πλέον σημαντικό δὲν εἶναι ἡ νίκη ἢ ἡ θέ-
σις τοῦ νικητοῦ, ἀλλὰ μᾶλλον ἡ ἐπιτέλεσις τοῦ
κατὰ Θεὸν Ἀγῶνος καὶ ἡ ἀφοσίωσις σὲ Αὐτόν.

Εἶναι μέγας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ ὁ ἴδιος πολλές φορές
(«τρὶς» σημαίνει ὄχι μία, ἀλλὰ πολλές φορές), παρεκάλεσε τὸν
Κύριο νὰ ἀποχωρήσῃ ἀπὸ αὐτόν ὁ «ἄγγελος σατᾶν», διότι τὸν
«ἐκολάφιζε», τοῦ προξενούσε δηλαδὴ κάποιον εἶδος ἐπιθέσεων,
οἱ ὁποῖες ἦσαν δύσκολες καὶ ἀνυπόφορες γιὰ τὸ πνεῦμα του.
Ὅμως ὁ Κύριος τὸν ἄφησε σὲ μία τέτοια κατάστασι: «Ἄρκει σοι
ἡ Χάρις Μου» (Β΄ Κορινθ. ββ΄ 7-9) – ἀρκετὴ βοήθεια Χάριτος καὶ δω-
ρεῶν τοῦ παρασχέθησαν. Ὁ Κύριος ἤθελε ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο
τὸν Ἀγῶνα γιὰ τὴν κάθαρσι τῆς ψυχῆς του...

Τὸ πλέον σημαντικό εἶναι ἡ κατάστασις τῆς ψυχῆς, ὁ κατὰ
Θεὸν Ἀγώνας, καὶ ὄχι ἡ θέσις τοῦ νικητοῦ: «Ἡ δύναμις μου ἐν
ἀσθενείᾳ τελειοῦται»...

Ἄν ὁ ἄνθρωπος βρεθῇ σὲ θέσι ἀδυναμίας, αὐτὸ δὲν σημαίνει
βεβαίως, ὅτι ἔχει ἐγκαταλειφθῆ ἀπὸ τὸν Θεό.



Ο Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, κατὰ τὴν κοσμικὴ ἀντίληψι, εὐρέθη σὲ δύσκολη θέσι [στὸν Σταυρό]... **Ό**ταν ὅμως ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος Τὸν ἐθεώρησε ὡς ἐντελῶς νικημένο, Αὐτὸς στὴν πραγματικότητα ἦταν ὁ Νικητὴς ἐπὶ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἄδου...

Ο Κύριος δὲν μᾶς ὑποσχέθηκε τὴν θέσι τῶν νικητῶν, ὡς ἀμοιβὴ γιὰ τὴν δικαιοσύνη μας, παρὰ μᾶς ἐβεβαίωσε: **«Έ**ν τῷ κόσμῳ θλιψίην ἔξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, Ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ις´ 33).

Η δύναμις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀποτελεσματικὴ, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐκζητῇ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, συναισθανόμενος τὴν ἀδυναμία καὶ τὴν ἁμαρτωλότητα τῆς φύσεώς του.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ Ταπείνωσις καὶ ὁ κατὰ Θεὸν Ἀγώνας εἶναι οἱ Θεμελιώδεις Ἀρετὲς τοῦ Χριστιανοῦ... □

(*) Σημειώσεις ἀπὸ κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξιμόβιτς), Ἀρχιεπισκόπου Σαργγάης καὶ Σάν Φραντσίσκο, τοῦ νεοφανοῦς Θαυματουργοῦ.

• Περιοδ. «Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθμ. τεύχους 302 / Μάϊος - Ἰούνιος 2001, σελ. 48. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.