



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὴν Ἀνθούπολι Πατρῶν

Τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 31.5/13.6.2024 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ μεγάλῃ Δεσποτικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας ἐπανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Μετοχιακὸς Ναὸς μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Ἀνθούπολι Πατρῶν.



Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμ. Μηροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός. Συμμετεῖχαν οἱ Ἁγιοκυπριανῖτες πατέρες Πανοσιολογ. Αρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριήλ, ὁ Πανοσιολογ. Ἱερομόναχος π. Συμεὼν καὶ ὁ Ὑποδιάκονος Χρυσοβαλάντης Μαρίνης.

Παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν καὶ ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ τὰ περὶχωρα καὶ ἄλλες περιοχὲς τῆς Πελοποννήσου, ἐπίσης πιστοὶ μετὰ τοῦ Αρχιμ. π. Ἀθανασίου ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Μετόχιό μας τῶν Ἁγίων Πάντων Ἀγρινίου, ὡς καὶ Ἀντιπροσωπία ἀπὸ τὴν Ἱεράς Μονῆ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Συχαινῶν Πατρῶν, ἐξ ὧν οἱ πλεῖστοι προσῆλθον στὰ Ἄχραντα Μυστήρια.



Στὸν λόγο του, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας

- εὐχαρίστησε τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα γιὰ τὴν τέλεσι τῆς θείας Μυσταγωγίας ἐπὶ τῇ τόσο μεγάλῃ καὶ σημαντικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας.

Ὁ Κύριός μας διὰ τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομί-

ας Του ὄχι μόνο μᾶς ἐλύτρωσε ἐν τῷ Αἵματι Αὐτοῦ ἀπὸ τὸν θάνατον, τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὸν διάβολον, ἀλλὰ καὶ ἐδόξασε τόσο πολὺ τὴν φύσι μας, ὥστε νὰ τὴν καταστήσῃ ἐν τῷ προσώπῳ Αὐτοῦ «ὁμόθεον»...



Διὰ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καλούμεθα νὰ προσοικειωθοῦμε ὅσα ἔκανε ὁ Κύριός μας: νὰ ἀναγεννηθῶμε ἐν Χριστῷ, νὰ συσταυρωθοῦμε με Ἐκεῖνον, νὰ νεκρώσουμε τὸν παλαιὸν ἄνθρωπο... Ὁ Κύριός μας ἦταν εἰλικρινής, δὲν ἀπέκρυψε τὸν σταυρώσιμο χατακτήρα τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...».

Ἀκολουθοῦντες τὸν Κύριον ἐν μετανοία καὶ συμμετέχοντες στὰ σωτήρια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀξιωνόμεθα τῆς προσωπικῆς μας ἀναλήψεως, τῆς εἰσόδου δηλαδὴ στὰ Ἁγία τῶν Ἁγίων, στὴν Χαρὰ καὶ τὸ Φῶς τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὰ ὁποῖα βιώνουμε ὡς ἀρραβῶνα τῆς μελλόνουσης Βασιλείας.

Ἄς ἐξετάσουμε ὁμῶς: ἀξιοποιήσαμε ἄρα γε τὸν καιρὸν τῆς Σαρακοστῆς με ἐπιμέλεια γιὰ τὴν κάθαρσι τῆς ψυχῆς μας; Ἀναστηθήκαμε ἢ παραμένουμε γῆϊνοι, ράθυμοι.. Πῶς νὰ βλέπουμε τὸν Χριστό μας, πῶς νὰ ἔχουμε ζέσι στὴν προσευχή, ἂν δὲν εἶναι καθαρὴ ἡ καρδιά μας, γιὰ νὰ τὴν ἐπισκίασῃ ἡ θεία Χάρις;...

Ἄς ἀσκηθοῦμε στὶς μικρὲς θυσίες, θυσίες ἀγάπης, θυσίες εὐγνωμοσύνης, θυσίες μετανοίας, γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἀδελφοῦ μας, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ἄς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ἔχουμε λυπήσει τὸν Κύριό μας, ἀλλὰ ἐν πνεύματι μετανοίας νὰ προσδοκοῦμε τὴν Χάριν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἀγίαν Πεντηκοστήν...



Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐγίνε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ, στὴν ὁποῖαν συμμετεῖχε καὶ ὁ Πανοσιολογ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος ἀπὸ τὸν Πύργο Ἡλείας, καὶ ἐγίναν οἱ λιτανευτικὲς Αἰτήσεις ὡς καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων.

Μετὰ τὴν θείαν Μυσταγωγίαν, παρέτεθη τράπεζα στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ σὲ ὅλους τοὺς πανηγυριστάς, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Μητροπολίτης μας ἐπικοινωνήσε με τοὺς πιστούς.

† Γ. I. M.