



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ ἱερὸ ὁμώνυμο Μετόχιο στὰ Σφυρδεῖκα Ἀγρινίου

Ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Πάντων 17ῆ Ἰουνίου 2024 ἐκ. ἡμ.



Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 17ῆ Ἰουνίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἐώρτασε τὸ ἱερὸ ὁμώνυμο Ἡσυχαστήριον στὸ Ἀγρίνιο, Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

Τοῦ Ἀναστασίμου καὶ Πανηγυρικοῦ Ὁρθοῦ καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προῖστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν Πατέρων Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀθανασίου, Ὑπευθύνου τοῦ ἱεροῦ Μετοχίου, τοῦ Πανοσιολογ. Ἀρχιμανδρίτου π. Γρηγορίου ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας, ὡς καὶ τοῦ εὐλαβεστάτου Ὑποδιακόνου Χρυσοβαλάντου Μαρίνη.

Στοὺς Ἑνορίτας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων προσετέθη μεγάλο πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος. **Μ**ὲ τις ὁδηγίες τοῦ σεβαστοῦ π. Ἀθανασίου, οἱ διακονητὲς τῆς Ἑνορίας ὑποδέχθηκαν καὶ ἐφιλοξένησαν ἅπαντας μὲ τάξι καὶ εὐγένεια.

Κατὰ παράκλησιν τοῦ πολυσεβάστου Ποιμένος μας, ὁ Πανοσιολογ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος ἐξεφώνησε ἐόρτια Ὁμιλία.

• Ὑπενθύμισε, ὅτι μία ἐδομάδα μετὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, κατὰ τὴν ὁποῖαν μνημο-





νεύουμε τὴν Κάθοδο τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐπὶ τῶν Ἀποστόλων, ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τὸν καρπὸν τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ, δηλαδή τοὺς Ἁγίους Πάντας, οἱ ὁποῖοι ἐτειλειώθησαν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. **Μ**άλιστα προνοοῦσα ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἐορτάζει τοὺς **Ἁγίους Πάντας**, διότι οἱ γνωστοὶ Ἅγιοι, τοὺς ὁποίους ἐορτάζουμε σὲ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες, ἀποτελοῦν μέρος μόνο τῆς ἐν Οὐρανοῖς Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας.

Οἱ Ἅγιοι Πάντες εἶναι ὅσοι γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι ἔχουν ἐφαρμοσθεῖς τὸ λόγον τοῦ Κυρίου μας: **«Π**ᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν Ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καὶ γὰρ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός Μου τοῦ ἐν Οὐρανοῖς»... **Ο** καθένας μὲ τὸν τρόπο του, μὲ τοὺς κόπους του, τὸ μαρτύριο, τὸ κήρυγμα κ. ἄ., ἔδωσαν μαρτυρία γιὰ τὸν Κύριό μας, ἀνταποκρίθηκαν στοῦ κάλεσμα, τὸ ὁποῖο ἀπευθύνει σὲ ὅλους: **«Ἁ**γιοι γίνεσθε, ὅτι Ἐγὼ ἅγιος Εἰμί» .

Ἄς ἀγωνισθοῦμε καὶ ἐμεῖς νὰ ἀνταποκριθοῦμε στοῦ κάλεσμα αὐτό, ἀνανεώνοντας μὲ τὸ δεύτερο Βάπτισμα, τὴν ἱερά Ἐξομολόγησι, τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καὶ προσπαθώντας νὰ τὴν διατηροῦμε μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

* * *

Στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας

εὐχήθηκε ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων Πάντων νὰ μᾶς ἐνισχύσει στὴν μόλις δεκαήμερη Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὡς καὶ στὴν διάρκεια τοῦ θέρους, ὥστε νὰ μὴν χαλαρώσουμε τὸν ἀγῶνα μας, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε προσοχή: **«Γ**ρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν»...

Στοὺς καλοκαιρινούς μῆνες, ἡ ἁμαρτία εἶναι ἰδιαίτερα «εὐπερίστατος», εὐκολη καὶ πρόχειρη. **Ἀ**παιτεῖται ἐγρήγορσις γιὰ νὰ κρατοῦμε τὸ Φῶς τοῦ Χριστοῦ μας στὴν ζωὴ μας. **Ἄ**ν ἓνας πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Πέτρος ἀρνήθηκε τρεῖς φορές τὸν Χριστό μας λίγες ὥρες μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο, πόσο ἐγρήγορσι πρέ-





πει νὰ ἔχουμε ἐμεῖς γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὴν Χάρι ἀπὸ τὴν Θεία Μετάληψι καὶ τὰ λοιπὰ Μυστήρια...

Τέλος ἐλιτανεύθη ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν τῶν Ἁγίων Πάντων στὸν ἐξωτερικὸ αὐλειὸ χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, ἔγιναν οἱ λιτανευτικὲς Αἰτήσεις καὶ ἡ εὐλόγησις τῶν Ἄρτων.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη ἐόρτια Τράπεζα σὲ προευπρεπισμένο «κιόσκι». Πρὸς χαρὰν τῶν παρακαθημένων, οἱ σεβαστοὶ πατέρες π. Ἀθανάσιος καὶ π. Γρηγόριος μὲ ὀλιγάριθμη χορωδία ἔψαλαν, συνοδείᾳ κιθάρας καὶ κλαρίνου, παραδοσιακὰ δημοτικὰ τραγούδια.

Ὁ δὲ Μουσικολογιώτατος Ἀδελφός μας Νικόλαος Πολύχρος, κατὰ παράκλησιν τοῦ Σεβασμ. Ποιμένος μας, ἀνέπεμψε εὐχαριστίαν στὸ Κύριό μας, ἐκ μέρους ὄλων τῶν παρισταμένων, ψάλλων τὸ περίφημο «Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν...».

Τέλος διενεμήθησαν ἕνα φυλλάδιο γιὰ τὸν «Ἅγιο τῶν λαβωμένων», Ἅγιο Ζωτικό, ὡς καὶ ἄλλα ἀναμνηστικὰ σχετιζόμενα μὲ τὸν Ἀείμνηστο Γέροντα καὶ Μητροπολίτη μας Κυπριανὸ († 2013).

* * *

Ἦταν ἐμφανὴς ἡ εὐλογία τῶν Ἁγίων Πάντων ἐπὶ τῆς συναθροισμένης μεγάλης πνευματικῆς οἰκογενείας, οἱ ὅποιοι εἶθελαν νὰ στηρίζουν καὶ ἀναψύχουν καὶ παρηγοροῦν τοὺς πιστοὺς μας στὴν κάμινο τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποικίλων δοκιμασιῶν καὶ προκλήσεων!



† Γ.Τ.Μ.