



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Ἀνατολῆς

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Γολινδοῦχ, ἡ ἐκ Περσίδος, ἡ μετονομασθεῖσα Μαρία*

† 13ῃ Ἰουλίου 591

Στίχοι

*Σκηνοῖς Γολινδοῦχ εἰς Ἐδέμ· σκηναὶ δέ σοι.
Τὸ τοῦ Βαλαάμ, ὡς σκιάζουσαι νάπαι.*

Ἡ Ἁγία Γολινδοῦχ¹ καταγόταν ἀπὸ εὐγενῆ οἰκογένεια μάγων καὶ ἦταν παντρεμένη με ἓναν φανατικὸ ὀπαδὸ τῆς μαζδαϊκῆς θρησκείας κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ Βασιλέως τῆς Περσίας Χοσρόη Α΄ (531-578).



Ἄν καὶ συμμορφώθηκε με τὴν πίστι τοῦ συζύγου της, ἐνιωθε μία ἐνστικτώδη ἀποστροφή γιὰ τὴν λατρεία τοῦ ἡλίου καὶ τῆς φωτιᾶς καὶ λαχταροῦσε ὀλόψυχα μία ἀγνή καὶ ἀληθινὴ θρησκεία.

Σὲ ἀνταπόκρισι τοῦ πόθου της, ἓνας Ἄγγελος τῆς ἐδειξε, σὲ ἓνα ὄραμα ποὺ κράτησε τρεῖς ἡμέρες, ἓναν τόπο σκοτεινὸ καὶ φλεγόμενο, ὅπου βασανίζονταν οἱ εἰδωλολάτρες πρόγονοί της. Τῆς ὑπέδειξε ἐν συνεχείᾳ μέσῳ ἐνὸς φεγγίτη ἓναν ἄλλο τόπο, φωτεινὸ, ὅπου εὐφραίνονταν καὶ χόρευε τὸ πλῆθος τῶν ἐκλεκτῶν. Ἐκείνη ἠθέλησε νὰ εἰσέλθῃ ἐκεῖ, ἀλλὰ ὁ Ἄγγελος τὴν ἐμπόδισε ἐξηγήσας εἰς αὐτήν, ὅτι στὸν τόπο ἐκεῖνο δύνανται νὰ εἰσέλθουν μόνο ὅσοι ἔχουν λάβει τὸ Ἅγιον Βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ.



Καθώς στην καρδιά της ήναψε ή φλόγα τῆς Πίστεως, ή Γολινδούχ, μόλις συνήλθε ἀπὸ τὴν ἔκστασι αὐτῆ, ἀπεφάσισε νὰ γίνῃ Χριστιανὴ καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τῆς δείξῃ τὸν τρόπο. **Π**ροφασιζόμενῃ μία ἐπίσκεψι στοὺς γονεῖς τῆς, ἀποχαιρέτησε τὸν σύζυγό τῆς καί, ἀφοῦ κατηχήθηκε στὶς χριστιανικὲς ἀλήθειες, ἔλαβε τὸ ἅγιον Βάπτισμα μετονομασθεῖσα Μαρία.



Ὅταν ἐπέστρεψε εἰς τὸν οἶκόν τῆς ἠθέλησε νὰ συμμορφώσῃ τὸν βίό τῆς πρὸς τὴν πίστι τῆς καὶ διέκοψε κάθε συζυγικὴ σχέσι μὲ τὸν σύζυγό τῆς. **Ἐ**κεῖνος ἀνίκανος νὰ κατανοήσῃ τὴν κλήσι αὐτῆ σὲ μία πνευματικὴ ζωὴ, προσεπάθησε μὲ ὅλα τὰ μέσα νὰ τὴν πείσῃ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν πίστι στὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ στὶς ἀπολαύσεις τῆς σαρκός. **Ἀ**πέτυχε ὁμως καὶ ἐξαλλος κατήγγειλε τὴν ἀποστασία τῆς στὸν Βασιλέα.

Ὁ Χοσρόης ἔστειλε ἕναν ἀνώτερο ἀξιωματοῦχο τῆς αὐλῆς του, ὁ ὁποῖος τῆς ὑποσχέθηκε, ὅτι ὁ Ἡγεμὼν θὰ τὴν συναριθμοῦσε μὲ τὶς συζύγους του, ἂν δεχόταν νὰ ἀποκηρύξῃ τὸ πιστεῦμά τῆς. **Σ**ὲ αὐτὸ ἡ Γολινδούχ ἀποκρίθηκε: **«Ἐ**γὼ νυμφεύθηκα ἕναν αἰώνιο Βασιλέα καὶ ἐσὺ μοῦ προτείνεις ἔνωσι μὲ ἕναν θνητό!». **Ὁ** Βασιλεὺς τὴν ἐξώρισε στὸ Μπέθ Χουζάιε, στὸ *Κάστρο τῆς Λήθης*, τὸ ὁποῖο εἶχε λάβει τὸ ὄνομα αὐτὸ διότι οἱ ἐκεῖ εὕρισκομένοι κατάδικοι ἦσαν πλέον ξεγραμμένοι ἀπὸ τὰ κατάστιχα τῶν ζωντανῶν καὶ ἀπαγορευόταν ἐπὶ ποινῇ θανάτου νὰ προφέρεται ἀκόμη καὶ τὸ ὄνομά τους.

* * *

Ἡ Ἁγία παρέμεινε ἐκεῖ χρόνους δεκαοκτώ, χωρὶς νὰ ὀλιγοστεύσῃ ποτὲ ὁ ζῆλος τῆς. **Ἀ**φοῦ εὐρέθη μαζί μὲ ἄλλους Χριστιανούς, εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ μάθῃ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς *Ψαλμοὺς* καὶ τὶς ἱερὲς Γραφὲς στὰ συριακά. **Μ**ὲ τὶς παραινέσεις τῆς δὲ προσείλκυσε στὴν χριστιανικὴ πίστι πλῆθος εἰδωλολατρῶν φυλακισμένων. **Ὅ**ταν τὸ πληροφορήθηκε ὁ βασιλεὺς, διέταξε νὰ ὑποβληθῇ σὲ ἄγρια βασανιστήρια.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Χοσρόη, ὁ υἱός του Ὁρμίσδας Δ' (579-590) διέταξε νὰ ἐκβάλουν τὴν Ἁγία ἀπὸ τὴν φυλακὴ καὶ τὴν παρέδωσε σὲ ἄλ-



λους βασανιστές, οί όποιοί εξάντλησαν όλα τὰ μέσα τής δαιμονικής φαντασίας τους για νὰ τήν βασανίσουν. **Υ**ποβαλλομένη καθημερινὰ σέ μαρτύρια, ή Γολινδοϋχ παρέμενε άκλόνητη και διά τής θείας Χάριτος εύρίσκετο και πάλι θεραπευμένη θαυματουργικώς άπό τις πληγές της. **Τ**ήν έκλεισαν σέ σάκκο πλήρες καυτής στάκτης άπό καμίνι, αλλά ή Άγία ένιωσε νὰ μεταφέρεται σέ όλόφωτη και εύωδιαστή νυμφική παστάδα.



Τήν έριξαν κατόπιν σέ έναν λάκκο, όπου εύρίσκετο ένας δράκος ό όποίος έγέμιζε τρόμο όσους τόν έπλησίαζαν. **Ε**μεινε εκεί έπί τέσσερις μήνες, και άντι νὰ καταβροχθισθή άπό τò τέρας, εκείνη τόσο τò εξημέρωσε ώστε τò θηρίο έκοιμόταν άκουμπισμένο τρυφερά στὰ γόνατά της, σαν άρνι. **Ο**λο τò διάστημα αυτό δεν έδωσαν στην Άγία καμμία τροφή. **Ε**κείνη όμως είχε λάβει άπό τόν Άγγελο Κυρίου, ό όποίος τήν είχε κατηχήσει στην Πίστι, τήν χάρι νὰ μην ένοχλείται άπό πείνα ή δίψα: **ό** Άγγελος είχε σφραγίσει τò στόμα της με τò σημείο του τιμίου Σταυρού, και έφ' έξής δεν έτρωγε παρά μόνο κάθε δέκα ήμέρες ή άκόμη σπανιώτερα.

Οι ειδωλολάτρες τήν άνέσυραν κάποτε άπό τόν λάκκο. **Π**αρέμεναν άναίσθητοι ένώπιον τοςούτων και τοιούτων θαυμαστών, τήν παρέδωσαν σέ πορνοστάσιο και έδωσαν διαταγή σέ άκόλαστους νὰ τήν άτιμάσουν. **Η** Άγία όμως παρέμενε άόρατη στους πονηρούς όφθαλμούς όσων εισήρχοντο στò δωμάτιο.

Πεπεισμένοι τότε, ότι είχαν νὰ κάμουν με μάγισσα, οί Πέρσες τήν καταδίκασαν σέ αιώνια έξορία και έβαλαν τήν Άγία σέ φάλαγγα κακοποιών με κλοιό γύρω στò λαιμό της. **Α**γγελος Κυρίου όμως έμφανίστηκε στόν δεσμοφύλακά της και τόν διέταξε νὰ τήν λύση. **Κ**αθώς εκείνος άρνήθηκε, άποκριθείς ότι θα έχανε τήν κεφαλήν του, ό Άγγελος άφού άφαίρεσε άθικτη τήν βούλλα και τήν παρέδωσε στόν φύλακα, του παρήγγειλε νὰ μετάβη νὰ τήν παραδώσει εις τόν Βασιλέα ως ένδειξι, ότι ή Άγία είχε άποκεφαλισθή.

* * *

Απελευθερωμένη άπό τήν φυλακή με τήν παρέμβασι Άγγέλου, όπως άλλοτε ό Άπόστολος Παύλος (Πράξ. ιβ), ή Γολινδοϋχ πήρε τόν δρόμο για τήν Νίσιβη, άφού εξέφρασε τήν λύπη της, διότι στερήθηκε τόν στέφανο του Μαρτυρίου. **Ο** Άγγελος τότε έμφανίστηκε πάλι σέ αυτήν και για νὰ έκπληρώσει τήν έπιθυμία της, τής



έκοψε έλαφρῶς τὸν λαιμὸ μὲ ἓνα ξίφος. **Τ**ὸ αἷμα, τὸ ὁποῖο ἔρρευσε ἀπὸ τὴν πληγὴ ἐκοκκίνισε τὰ ἐνδύματά της, τὰ ὁποῖα ἀπέκτησαν τὴν ιδιότητα νὰ τελοῦν πληθος ἰάσεων.

Όταν ἔφθασε στὴν Νίσιβη, ἔφερε πολλοὺς εἰδωλολάτρες στὴν πίστι μέχρι τὴν ἡμέρα ὅπου ὁ Βασιλεὺς Ὁρμίσδας Δ΄ δολοφονήθηκε ἀπὸ τὸν υἱό του, Χοσρόη Β΄, τὸν λεγόμενο Νικηφόρο, ὁ ὁποῖος ἄφησε ἐλεύθερους τοὺς κρατουμένους τῆς προηγουμένης βασιλείας (θέρος τοῦ 590).

Δὲν πρόλαβε ὅμως νὰ ἀνέβῃ στὸν θρόνο καὶ ἡ ἐξουσία του ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ τὸν Μπαχράμ Τσουμπίν. **Υ**ποχρεώθηκε τότε νὰ ζητήσῃ ἄσυλο καὶ προστασία ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Μαυρίκιο, μὲ τὴν ὑπόσχεσι νὰ γίνῃ Χριστιανός. **Η** Ἁγία Γολινδούχ, τὴν ὁποῖαν ἀποκαλοῦσαν «ζωντανὴ μάρτυρα», ἔχαιρε ἤδη ἐξαιρετικῆς τιμῆς καὶ προσκλήθηκε νὰ πάρῃ μέρος στὴν πομπή.

Προηγουμένως εἶχε πάει νὰ προσκυνήσῃ τοὺς Ἁγίους Τόπους. **Κ**ατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ εἰσήλθε σὲ μία Ἐκκλησία, στὴν ὁποῖαν ἐλειτουροῦσαν αἰρετικοί, μαθητὲς τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας. **Κ**αθὼς προχωροῦσε γιὰ νὰ μετάρχη τῶν θείων Μυστηρίων, οἱ μοναχοὶ τὴν ἀπώθησαν βίαια. **Ε**ν συνεχείᾳ, φανερώθηκε σὲ αὐτὴν ἓνας Ἄγγελος, ὁ ὁποῖος κρατοῦσε δύο ποτήρια: τὸ ἓνα σκοτεινὸ καὶ τὸ ἄλλο φωτεινὸ, καὶ τῆς ἐξήγησε, ὅτι τὸ φωτεινὸ Ποτήριον ἦταν ἐκεῖνο τῶν Ὁρθοδόξων, ἐνῶ τὸ ἄλλο ἀνήκε στοὺς αἰρετικούς, μὲ τοὺς ὁποῖους δὲν ἦταν ὀρθὸ νὰ συκοινωνῆ.

Απὸ ἐκεῖ ἡ Ἁγία μετέβη στὴν Ἱεράπολι (Μαμπούγκ) τῆς Εὐφρατησίας (βορειοανατολικά τοῦ Χαλεπίου), γιὰ νὰ περιμένη τὴν ἄφιξι τοῦ Χοσρόη, ὁ ὁποῖος εἶχε πάει στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὴν Ρουσαφα, μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιστρέψῃ ἐκεῖ ἓναν χρυσὸ Σταυρὸ, τὸν ὁποῖον εἶχε πάρει ὁ πατέρας του κατὰ τὴν λεηλασία τοῦ Ἱεροῦ.

Εν τῷ μεταξύ, ὁ Ἅγιος Δομετιανὸς Μελιτινῆς († Μνήμη: 10η Ἰανουαρίου) καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντιοχείας Γρηγόριος, οἱ ὁποῖοι εἶχαν σταλεῖ ἐκεῖ γιὰ νὰ κατηγήσουν τὸν Ἡγεμόνα, συνάντησαν τὴν Γολινδούχ καὶ ἔμαθαν γιὰ τοὺς γενναίους ἀγῶνες της. **Χ**άρις στὴν μεσολάβησι τῶν μακαρίων αὐτῶν ἱεραρχῶν, ὁ Βασιλεὺς τῆς Περσίας ἔκλεισε εἰρήνη μὲ τὸν Αὐτοκράτορα Μαυρίκιο, ὁ ὁποῖος ἔστειλε στρατὸ γιὰ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὸν Χοσρόη στὸν θρόνο².

Εἰς ἐνδειξιν εὐγνωμοσύνης ὁ τελευταῖος ἐπέστρεψε τὴν πόλι

Μαρτυρούπολι (Ρουσάφα) και τὸ ὄχυρὸ Δαρά στοὺς Ρωμαίους. Ὁ Ἅγιος Δομετιανὸς παρεκάλεσε τὴν Ἁγία νὰ μεταβῆ στὴν Κωνσταντινούπολι, γιὰ νὰ παρουσιασθῆ ἐκεῖ στὸν Αὐτοκράτορα, ἐκείνη ὁμως ἀρνήθηκε τὴν πρόσκλησι, καθὼς, ὡς ἔλεγε, πλησίαζε ἡ πρὸς Θεὸν ἐκδημία της.

Μετέβη ἐντούτοις εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Σεργίου, ἀνάμεσα στὴν Νίσιβη καὶ τὴν Δαρά³. Ὄταν ἔφθασε στὸ Ἱερὸ αὐτὸ ἀνέπεμψε τὴν τελευταία προσευχή της στὸν Θεὸν καὶ ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ τὴν 13ῃ Ἰουλίου 591.

+

*Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,
τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν!*

(*) *Νέος Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας*, ὑπὸ Ἱερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπερίτου, τ. ΙΑ', Ἰούλιος, σελ. 135-138, ἐκδόσεις «Ἰνδικτος», Ἀθῆναι 2008.

• Ἐπιμέλ. ἡμετ.

• **Σημ. ἐπιμέλ.:** Λόγω τῶν πολλῶν δεινῶν ποὺ ὑπέστη, ἡ Ἁγία Γολινδοῦχ συγκαταλέγεται στοὺς Μάρτυρες.

1. Ὁ ἐπιτάφιος λόγος της, χαμένος σήμερα, ἐξεφωνήθη στὰ συριακὰ ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως Στεφάνου. **Τὸ** ἑλληνικὸ *Μαρτύριόν* της ἐγράφη λίγο ἀργότερα ἀπὸ τὸν Εὐστράτιο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνεργάτη τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου († Μνήμη: 6ῃ Ἀπριλίου), ὁ ὁποῖος πιστοποιεῖ, ὅτι ἔλαβε πληροφορίες γιὰ τὴν Ἁγία ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δομετιανὸ Μελιτινῆς πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του (602). **Τὸ** *Μηναῖον* τῆς ἀφιερώνει ξεχωριστὸ Κανόνα μετὰ τὴν διττὴ Ἀκολουθία τῆς ἡμέρας αὐτῆς.

2. Οἱ ἐλπίδες αὐτὲς γιὰ μία μεταστροφή τοῦ Σασσανίδη Ἡγεμόνα γρήγορα διαψεύσθηκαν. **Ἡ** ἀνατροπὴ τοῦ Μαυρικού ἀπὸ τὸν Φωκά, ἔδωσε στὸν Χοσρόη Β' τὸ πρόσχημα νὰ ἀναιρέσῃ τὶς ὑποσχέσεις του καὶ νὰ ἐξαπολύσῃ τεράστια ἐπιθεσι κατὰ τῶν βυζαντινῶν ἐδαφῶν (604), ἡ ὁποία ἔφθασε μέχρι τὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

3. **Τὸ** πιθανότερο εἶναι, ὅτι ἐκοιμήθη στὴν Ἱεράπολι, ὅπως βεβαιώνει ὁ Ἐπίσκοπος Στέφανος.

