



Ἱερομονάχου Γρηγορίου

Μὲ πίστη καὶ μετάνοια

Ὁ πιστὸς στὴν πανδημία

Ἐκδόσεις: Ἱερὸν Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

**Δευτέρα ἔκδοσις, Ἁγιὸν Ὅρος, Ὀκτώβριος 2021.
Σελίδες 80 (11,5 x 16,2).**

Ἐπίλογος

Τὰ μέτρα τῆς ἀγάπης, στὰ ὁποῖα ἔφθασαν οἱ Ἅγιοι εἶναι βέβαια πολὺ ὑψηλὰ γιὰ ἐμᾶς. **Μ**ποροῦμε ὅμως κὶ ἐμεῖς νὰ προσ-παθήσουμε νὰ τοὺς μιμηθοῦμε ἔστω σὲ ἕναν μικρὸ βαθμό. **Κ**αὶ αὐτὸς εἶναι ἡ κατανόηση καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἀδελφοῦ μας, ὅταν ἔχη διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν δική μας ἄποψη.

Παρατηροῦμε, ὅτι τὸ θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ, μὲ τὶς ποικίλες προεκτάσεις τους, ἔχει γίνῃ ἀφορμὴ διχόνοιας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ κυρίως μεταξὺ τῶν πιστῶν. **Ἀ**πὸ πνευματικῆς πλευρᾶς αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ἀνησυχητικὴ συνέπεια τῆς πανδημίας, γιὰ δύο λόγους:

Πρῶτον, διότι δείχνει πόσο μακριὰ εἴμαστε ἀπὸ τὴν Μετάνοια, ἢ ὁποῖα –ὅπως εἶδαμε– εἶναι ἡ μόνη λύση γιὰ τὴν δεινὴ κατάσταση πού βρισκόμαστε. **Δ**είχνει, ὅτι μοιάζουμε περισσότερο στὸν Φαρισαῖο τῆς Παραβολῆς –πού ἔριχνε εὐθύνες στοὺς ἄλλους– παρὰ στὸν Τελώνη, ὁ ὁποῖος μὲ συντριβὴ μετανοοῦσε γιὰ τὶς ἁμαρτίες του.

Δεύτερον, διότι στὴν παροῦσα ἀναντίρρητη πολεμικὴ κατὰ

τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πιστοὶ παρουσιαζόμαστε ὡς στράτευμα διαιρεμένο καὶ εὐάλωτο.



Ἐὰν καλλιεργήσουμε τὴν Μετάνοια, εὐκόλα θὰ βροῦμε τρόπους γιὰ νὰ συγκρατήσουμε τὴν μεταξύ μας ἐνότητα. **Ὅ**σοι νομίζουμε ὅτι ἔχουμε ἰσχυρὴ πίστη, ἄς ἐφαρμόσουμε καὶ τὴν ἀγάπη, βαστάζοντας τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων στὴν πίστη. **Μ**πορεῖ νὰ ἔχω πίστη πὺν νὰ μετακινεῖ βουνά, ἀλλὰ ἂν δὲν ἔχω ἀγάπη, εἶμαι ἀπλῶς ἓνα κύμβαλον ἀλαλάζον, κατὰ τὸν ἀποστολικὸ λόγον. **Κ**αὶ ὅσοι –μὲ τὴν ἐφαρμογὴ ἴσως τῶν ἰατρικῶν μέτρων– φαίνεται πῶς ἔχουμε ἀσθενέστερη πίστη ἄς μὴν κατακρίνουμε ὡς ὑπερηφάνους καὶ ἀσύνετους τοὺς ἀδελφούς μας, ἀλλὰ νὰ βάζουμε τὸν καλὸ λογισμό. **Μ**ὲ ταπεινωση, πὺν ἀναπληρώνει τὸ ἔλλειμμα τῆς πίστεως, καὶ ἀπόφαση γιὰ νὰ ἀλλάξουμε κάτι στὴν ζωὴ μας, ἄς παρακαλέσουμε ὅλοι μαζί τὸν Θεὸ νὰ πάρη τὴν μᾶστιγα αὐτή.

Γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν ἀγάπη, τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ἀπαραίτητα περνᾶμε ἀπὸ τὴν Μετάνοια καὶ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. **Αὐ**τὸ τονίζει καὶ ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ: **«Ἡ** Μετάνοια εἶναι τὸ πλοῖο, καὶ ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ θεῖο λιμάνι. **Μ**ᾶς τοποθετεῖ λοιπὸν ὁ φόβος στὸ πλοῖο τῆς Μετανοίας, μᾶς διαπερνᾶ ἀπὸ τὴν ἀκάθαρτη θάλασσα τοῦ βίου καὶ μᾶς ὀδηγεῖ στὸ θεῖο λιμάνι, πὺν εἶναι ἡ ἀγάπη, στὸ ὅποιο φθάνουν μὲ τὴν Μετάνοια ὅλοι οἱ κουρασμένοι καὶ βαρυσφορτωμένοι. **Ὅ**ταν φθάσουμε στὴν ἀγάπη, φθάσαμε στὸν Θεό».

* * *

Περιεχόμενα

Πρόλογος.

1. **Οἱ** δοκιμασίες στὴν ζωὴ μας.
 - α.** Ἡ πνευματικὴ τοποθέτηση.
 - β.** Μετάνοια: ἡ μόνη λύτρωση.
 - γ.** Προσευχὴ στὶς θλίψεις.
2. **Ἡ** πίστη στὸν Θεό.
 - α.** Τὸ στήριγμα στὶς δυσκολίες.
 - β.** Πίστη στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
3. **Φ**όβος γιὰ τὶς θλίψεις καὶ τὸν θάνατον.
 - α.** Αἷτια τοῦ πάθους τοῦ φόβου.

- β. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ φόβου.
γ. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ θανάτου.
4. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ.
α. Ὁ ἀρχικός φόβος.
β. Μετάβαση στὸν φόβο τῶν τελείων.
γ. Στὸ λιμάνι τῆς ἀγάπης.
- Ἐπίλογος.
Ἐπίμετρον.
Σημειώσεις.

