

Βιβλιοπαρουσίασις



Κ.Γ. Παπαδημητρακοπούλου

Τιμή στους γονεῖς μας!
Κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Σειρά: «Λόγος Πατερικὸς»

Κατηγορία: «Τοῦ καθημερινοῦ μας βίου»

Ἐκδόσεις: «Φωτοδότες»,
Ἐκδοσις α', Ἀθήνα, 2024.
Σελίδες 61 (11,5 x 19).

Πρόλογος

Οἱ γονεῖς μας! Ἡ εὐλογημένη ἐξουσία πού ὄρισε ὁ Θεὸς στὴ ζωὴ μας γιὰ νὰ προκόψουμε στὴν ἀρετὴ καὶ νὰ ἀποφύγουμε τὶς κακοτοπιὲς τῆς ἁμαρτίας.

Οἱ γονεῖς μας! Ἐκεῖνοι πού μᾶς ἔφεραν στὴ ζωὴ, ἐκεῖνοι ἀπ' τοὺς ὁποίους προερχόμαστε, ἐκεῖνοι πού μόχθησαν τόσο πολὺ γιὰ μᾶς καὶ τὸ κάνουν ἀκόμη!

Οἱ γονεῖς μας! Οἱ μετὰ τὸν Θεὸ δημιουργοὶ μας!

Πόσο τοὺς ὀφείλουμε στ' ἀλήθεια! **Ὅσα** καὶ νὰ τοὺς προσφέρουμε, ὅσα καὶ νὰ κάνουμε γι' αὐτούς, τὸ χρέος μας θὰ παραμένει πάντοτε ἀνεξόφλητο! **Ναί**, τόσο μεγάλο καὶ ἀπέραντο εἶναι!

Ὁ Θεὸς ἀπ' τὶς πρώτες Ἐντολὲς πού ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο, καὶ σ' αὐτὸν τὸν Δεκάλογο ἀκόμη, ποιὲς εἶναι; **Ἡ** τιμὴ στους γονεῖς! **Μάλιστα** ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τί παρατηρεῖ! **Πῶς** ἡ σχετικὴ Ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου Του εἶναι καὶ ἡ μόνη, ἡ ὁποία ἔχει ὑπόσχεση. **Καὶ** τί μᾶς ὑπόσχεται ὁ Θεός; **Ζωὴ** καὶ εὐλογίες! **Ναί**, μακρὰ ζωὴ καὶ ἐπιτυχημένη! **Καὶ** τί ὀρίζει ἂν παρακούσουμε; **Θάνατο!** **Δουλεία!** **Ὁλεθρο!**

Σε όλα αυτά αναφέρονται, με τὸν ὑπέροχο καὶ μοναδικὸ λόγο τους, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως δὲ οἱ τρεῖς Ἱεράρχες.

Λοιπὸν, ἐγκύψαμε στὰ συγγράμματά τους, γνωστὰ ὡς «Πατρολογία», σταχυολογήσαμε ὅ,τι βρήκαμε γραμμένο σ' αὐτὴν κατὰ τὸ δυνατόν, τὸ ταξινομήσαμε σὲ ἐνότητες, τὸ χωρίσαμε σὲ κεφάλαια καὶ πολλὲς παραγράφους, προβήκαμε σὲ ὑπογραμμίσεις καὶ γενικὰ σὲ ὅ,τι κρίναμε πρακτικὸ καὶ χρήσιμο, προκειμένου τὸ κείμενο νὰ εἶναι ἀπλό, ἄνετο στὴ μελέτη καὶ εὐληπτο, ὥστε καθένας μας – ἀκόμη δὲ καὶ ὁ ὀλιγογράμματος – νὰ πάρει τὶς ἀποφάσεις πὺν πρέπει, τόσο χρήσιμες καὶ ἀπαραίτητες γιὰ τὴ ζωὴ του...

Ἐλπίζουμε, ὅτι ὁ φίλος ἀναγνώστης θὰ βρεῖ πραγματικὰ χρήσιμη αὐτὴ τὴν προσπάθεια καὶ θὰ ὠφεληθεῖ πολὺ.

Κι ὅπως γράφει ὁ Ἅγ. Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης, «ἂν τὸ ἔργο αὐτὸ τελικὰ εἶναι καλό, ἄς τὸ ἀποδώσει στὸν Θεό. Ἄν, ὅμως, τοῦ φανεῖ ὅτι εἶναι γραμμένο μὲ ἐλλείψεις, ἄς συγχωρήσει τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία, πὺν δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει αὐτὸ πὺν θέλει».

Κ. Γ. Π.

* * *

Περιεχόμενα

Εἰσαγωγή.

Πρόλογος.

Ἐπιλογή χωρίων Ἀγίας Γραφῆς.

1. Τί εἶναι οἱ γονεῖς μας γιὰ μᾶς!

α. Ἡ εὐλογημένη μας ἐξουσία!

β. Οἱ μετὰ τὸν Θεὸ ζωοδότες μας!

2. Γιατί τιμῆ στοὺς γονεῖς;

α. Εἶναι Ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ!

β. Εἶναι τὸ ὕψιστο χρέος μας!

3. Τί ἀπολαμβάνουμε ὅταν τιμοῦμε τοὺς γονεῖς μας;

4. Τί συμβαίνει, ὅταν δὲν τιμοῦμε τοὺς γονεῖς μας;

5. Πότε δὲν πρέπει νὰ τιμοῦμε τοὺς γονεῖς μας;

6. Ὑπάρχουν καὶ οἱ πνευματικοὶ μας Πατέρες...

7. Ἀπαντήσεις σὲ ἀπορίες.

α. Κι ἂν οἱ γονεῖς μας εἶναι ἀσεβεῖς;

β. Ως ποιά σημείο νά τιμούμε τούς γονεῖς μας;

γ. Ὁ Χριστός δέν φαίνεται νά τιμούσε πάντοτε τήν Μητέρα Του...

Ἐπίλογος.

