



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικὰ • Ποιμαντικὲς Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίαι •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνικὴ Διακονία • Ἐκδόσεις •

Στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Συλλόγου μας,
στὴν «Ε.Ε.Ε.» καὶ τὰ Ἐνοριακὰ Κέντρα μας

Ἀγιασμοὶ ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους Σεπτέμβριος 2024 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Κυριακή**, 26η Αὐγούστου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ **Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας**, στὸ ἱερό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, εὑρισκόμενο ἐντὸς τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἐτέλεσε τὴν εἰδικὴ **Ἀκολουθία ἐπὶ παιδας τοῦ φωτισθῆναι καὶ ἐπιτυχεῖν εἰς τὰ Γράμματα**, ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς Περιόδου.

• **Τὸ Σάββατο**, 1η Σεπτεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ **Ἀρχὴ τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους**, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ἐτελέσθη στὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἢ εἰδικὴ **Τάξις Δοξολογίας ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους**.

* * *

Τὴν Τετάρτη, 5η Σεπτεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ **Σύναξις τῶν Δικαίων Ζαχαρίου καὶ Ἐλισάβετ**, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἐτέλεσε στὰ κοινὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ αὐτῆς Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», τὴν **Ἀκολουθία τοῦ**

Μικροῦ Ἀγιασμοῦ ἐπὶ Ἐνάρξει Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας.

Συμμετεῖχαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πρωτοσύγκελλος καὶ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, π. Θεοδόσιος, καὶ οἱ



Πατέρες Ἱερομόναχος π. Διονύσιος καὶ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριήλ, ὁ Αἰδεσιμ. π. Σωτήριος, τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου-Τούντα, Πρόεδρος καὶ κα Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου, Ταμίας, ὡς καὶ πιστοὶ, μέλη καὶ συμπαραστάται τοῦ πολυσχιδοῦς Ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Μετὰ τὴν Ἀκολουθία, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνέγνωσε τὴν *Εὐχὴν εἰς Ἐκκλησιαστικὴν Διακονίαν*, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἀπηύθυνε πατρικὲς εὐχές, στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» καὶ στοὺς Διακονοῦντας στὸ Ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

«Νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριό μας, ὁ Ὅποιος μᾶς εὐλόγησε καὶ μᾶς ἐνίσχυσε στὴν προηγούμενη περίοδο, ὥστε νὰ ἐργασθοῦμε γιὰ τὴν δόξα Του Θεοῦ, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Ἀδελφοῦ μας καὶ τὴν προσωπικὴ μας σωτηρία.

Ὁ Φιλανθρωπικὸς μας Σύλλογος θὰ ἐορτάσῃ τὸν Δεκέμβριο τὴν εἰκοσαετία ἀπὸ τὴν ἵδρυσί του.

Ἄς παρακαλέσουμε τὸν Χριστό μας νὰ εὐλογῆσῃ καὶ τὴν νέα Περίοδο καὶ τίς ταπεινὲς προσπάθειές μας, νὰ μᾶς χαρίσῃ ἕνα ἔτος εἰρηνικὸ, μὲ ἀυξημένο ζῆλο νὰ προσφέρουμε μὲ ποικίλους τρόπους στοὺς Ἀδελφούς μας, τόσο τὰ Μέλη τοῦ Συλλόγου ὅσο καὶ τὰ λοιπὰ Μέλη τῆς Μητροπόλεως στὶς διάφορες Δομές.

Ἡ ἔγνοια γιὰ τὸν Ἀδελφό μας εἶναι δεῖγμα ὑγείας τῆς ψυχῆς...

Προσφέροντες στὸν Ἀδελφό μας, πνευματικὰ καὶ ὑλικά, βοηθοῦμεθα καὶ ἐμεῖς νὰ ὁμοιάζουμε μὲ τὸν Θεόν: «Γίνετε οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ Οὐράνιος οἰκτίρμων ἐστί».

Κάθε Χριστιανὸς ὀφείλει τουλάχιστον μία φορά τὴν ἡμέρα νὰ ὀδηγῇ τὴν σκέψι καὶ τὴν προσευχὴ του σὲ ὅσους ποικίλως ὑποφέρουν στὸν κόσμo ὄλο... Καὶ νὰ προσφέρῃ μία εὐχὴ, ἕνα κεράκι, κάποιo βοήθημα...

Ἄς εὐχηθοῦμε ἢ καρδιά μας νὰ σφραγισθῇ ἰδιαίτερω, στὴν

νέα Περίοδο, με τὸν Μακαρισμὸ τοῦ Κυρίου μας: «**Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται**»...

* * *



Τὴν Πέμπτη, 6η Σεπτεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ ἐν Χάonais Θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στὴν Αἶθουσα τῆς

«Ἐνοριακῆς Ἑστίας Εἰκονογραφίας» (Ε.Ε.Ε.).

Ἐν συνεχείᾳ, ἀπηύθυνε εὐχές καὶ εὐχαριστίες στοὺς ὑπευθύνους τῶν διαφόρων Τμημάτων Ἁγιογραφίας, Ψηφιδωτοῦ καὶ Ευλογητικῆς, καὶ εὐχήθηκε

ἡ νέα Περίοδος νὰ εἶναι γόνιμη ἐν Χριστῷ, προτρέψας τὰ μέλη τῆς «Ε.Ε.Ε.» νὰ ἐπιμελοῦνται τὸν πνευματικὸν τοὺς ἀγῶνα καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴν, ὥστε τὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα θὰ φιλοκαλοῦν, νὰ εἶναι φορεῖς τῆς θείας Χάριτος καὶ νὰ ἐλκύουν τοὺς θεατέες τοὺς πρὸς τὴν ὄντως Ζωὴν...

Τέλος ἐμοίρασε σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους **Βεβαιώσεις Συμμετοχῆς** γιὰ τὴν Περίοδο 2023-2024 καὶ Εὐχαριστήρια στοὺς Συντονιστὲς τῶν Τμημάτων καὶ προέτρεψε τοὺς γονεῖς νὰ ἐγγράψουν τὰ τέκνα τοὺς καὶ ἐφέτος στὶς διάφορες δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως.

* * *

Τὴν Κυριακῆ, πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 9ην Σεπτεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Σύναξις τῶν Δικαίων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης, στὸ ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κοσμά τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ Πανοσιολογ. π. Θεοδόσιος ἐτέλεσε, μετὰ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας, τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ ἀνέγνωσε τὴν **Ἀκολουθία ἐπὶ Ἐνάρξει Κατηχητικῶν Μαθημάτων** τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Μονῆς.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ Κατηχητρεῖς συνάντησαν τὰ παιδιὰ τῶν Τμημάτων τοὺς, διενεμήθησαν στὰ παιδιὰ κεράσματα καὶ ἐγένετο ἀναφορὰ στὸ Πρόγραμμα τῶν ἐφετινῶν Μαθημάτων.

Ἐπίσης, ἐτελέσθη ἡ αὐτὴ **Ἀκολουθία** τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ



στὰ ἄλλα Ἐνοριακὰ Κέντρα τῆς Μητροπόλεώς μας.

* * *

Οἱ Κατηγήτριές μας καὶ οἱ λοιποὶ ὑπεύθυνοι τῶν διαφόρων Δραστηριοτήτων τῆς Μητροπόλεώς μας ἐπωμίζονται καὶ ἐφέτος τὴν πολύτιμη καὶ ὑπεύθυνη Διακονία, νὰ ἀναπληρῶνουν ὅσα ψυχοφελῆ καὶ σωτήρια δὲν διδάσκονται πλέον τὰ παιδιά μας στὴν δημόσια ἐκπαίδευσι, καὶ νὰ ὀπλίσουν πνευματικά, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς ὄλο καὶ ἀυξανόμενες προκλήσεις μιᾶς κοινωνίας ὅπου κυριαρχεῖ ἡ **Ἀποστασία**.

Δόξα καὶ εὐχαριστία τῷ παντελεήμονι Θεῷ ἡμῶν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!

† Γ. Γ. Μ.

