



Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολή γάρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο καὶ γὰρ ὁ τάλας, δεδοικὸς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

■ «Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ μιλήσουν μὲ τὸν Θεὸ μὲ μὴ ἔμφυλο τρόπο...»

Τέλος τὸ «Πάτερ ἡμῶν»

διὰ τὴν ἀγγλικανικὴν «ἐκκλησίαν»!*

«...γιὰ τὴν ἀνάπτυξη πιὸ περιεκτικῆς γλώσσας»

Ⓔ Ἀγγλικανισμὸς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πλέον χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις ἔσχατης ἔκπτωσης καὶ κατάπτωσης τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ.



Πρόσφατο «κατόρθωμά» του ἡ ἀντίθεσή του στὸ... ἀνδρικό φύλο τοῦ Θεοῦ! Δεῖτε τὴν εἶδηση:

«**Η** “Ἐκκλησία” τῆς Ἀγγλίας ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενον νὰ ἐγκαταλείψει τὴν φράση “Πάτερ ἡμῶν” ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς προσευχῆς καὶ νὰ δώσει ὁδηγίες στοὺς “κληρικούς” νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν χρῆση προσωπικῶν ἢ κτητικῶν ἀντωνυμιῶν, ὅταν μιλοῦν γιὰ τὸν Θεό, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς *The Telegraaph*. **Η** “αἰδεσιμώτατη” Joanna Guildford, ἔγραψε: “Παρακαλῶ, θὰ μπορούσε ἡ Λειτουργικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐνημερώσει γιὰ τὰ βήματα ποὺ γίνονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη πιὸ περιεκτικῆς γλώσσας στὴν ἐξουσιοδοτημένη λειτουργία μας καὶ γιὰ τὴν παροχὴ περισσότερων ἐπιλογῶν σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ μιλήσουν γιὰ τὸν Θεὸ μὲ μὴ ἔμφυλο τρόπο καὶ ἐνῶ πολλές ἀπὸ τὶς προσευχὲς ἀναφέρονται στὸν Θεὸ χρησιμοποιώντας ἀντωνυμίες ἀρσενικῶν (ἀρσενικοῦ γένους);”. **Η** ἔκθεση σημειώνει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος τοῦ Lichfield, ὁ “ἱερέας” Michael Ipgrave, ἀπάντησε: “Μελετοῦμε τὴν χρῆση τῆς ἔμφυλης γλώσσας σὲ σχέση μὲ τὸν Θεὸ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ Πίστεως καὶ Τάξης”» (*exapsalmos*, 13/2/2023)!

Καὶ ὅμως οἱ «δικοί» μας θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ θεωροῦν τὸν θλιβερὸ αὐτὸ θρησκευτικὸ συρφετὸ «ἀληθινὴ ἐκκλησία», συναλλάσσονται, συνομιλοῦν καὶ σπεύδουν νὰ τὸν ἐνώσουν μὲ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία! **Βέβηλο καὶ ἀνόσιο! ◻**

(*) Ἐφημερ. «Ὁρθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. 2.448 / 19.5.2023, σελ. 2. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.