



■ Πρὸς οἰκοδομὴν καὶ παραμυθίαν τῶν Ἀποδήμων Ἀδελφῶν μας

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία 25η-29η Ὀκτωβρίου 2024 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, μαζί με τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἄγγελο Μουρλά καὶ μία μικρὰ συνοδία, ἐπραγματοποίησε Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν Νότιο Γερμανία (Βαυαρία) καὶ Αὐστρία (25η-29η Ὀκτωβρίου 2024 ἐκ. ἡμ.).

* * *

Τὴν Πέμπτη, 25.10.2024 ἐκ. ἡμ., ἡ *Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου*, οἱ ποιμένες ἐπισκέφθηκαν πιστοὺς τῆς μικρᾶς Κοινότητός μας στὴν Βαυαρία-Μόναχο, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ οἰκοδομήν.

* * *

Τὴν Παρασκευή, 26.10.2024 ἐκ. ἡμ., ἡ *Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου*, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ καὶ Βονιφατίου. Ἐλειτούργησε ὁ π. Ἄγγελος, ὁ δὲ Σεβασμ. Ποιμένας μας παρέστη συμπροσευχόμενος.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ ἐπισκέπτες μετέβησαν μαζί με μερικοὺς πιστοὺς στὸ Μπενεδικτμπόιερν (Benediktbeuern), νοτιοδυτικὰ τοῦ Μονάχου, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν ὁμώνυμη Μονή, ἡ ὁποία ἰδρύθηκε τὸ 725 καὶ ἐγκαί-





νιάσθηκε τὸ 739 ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Βονιφατίου. **Εἶναι** τὸ παλαιότερο καὶ ἓνα ἀπὸ τὰ ὁμορφότερα Μοναστήρια τῆς Ἄνω Βαυαρίας.

• **Ἀρχικά** ἀφιερωμένο στὴν χάρι τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ζεβεδαίου, ἀφιερώθηκε ἐπίσης ἀπὸ τὸ 800 στὸν

Ὅσιο Βενέδικτο τῆς Νουρσίας, τὸ «Τυπικὸ» τοῦ ὁποίου ἐτηρεῖτο στὴν Μονή, καὶ ἀφοῦ ὁ Καρλομάγνος ἐδώρισε εἰς αὐτὴν ἱερὸ Λεῖψανο ἀπὸ τὸν ἀντιβραχίονα (πῆχυ) τοῦ Ἁγίου.

Οἱ Μοναχοὶ τοῦ Μπενεδικτμπούιερν ἐδημιούργησαν σχολεῖο καὶ ἓνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα σκριπτόρια (*scriptoria*, αἴθουσα γραφῆς σὲ μεσαιωνικὰ εὐρωπαϊκὰ Μοναστήρια γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ, τὴν εἰκονογράφει καὶ τὴν βιβλιοδεσία χειρογράφων) στὴν νότια Βαυαρία.

Ἡ καταστροφὴ τῆς Μονῆς ἀπὸ τοὺς Οὐγγρους τὸ 955 ὠδήγησε στὴν ἐξαφάνισι τῆς Καρολίγγειας Σχολῆς.

Ἀνοικοδομήθηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Οὐλρίχιον ἢ Οὐδάριχον († Μνήμη: 4η Ἰουλίου), Ἐπίσκοπο Ἀουγκσμπουργκ (*Augsburg*, 923-973). **Τὸ** δὲ 1031 ἐγκαταστάθηκε μίᾱ Ἀδελφότητα ἀπὸ Βενεδικτίνους τῆς Μονῆς τοῦ Τέγκερνσι (*Tegernsee*). **Πέρι** τὸ 1200, ἡ Μονὴ εἶχε κήπους μὲ φαρμακευτικὰ βότανα, ἡ δὲ βιβλιοθήκη αὐτῆς, μὲ περίπου 250 χειρόγραφα, ἐκάλυπτε ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἐκπαίδευσως τῶν ἐλευθέρων τεχνῶν.

Ἡ ἀκτινοβολία τῆς Μονῆς συνέχισε γιὰ αἰῶνες σὲ διαφόρους τομεῖς, ἐκπαιδευτικὸ, πολιτικὸ, ἐπιστημονικὸ κ.ἄ.

Ὅμως μὲ τὸ Ψήφισμα τῆς τελευταίας Συνόδου τῆς Αὐτοκρατορικῆς Βουλῆς (25η Φεβρουαρίου 1803 στὸ Ρέγκενσμπουργκ - ἐκλογικὸ σῶμα τῆς Βαυαρίας), διετάχθη ἡ Ἐκκοσμικευσις (ἀναγκαστικὴ μεταβίβασις σὲ ἀστικὴ κατοχὴ) ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιουσιῶν: **Ὅλες** οἱ Μονεὲς τῆς Ἁγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας διαλύθηκαν, τὰ κτήρια πολήθηκαν σὲ ιδιώτες, πολλὰ κειμήλια διεσκορπίσθησαν...

Ἀπὸ τὸ 1930 μίᾱ Ἀδελφότητα Σα-





λεσιανῶν τοῦ Ντὸν Μπόσκο ἀπέκτησαν τὰ κτήρια, ὅπου ἐγκατέστησαν διάφορα ἐκπαιδευτικά, πολιτιστικά καὶ κοινωνικά προγράμματα γιὰ τοὺς νέους.

Μετὰ τὴν ξενάγησι στὰ ἐντυπωσιακὰ κτήρια τῆς Μονῆς, οἱ ἐπισκέπτες εἶχαν τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ προσκυνήσουν ἅγια Λεῖψανα τοῦ Ὁσίου Βενεδίκτου καὶ τῆς Ἁγίας Αναστασίας τῆς Φαρμακολυτριάς, στὸ περίτεχνο Αὐτῆς Παρεκκλήσι, τὸ ὁποῖο εἶχε κτισθῆ ὡς τάμα εὐγνωμοσύνης ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ὅταν ἡ Ἁγία τοὺς ἔσωσε ἀπὸ μίᾳ ἐπιδρομῇ Τυρολέζων.

* * *

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ μικρὴ μας Κοινότητα τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν συναθροίσθηκε γιὰ νὰ δεχθῆ ἓνα νέο μέλος: ὁ π. Ἄγγελος ἐτέλεσε τὴν Βάπτισι τοῦ μικροῦ Νικολάου, ἕκτου τέκνου τῶν εὐσεβῶν Δημητρίου καὶ Μαρίνης (ἕγγυον στὸ ἔβδομο), οἱ ὁποῖοι δέχθηκαν τὶς θερμὲς εὐχὲς ὄλων γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ἀνατροφή τῆς πολυμελοῦς οικογενείας αὐτῶν.



* * *

Τὸ Σάββατο, 27.10.2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νέστορος, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στὸν ἴδιο Ναό. Ἐλειτούργησε ὁ π. Ἄγγελος, ὁ δὲ Σεβασμ. Ποιμένας μας παρέστη συμπροσευχόμενος.



Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος καὶ ἡ μικρὰ συνοδία των ἀνεχώρησαν γιὰ τὸ Σάλτσμπουργκ τῆς Αὐστρίας, ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκε ἡ οἰκογένεια τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ μας Ὑποδιακόνου Κυριάκου Κυριακίδη, Ὑπευθύνου τοῦ Ἱεροῦ Ναυδρίου πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου, στὸ Κέστεντορφ (Köstendorf).

Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ἑσπερινὸς στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου.

* * *

Τὴν Κυριακὴν, 28.10.2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Τερεντίου, Νεονίλλης καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου Νέας Ὑόρκης τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

■ Στὴν Ὀμιλία του, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ (Κυριακὴ Ζ' Λουκᾶ).



Στὴν συγκλονιστικὴ αὐτὴ περικοπὴ ἀναφέρονται δύο μεγάλα θαύματα τοῦ Κυρίου μας: ἡ ἀνάστασις τῆς δωδεκαετοῦς θυγατρὸς τοῦ ἄρχοντος τῆς συναγωγῆς, ὁ ὁποῖος προσέτρεξε καὶ παρεκάλεσε τὸν Κύριό μας - «κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων· ἡ παῖς, ἐγείρου», καὶ ἡ ἴασις τῆς Αἰμορροῦσης γυναικός, ἡ ὁποία ἀπὸ συστολῆς καὶ ταπεινώσεως δὲν ἐτόλμησε νὰ ζήτησιν τὴν βοήθειά Του, ἀλλὰ μὲ πίστι θερμὴ - «ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ, ἐὰν μόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι», μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος - ἐπλησίασε μυστικά, ἄγγιξε τὸ ἱμάτιο τοῦ Χριστοῦ μας καὶ ἰατρεύθηκε.

Στὴν διήγησιν αὐτῆς μᾶς ἀποκαλύπτεται τὸ μέγα Μυστήριον τῆς Ἐπαφῆς, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζει καὶ ὅλα τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας: πλησιάζουμε τὸν Κύριό μας, ὁ Κύριος ἐγγίζει ἐμᾶς καὶ ἐμεῖς Ἐκεῖνον... Καὶ «ἀκουμπώντας» τὸν Κύριον διὰ μέσου τῶν ἁγίων Μυστηρίων, θεραπεύεται ἡ ὑπαρξίς μας.

Λίγο-πολύ, ὅλοι πάσχουμε, ὅλοι εἴμεθα ἀσθενεῖς, ἔχουμε πνευματικὰς ἀσθένειες: εἴμεθα ὑπερήφανοι, θυμῶδεις, ἔχουμε πονηροὺς λογισμοὺς, ἔχουμε κακία μέσα μας, εἴμεθα μνησικάκοι, εἴμεθα ἐπιρρεπεῖς στὰ πάθη τῆς φιληδονίας, τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαργυρίας καὶ πολλὰ ἄλλα...

Εἴμεθα λοιπὸν ἀσθενεῖς, καὶ ἀλλοίμονο ἂν ὁ Χριστιανὸς πιστεύει, ὅτι δὲν εἶναι ἄρρωστος...

Ἡ ἀναφορὰ μας πρὸς τὸν Χριστό μας εἶναι ἀναφορὰ ἐνὸς ἀσθενοῦς, ὁ ὁποῖος προστρέχει στὸν Χριστόν μας ὡς Ἴατρόν, γιὰ νὰ θεραπευθῇ ἡ ψυχὴ του ἀπὸ τὰ πάθη. Βεβαίως ἂν εἶναι θέλημα Θεοῦ καὶ συμφέρον τῆς ψυχῆς μας, ὁ Χριστός μας δύναται νὰ θεραπεύσῃ καὶ τὸ σῶμα μας. Ἀλλὰ τὸ κυριώτερον εἶναι ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς μας, διότι ὅσον ἡ ψυχὴ μας δὲν εἶναι θεραπευμένη, ἐφ' ὅσον εἶναι μολυσμένη μὲ τίς ὑπόνοιες, κρίσεις, κατακρίσεις, ἀποστάσεις καὶ ὅλα τα σχετικὰ, εὐρίσκεται σὲ μίαν ὀμίχλη πνευματι-



κή, και δὲν χαιρόμεθα τὴν ζωὴ, δὲν χαιρόμεθα τὴν σχέσι μας μὲ τὸν Χριστό μας, δὲν χαιρόμεθα τὴν σχέσι μας μὲ τὴν Ἐκκλησία, δὲν χαιρόμεθα τὴν σχέσι μας μὲ τὸν Ἀδελφό μας...

Πὼς θὰ θεραπευθῆ ἡ ψυχὴ μας;
Ἀκριβῶς μὲ τὸν τρόπο, τὸν ὁποῖο

χρησιμοποίησε ἡ αἰμορροοῦσα γυναίκα, ἐγγιζοντες τὸν Χριστό μας.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, διαβάζουμε στὸν Προφήτη Ἱερεμία μία ἐκπληκτικὴ ἔκφρασι· **ὁ** Θεὸς «συστήνεται» τρόπον τινὰ στὸν Λαὸ Του, στοὺς ἀνθρώπους, καὶ λέγει: **«Θεὸς ἐγγιζων ἐγὼ εἰμι, ... καὶ οὐχὶ Θεὸς πόρρωθεν»** (Περεμ. κγ' 23)· ἐπομένως ἀπομένει σὲ Σᾶς μία προσπάθεια νὰ Μὲ ἐγγίξετε...

Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος μᾶς κάνει μία θαυμάσια προτροπὴ: **«Ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καὶ ἐγγιεὶ ὑμῖν»**. Πλησιάσατε τὸν Θεὸν καὶ ἐγγίξατε Αὐτόν, ὁ Θεὸς ἐγίνε ἀνθρωπος, δὲν εἶναι ἕνας ἀόρατος, ἄσαρκος Θεός, ἀτόμακρος στὸ Οὐρανὸ, νὰ παρακολουθῆ ἀπὸ ἐκεῖ τὴν πορεία καὶ ταλαιπωρία μας... **Ὁ**χι, εἶναι ὁ Θεὸς «ὁ ἐγγιζων ἡμῖν», καὶ μᾶς ἄγγιξε διὰ τῆς Σαρκώσεως Του. **Ἐ**γίνε ἀνθρωπος καὶ μπορούμε νὰ Τὸν ψηλαφοῦμε μέσα ἀπὸ τίς Εἰκόνες καὶ τὰ ἅγια τῆς Ἐκκλησίας μας. **Κ**αὶ κυρίως, μπορούμε ὄχι ἀπλῶς νὰ Τὸν ἀγγίξουμε, ἀλλὰ νὰ κοινωνήσουμε τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ μας, μέσῳ τῆς κοινωνίας τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἐπομένως αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι μία προσπάθεια προσεγγίσεως τοῦ Κυρίου μας. **Ὅ**σον εἴμεθα ἀδιάφοροι στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς, μένει ἕνα «κενὸ» μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ Θεοῦ... **Λ**οιπὸν –μᾶς προτρέπει ὁ Κύριος, πολεμήστε τὰ πάθη σας, ἐξομολογηθῆτε, μετανοεῖτε, μάθετε νὰ προσεύχεσθε, μάθετε νὰ δίνετε ἐλεημοσύνη, μάθετε γενικῶς νὰ εἴσθε Χριστιανοί, γεμᾶτοι ταπεινώσι, ἀγάπη καὶ ἀγνότητα ψυχῆς καὶ σώματος... **Μ**ὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ Μὲ πλησιάσετε...

Καὶ ὁ Θεὸς θὰ ἐνωθῆ μὲ τὸ πλάσμα Του καὶ θὰ κατοικῆ μέσα μας ὁ Χριστὸς διὰ τῆς Χάριτος τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. **«Ζ**ῶ δὲ οὐκ ἔτι ἐγὼ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός», λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε μόνον ἐγγίσει τὸν Θεό, ἀλλὰ εἶχε ἐνωθῆ μαζί Του, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἄς τὸ θυμηθοῦμε, ἄς τὸ καλλεργοῦμε καθημερινῶς: πρέπει ἐμεῖς νὰ ἐγγίξουμε τὸν Χριστὸν μας, τὸ κράσπεδο τῶν ἱματίων

Του νοερώς, διὰ τῆς προσευχῆς, τῆς μετανοίας, τῆς ταπεινώσεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀγνόητος, καὶ μὲ ἀποκορύφωμα τὴν κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων... **Καὶ** τότε θὰ γίνουμε κατοικητήρια τῆς Ἁγίας Τριάδος, τότε θὰ ἀνακαλύψουμε αὐτό, τὸ ὁποῖο ἔχουμε χάσει, δηλαδή τὴν ἀριστοκρατικότητα μας, τὴν ἀξιοπρέπεια, ἡ ὁποία μᾶς δόθηκε στὸ ἅγιο Βάπτισμα...



● **Μετὰ** τὴν Θεία Λειτουργία, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπόγευμα, πραγματοποιήθηκαν Συνάξεις στὴν πολὺ φιλόξενη οἰκία τοῦ Ὑποδιακόνου Κυριάκου Κυριακίδου, κατὰ τὶς ὁποῖες συνεζητήθησαν θέματα σχετικὰ μὲ τὸ βίωμα τῆς Μετανοίας στὴν καθημερινή μας ζωή.

* * *

Τὴν Δευτέρα, 29.10.2024 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, οἱ Ποιμένες ἐπέστρεψαν στὴν Ἑλλάδα εὐχαριστοῦντες τὸν Μέγαν Ἀρχιποιμένα γιὰ τὶς εὐλογίες τῆς ὀλιγοήμερου, ἀλλὰ καρποφόρου αὐτῆς Ποιμαντικῆς Ἐπισκέψεως, πρὸς οἰκοδομὴν καὶ παραμυθίαν τοῦ Μικροῦ Ποιμίου μας.

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!...

† Γ.Ι.Μ.

