



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ **Α' Σάββατον τοῦ Νοεμβρίου: 50 ἔτη ἀπὸ τῆς Ἰδρύσεως αὐτῆς**

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῶν ἰδιατέρων Προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Τὸ Σάββατον, 3η Νοεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη ἡ κοινὴ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἡ Ἐγγυήτρια τῶν Ἀμαρτωλῶν» καὶ τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν Φωτίου Μεγάλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Μάρκου Εὐγενικοῦ, ὑπὸ τὴν ἰδιατέραν προστασία τῶν ὁποίων ἔχει τεθῆ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.



Απὸ τοῦ ἔτους 2007, ἔχει ἀποφασισθῆ, ὅπως ἡ κοινὴ Αὐτῶν Σύναξις τελεῖται πλέον σταθερῶς καὶ αὐτοτελῶς **τὸ πρῶτο Σάββατον τοῦ Νοεμβρίου μηνός.**

Ἐτελέσθη Ἀγρυπνία Εὐχαριστίας στὴν φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, τῆς ὁποίας προῖστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας καὶ κατὰ τὴν ὁποίαν ἐψάλη ἡ εἰδικὴ πλήρης Ἀκολουθία τῆς κοινῆς Συνάξεως τῶν Προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὴν ὁποίαν συνέταξε, Χάριτι Θεοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας.

* * *

Στὸ τέλος τῆς ἱερᾶς κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας,

- εὐχαρίστησε γιὰ τὸ δῶρο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Ἀγρυπνίας τὸν

Τριαδικὸ Θεὸ μας, ὡς καὶ τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους Τρεῖς Νέους Τεράρχας, οἱ ὁποῖοι νεύσει θεία ἔχουν ἐπιλεγῆ ὡς ἰδιαίτεροι Προστάται τῆς Μητροπόλεώς μας.

Οἱ Τρεῖς Νέοι Τεράρχαι ἐπροστάτευσαν τὴν Ἀλήθεια τῆς Πίστεως καὶ τὴν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας. Μᾶς παρωτρύνουν νὰ μὴ δώσουμε σημασία στὸ κοσμικὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ ἀλλοιώσῃ τὸν χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ νὰ μείνουμε ριζωμένοι καὶ στερεωμένοι σὲ αὐτὲς τὶς Παραδόσεις καὶ αὐτὰ τὰ Δόγματα, τὰ ὁποῖα μᾶς παρέδωσε ὁ Χριστὸς μας, οἱ Ἅγιοι Απόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν μέχρι αἵματος καὶ κακοπάθησαν, ὅπως καὶ οἱ τρεῖς Ἅγιοί μας, ἄγρυπνοι, γιὰ νὰ μὴν εἰσέλθῃ στὴν Ἐκκλησία καμμία καινοτομία.

Ἀπόψε ἐτελέσαμε τὸ χρέος μας καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ εὐχαριστοῦμε ὅπως πρέπει κάθε ἡμέρα, ἀλλ' ἰδιαίτερος κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέρα, τοὺς Ἁγίους οἱ ὁποῖοι προστατεύουν τὴν Μητρόπολὶ μας, ὥστε νὰ ὀρθοτομοῦμε καὶ νὰ ἀνήκουμε στὴν γνησίᾳ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ μας, καὶ ὄχι ἐκεῖ ὅπου οἱ καινοτομίαι παραχαράζουν τὴν Παραταθήκη τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Εὐχαριστοῦμε τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους Τρεῖς Νέους Τεράρχας γι' αὐτὸ πρωτίστως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τόσα ἄλλα χαρίσματα τῶν ὁποίων ἔχουμε ἀξιωθῆ: ἡ Μητρόπολὶς μας συνεπλήρωσε ἐφέτος πενήντα (50) ἔτη ἀπὸ τῆς ιδρύσεώς της (1979-2024), καὶ μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ σιγά-σιγά ὀργανώθηκε, ἐπιτελεῖ τὸν ποιμαντικὸ τῆς ἔργο, δίνει μαρτυρία Πίστεως, μαρτυρία φιλανθρωπικῆ, ἀνθρωπιστικῆ, πολιτιστικῆ... **Εἶναι μικρὰ μὲν, ἀλλὰ μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθεια τῶν Προστατῶν της, εἶναι σὲ καλὸ δρόμο, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι εἴμεθα ἀσφαλισμένοι μέχρι τέλους. **Γι'** αὐτὸ, νὰ εἴμεθα προσεκτικοί, νὰ εἴμεθα ταπεινοί, νὰ διαφυλάττουμε τὸν θησαυρὸν τῆς Χάριτος μὲ πολλὴ ταπεινωσι, μὲ αὐτομεμφία, μὲ πνεῦμα Μετανοίας καὶ Ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ εὐγνωμοσύνης.**

Δεχόμενοι τὴν Χάριν καλούμεθα νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας, ὄχι μόνο μὲ λόγια ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα: «Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε» κατὰ τὸν Ἀπόστολο. **Καὶ ἂν ἔλθουν κάποιες θλίψεις, καὶ αὐτὲς εἶναι εὐλογία, διότι λειτουργοῦν σὰν φάρμακα γιὰ νὰ ἰατρευθῇ ἡ ὑπαρξὶς μας.**

Ἔτσι οἱ πιστοὶ τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν εὐεργετηθῆ ποικιλοτρόπως, θὰ ἔπρεπε νὰ τελοῦν ὅλοι σήμερα «ἡμέρα εὐχαριστιῶν». **Λαμβάνουμε συνεχῶς τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ διὰ μέσου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἔχουμε λοιπὸν χρέος πρὸς τοὺς Προσ-**

τάτες τῆς Μητροπόλεως: τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποῖαν τιμοῦνται οἱ «οἰκοδεσπότες» αὐτῆς, νὰ εἴμεθα παρόντες. Ἐπίσης νὰ προσφέρουμε κόλλυβα γιὰ τοὺς κεκοιμημένους Ἀδελφούς μας, μέλη τῆς Μητροπόλεως, οἱ ὅποιοι ἀπῆλθαν καὶ εὐρίσκονται στὸν Οὐρανόν, καὶ προσεύχονται γιὰ μᾶς. Τὰ κόλλυβα εἶναι ἔκφρασις συγγενείας, ἐγνώμοσύνης, εὐσπλαχνίας καὶ ἐλεημοσύνης.

Ἀκόμη καὶ ἓνα κεράκι σπᾶει τὸ σκοτάδι. Φέγγει τὸ γλυκό, κατανυκτικὸ καὶ παρηγορητικὸ φῶς τοῦ κεριοῦ καὶ διαλύει τὸ σκότος...

Ἔτσι καὶ ἡ Μητρόπολις μας, ἂν καὶ μικρὴ, συνεχίζει νὰ δίνει τὴν μαρτυρία τοῦ Ἰδρυτοῦ αὐτῆς, Αἰμινήστου Πατρὸς καὶ ὁδηγοῦ μας, Μητροπολίτου Κυπριανοῦ († 2013). Ἐκεῖνος ἐδημιούργησε αὐτὸ τὸ λιμάνι, ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο του.

Οἱ ἅγιοι Προστάτες μας νὰ εὐλογοῦν καὶ ὁδηγοῦν ὅσους συμπαρίστανται ποικιλοτρόπως στὸ ἔργο αὐτό, μὲ ὑλικά ἀγαθὰ, μὲ προσωπικὴ ἐργασία, μὲ τὴν προσευχή τους. Ἄς ἐντείνουμε τὴν προσπάθεια γιὰ νὰ ὁδηγοῦνται ψυχές στὸν Παράδεισο!...

† Γ.Ι.Μ.

* * *

Ἀπολυτίκιον

**Παναγίας «Ἡ Ἐγγυήτρια τῶν Ἀμαρτωλῶν»
καὶ τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.**

Τὴν Εἰκόνα Παρθένου, προσκυνοῦμεν ἐν ἄσμασι, καὶ τὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν προμάχων τῆς Πίστεως· Φωτίου τοῦ φωστῆρος τηλαυγοῦς, καὶ θείου Γρηγορίου τοῦ σοφοῦ, καὶ τοῦ Μάρκου ζηλωτοῦ τοῦ Εὐγενικοῦ, πανευλαβῶς κραυγάζοντες· δόξα τῷ συνδοξάσαντι Ἑμᾶς, δόξα εἰς Σὲ Ἐγγυήτρια, δόξα τῆς Μητροπόλεως ἡμῶν τείχη ὀλόφωτα.

