



■ Θεολογικὴ βραδυὰ στὴν Ἱερά Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης

## Σύναξις ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμισι (1924-2024)

**Κατὰ** τὴν Φθινοπωρινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία του στὴν Σουηδία (12η-19η Σεπτεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ.), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εἶχε πραγματοποιήσει μία οικοδομητικὴ **Ἱερατικὴ Σύναξι**, στὴν ὁποία ἔγινε ἐνημέρωσις καὶ συζήτησις γιὰ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις τόσο στὸν χῶρον τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, ὅσο καὶ στὶς λεγομένους ἐπίσημες ἐκκλησίες, καὶ ἰδιαίτερος τὴν προοπτικὴ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα τὸ 2025, ὑπὸ ἐξ ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν καὶ Πάπα Ρώμης.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας προέτρεψε τοὺς σεβαστοὺς πατέρες νὰ πραγματοποιήσουν μίαν ἐνημερωτικὴ **Σύναξι** γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας καὶ τοῦ Πασχαλίου ἑορτολογίου.

\* \* \*

**Τὴν Κυριακὴν, 25η Νοεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Μερκουρίου καὶ Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου, τὸ ἀπόγευμα, μετὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας, πραγματοποιήθηκε στὸν Καθεδρικό Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, στὸ Βόρμπεργκ (Värberg) Στοκχόλμης, **Θεολογικὴ Βραδυὰ**, μετὶ τίτλο:**

«100 ἔτη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ



τοῦ Νέου Ἡμερολογίου καὶ οἱ συνέπειές της».

Συμμετεῖχαν ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος π. Ἀνδρέας Ὁκερstrom (Åkerström), οἱ συν-εφημέριοι ὁ π. Στέφανος Γιάρπενμπεργκ (Jarpenberg) καὶ π. Ἀλέξανδρος Χάρ (Hahr), Ἐνοριῖται καὶ ἐνδιαφερόμενοι, μερικοὶ ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαν ταξιδεύσει ἀπὸ ἄλλες πόλεις, προκειμένον νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὰ προ-ανηγγελεμένα θέματα.



**Ἀ**νέπτυξαν τὰ ἐξῆς:

- **Σύντομη ἐπισκόπησι ἐπάνω στὴν ἐκκλησιολογία, στὴν θεολογία τῆς πρώτης Ἐκκλησίας (π. Ἀνδρέας).**
- **Σύντομη ἱστορία τοῦ Πανορθόδοξου Συνεδρίου τοῦ 1923 καὶ τοῦ Πατριάρχου Μελέτιου Μεταξάκη (π. Ἀνδρέας).**
- **Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀπὸ μία ὀρθόδοξη σκοπιά; (π. Ἀλέξανδρος).**
- **Μία σύντομη ἱστορία τοῦ κινήματος τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ πιὸ συνηθισμένες ἐρωτήσεις πὺν δεχόμεστε ὡς Παλαιοημερολογῖτες καὶ πῶς ἀπαντᾶμε σὲ αὐτές (π. Ἀνδρέας).**

**Μεγάλο ἐνδιαφέρον ἐκδήλωσαν οἱ συμμετασχόντες στὴν Σύναξι, οἱ ὅποιοι ἔθεσαν ποικίλες ἐρωτήσεις, καὶ παρεκάλεσαν ἐν τέλει τοὺς πατέρες νὰ διοργανώσουν καὶ ἄλλες παρόμοιες ἐνημερωτικὲς **Συνάξεις** σὲ θέματα κατηχητικὰ καὶ θέματα ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας.**

• **Ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀνάγκη κατηχητικῆς στηρίξεως τῶν πιστῶν μας, σὲ καιροὺς βαθείας ἐκκοσμικεύσεως καὶ διαστρεβλωμένης ἐκκλησιολογίας τῶν λεγομένων ἐπισήμων δικαιοδοσιῶν, ὡς καὶ ἡ ἀξιοπρόσεκτη αὐξησις τῶν πιστῶν, οἱ ὅποιοι στρέφονται μὲ ἐπίγνωσι πρὸς τὴν Γνησίαν Ὁρθοδοξίαν, προερχόμενοι εἴτε ἀπὸ τίς δυτικὲς αἱρέσεις, εἴτε ἀπὸ δικαιοδοσίες τῶν ἐξ ὀρθοδοξῶν οἰκουμενιστῶν.**

† **G.I.M.**