



Μητροπολιτική Όμάδα Έργασίας  
Κατηχητικοῦ Ἔργον  
Παιδείας καὶ  
Πολιτισμοῦ



■ Παιδιά καὶ γονεῖς, ἐπὶ τέλους μαζί!...

## Φθινοπωρινὴ ἐξόρμησις, στὸν Βοτανικὸ Κήπο

«Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε!... Πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας!...»



**Μ**ὲ τὴν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς, 28ης.10/10ης.11.2024, πραγματοποιήθηκε, ἀπὸ τὴν Μ.Ο.Ε., μία ἀκόμη ἐξόρμησις τῶν οικογενειῶν τῆς Μητροπόλεως μας. **Αὐτὴ** τὴ φορά, μὲ προορισμὸ τὸν κοντινὸ μας Βοτανικὸ Κήπο Διομήδους, στὸ Δαφνί.

**Ὁ θαυμάσιος καιρὸς** σύμμαχός μας, γεγονός πού συνετέλεσε στὸ νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ προγράμματα, τὰ ὁποῖα εἶχαμε ἐπιλέξει νὰ παρακολουθήσουμε.

**Τὰ πτηνά** ἦταν τὸ πρῶτο. Ἐμπειρο προσωπικό, τὸ ὁποῖο γνῶριζε καλὰ τὰ ἐξημερωμένα πτηνά, τὶς συνήθειές τους καὶ τὸν τρόπο διαβίωσής τους, μᾶς ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ τὰ γνωρίσουμε καὶ ἐμεῖς! **Καθίσαμε** κυκλικά σὲ κορμούς δέντρων καὶ στὸ κέντρο ὁ ἐκπαιδευτὴς καλοῦσε τοὺς φτερωτοὺς φίλους, νὰ μᾶς τοὺς συστήσει καὶ νὰ μᾶς παρουσιάσει ἀπέριττα, ἀλλὰ διεξοδικὰ τὰ χαρακτηριστικὰ τους γνωρίσματα καὶ τὰ «συστήμα-



τα», με τὰ ὁποῖα τὰ ἔχει προικίσει ὁ καλὸς Θεός, προκειμένου νὰ ἐπιτελοῦν τὴν «διακονία» τους σωστὰ καὶ ἔτσι νὰ διατηρῆται ἡ πολύτιμη ἰσορροπία στὴν φύση. «Συστήματα», τὰ ὁποῖα ἔδωσαν ἔμπνευση στὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ «ἀντέγραψε», στὴν προσπάθειά του νὰ βελτιώσει τὸν τεχνολογικό του πολιτισμό!

**Ὁ πρῶτος** ἰπτάμενος «οἰκοδεσπότης» μας, ἦταν ὁ Ἀππόλων, ἓνα ὄμορφο κυνηγετικό γεράκι ὄχι πολὺ μεγάλο, ἀλλὰ πολὺ γρήγορο καὶ μὲ πολὺ δυνατὴ ὄραση! **Σειρὰ** πῆρε ὁ

Ἐρμῆς, ἐπίσης κυνηγετικό γεράκι, τὸ ὁποῖο ἀφοῦ τὸ κάλεσε ὁ ἐκπαιδευτὴς του, ἔκανε κύκλους πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας καὶ προσγειώθηκε στὸ γαντοφορεμένο χέρι του. **Τὰ** γεράκια εἶναι ἀρπακτικά, τὰ ὁποῖα τρέφονται κυρίως μὲ μικρὰ θηλαστικά ἢ καὶ ἄλλα πουλιά. **Ἀνεβαίνουν** σὲ μεγάλα ὕψη καὶ βουτοῦν μὲ ἐκπληκτικὴ ταχύτητα, πὺ φθάνει μὲχρι 480 χλμ./ῶρα, γιὰ νὰ πιᾶσουν τὸ θήραμά τους!

**Ἡ ἐπόμενη** φτερωτὴ μας φίλη ἦταν μιὰ λευκὴ κουκουβάγια, ἡ Βάγια! **Τὸ** κεφάλι της, ὅπως καὶ κάθε κουκουβάγιας, μπορεῖ νὰ κάνει στροφή 180 μοιρῶν. **Τὸ** δὲ σχῆμα του, εἶναι ἔτσι διαμορφωμένο, ὥστε νὰ λειτουργεῖ σὰν ὑπερευαίσθητο «ραντάρ» καὶ νὰ ἀντιλαμβάνεται καὶ τὸν παραμικρὸ ἦχο. **Παρουσίασε** καὶ αὐτὴ τὸ πρόγραμμά της καὶ ἀμέσως μετὰ ἀκολούθησε ἡ Φαίη.

**Ἡ Φαίη** ἦταν ἓνας θηλυκὸς μπουῶφος, μεγάλος σὲ μέγεθος μὲ κατακόκκινα γυαλιστερὰ μάτια! **Τὸ** φτέρωμά της θύμιζε κορμὸ δέντρου καὶ τὴν βοηθᾷ πολὺ νὰ πιάνει τὸ θήραμά της, ἀφοῦ τῆς προσφέρει πολὺ καλὸ καμουφλάζ! **Τρομακτικὴ** ἴσως, ὅμως αὐτὸ ἀκριβῶς τὴν κάνει νὰ ἐπιβάλλεται στὸ δάσος καὶ παράλληλα νὰ ἐπιβιώνει!

**Θαυμάσαμε** τὰ πτερωτὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ καὶ συνειδητοποιήσαμε πόσο τέλεια ἦταν ὅλα, πρὶν ἐπέμβει ἀδιάκριτα καὶ ἄρα



καταστροφικά ό ιδιοτελής και έγωκεντρικός άνθρωπος παράγοντας! **Ό** ευγενικός και προσηνής εκπαιδευτής, μάς βοήθησε να έστιάσουμε, ό τι ένας από τους χειρότερους έχθρους και αυτών των υπέροχων πλασμάτων, είμαστε ...όλοι έμεις, ή άδιανοησία και έπιπολαιότητα



μας, έφ' όσον κάθε χρόνο εκατοντάδες πτηνά τραυματίζονται σοβαρά ή χάνουν την ζωή τους από λαθεμένη χρήση φυτοφαρμάκων, τὰ γυμνά καλώδια και τὸ παράνομο κυνήγι!

**Τὴν σκυτάλη,** μετὰ τὰ πτηνά, πήραν τὰ φυτά! **Εἶχαμε** τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε πολλὰ εἶδη τοῦ φυτικού κόσμου: φυτὰ και δένδρα. **Μεταξὺ** αὐτῶν ἦταν τὰ λεγόμενα «ἱστορικά», ὅπως τὸ δέντρο *Paliurus spina Christi*, ἀπὸ τὸ ὁποῖο φτιαχτήκε τὸ φρικτὸ ἀκάνθινο στεφάνι τοῦ Χριστοῦ μας, μία ἐλιά 800 χρόνων, καθὼς και τὸ κώνιο, τὸ δηλητήριο τὸ ὁποῖο, ὡς γνωστὸν, δόθηκε στὸν μέγα Φιλόσοφο, ἀρχαῖο Ἕλληνα, Σωκράτη!...

**Μυρσίσαμε** ἀρωματικά φυτὰ ὅπως ή ἀγριοριγίανη και τὸ θυμάρι. **Απολαύσαμε** πολύχρωμα παρτέρια, λίγα βέβαια, λόγω ἐποχῆς ή και μιᾶς γενικώτερης «ἐγκατάλειψης», πὸν χαρακτήριζε, δυστυχῶς, τὸν τεράστιο (1800 στρέμματα) κήπο, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ, ὡστόσο, ὅλη τὴν φυσική του ὁμορφιά. **Εἶδαμε** Φοίνικες και μάς ἐξήγησαν μὲ πιὸ τρόπο γίνεται ὁ ἀνθὸς τῆς μπανάνας καρπός. **Περάσαμε** ἀπὸ γέφυρα, ή ὁποία ἦταν

μέσα στὸ νερό. **Υπέροχα** ἦταν τὰ babou και αὐτὸ τὸ ὁποῖο μάς ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση ἦταν τὸ ὕψος και ή σκληρότητά τους!

**Συναντήσαμε** λιμνοῦλες μὲ νούφαρα, ἀλλὰ αὐτὴ πὸν κέρδισε τὸ ἐνδιαφέρον και ἔκανε ἐντύπωση στὰ παιδιὰ, ἦταν μία





στέρνα, πού ήταν γεμάτη μικρά και μεγάλα πολύχρωμα ψάρια, κάποια από τα οποία χαρακτηρίζονται ως αυτοκρατορικά!

**Σιγά σιγά**, ή περιήγησή μας έλαβε τέλος! **Ευχαριστήσαμε** τους ευγενικούς ξεναγούς μας, οί όποιοι μᾶς ἔδωσαν τόσες πληροφορίες και πήραμε τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς!

**Ἡ ἐπαφή** μὲ τὸ περιβάλλον, τὰ πτηνά, τὰ φυτά, μᾶς ἔκανε γιὰ μία ἀκόμα φορὰ νὰ θαυμάσουμε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ μας! **Νὰ** θυμηθοῦμε, πόσο καλὸ κάνει στὴν ψυχὴ μας ἡ ἐπαφή μὲ τὴν Πλάση Του, τὸ νὰ βρισκόμαστε «ὄλοι μαζί» και νὰ ἀποκτοῦμε κοινὲς νέες ἐμπειρίες, ἀλλὰ και νὰ περνᾶμε ἀπλές, ξέγνοιαστες στιγμὲς μὲ τὴν Πνευματικὴ μας Οἰκογένεια!

**Μὲ τὸ καλὸ**, λοιπόν, νὰ ξανασυναντηθοῦμε στὴν ἐπόμενη ἐξόρμησή μας!...

Ἐκ μέρους τῆς Μ.Ο.Ε.  
+Ι.Γ.Α. - Κ.Σ.

