



■ Εἴκοσι ἔτη ἀπὸ τὴν Ἱδρυσι τοῦ Συλλόγου μας

Ταπεινὴ καὶ εὐγνώμων ἀναφορὰ στὴν εἰκοσαετῆ Διακονία μας

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα καὶ Πατέρα μας, κύριε Κυπριανέ·

Συγκεντρωθήκαμε ἀπόψε γιὰ νὰ εορτάσουμε τὰ εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τὴν Ἱδρυσι τοῦ Συλλόγου μας, τοῦ «Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν “Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων”», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, τὸν ὁποῖο ἱδρυσε ὁ Ἀείμνηστος Πατέρας μας († 2013), μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ μὲ στόχο τὴν βοήθεια τῶν ἀναγκεμένων συνανθρώπων μας, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐγνώριζε, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τροφὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια, χρειάζονται τὴν ζεστασιὰ τῆς συμπαράστασης καὶ ἀδελφοσύνης μας.

Εἴκοσι χρόνια Διακονίας, προσφορᾶς καὶ ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρωπο μας!

Εἴκοσι χρόνια γεμᾶτα ἀπὸ εὐλογία, δρᾶσι, συγκινήσεις καὶ θαύματα, τὰ ὁποῖα ἔφεραν φῶς, χαρὰ καὶ ἐλπίδα σὲ ἀμέτρητους συνανθρώπους μας, ἀλλὰ καὶ στὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς προσωπικά!

Ὅλα ξεκίνησαν τὸν χειμῶνα τοῦ 2003, ὅταν ὁ Ἀγαπημένος μας Πνευματικὸς Πατέρας, ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης μας Κυπριανός, κάλεσε τὴν Ἀδελφὴ μας Εἰρήνη Ἀρχοντούλη, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, προκειμένου νὰ τῆς ἀνακοινώσῃ τὴν μεγάλη του ἀπόφασι: τὴν ἱδρυσι ἐνὸς Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, με τὴν ἐπωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ».

Κατὰ θεία νεῦσι, τὴν ἡμέρα τὴν ὁποῖαν ἐπέλεξε νὰ ἀνακοινώσῃ αὐτὴ τὴν ἀπόφασί του, χωρὶς νὰ τὸ ἐνθυμῆται πρὸς στιγμὴν, ἐώρταζε ἡ Ἐκκλησία μας τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου! Ὅταν τὸ πληροφορήθηκε λίγο ἀργότερα, ὁ Ἀείμνηστος Πατέρας μας εἶπε ὅτι

ἦταν ἓνα *σημεῖο*, μία εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν προστάτη μας Ἅγιο, τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαίωσε, ὅτι αὐτὴ ἡ νέα μας Διακονία θὰ ἦταν καρποφόρα καὶ εὐλογημένη.

Τὸ κεντρικὸ στοιχεῖο τοῦ Συλλόγου μας εἶναι ἡ Εὐσπλαχνία, τὸ Ἔλεος, αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο Χάρισμα, τὸ ὁποῖο εἶχε δώσει ὁ Χριστὸς μας στὸν φερώνυμο Προστάτη μας Ἅγιο Φιλάρετο τὸν Ἐλεήμονα. **Δ**ηλαδή καλούμεθα νὰ διακονοῦμε τὸν Χριστὸ μας στὸ πρόσωπο τοῦ κάθε πονεμένου Ἀδελφοῦ μας μὲ γνήσια εὐσπλαχνία καὶ ἀγάπη, τιμώντας τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ χαρὰ μας ἦταν ἀπερίγραπτη! **Μ**ὲ τὴν σοφία ποὺ τὸν χαρακτήριζε, ὁ Ἀείμνηστος Πατέρας μας ἐπέλεξε τὰ ἰδρυτικὰ Μέλη, καὶ ἔδωσε τὴν εὐχή καὶ τὶς ὁδηγίες του γιὰ τὴν σύνταξι τοῦ Καταστατικοῦ καὶ τὴν κατάθεσί του στὸ Πρωτοδικεῖο.

Ἡ ἀναμονὴ μέχρι τὴν ἐπίσημη ἀναγνώρισι ἦταν μακρά, ἀλλὰ δὲν χάσαμε τὴν ἐλπίδα μας... **Ἔ**τσι, στὶς 8 Μαΐου τοῦ 2004, ὁ Σύλλογος μας ἀπέκτησε καὶ τὴν νομικὴ του ὑπόστασι. **Μ**ὲ τὴν εὐχή τοῦ Ἀείμνηστου, πραγματοποιήσαμε τὴν πρώτη Γενικὴ Συνέλευσι τοῦ Συλλόγου μας, γιὰ τὴν ἐκλογή τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦ ὁποῖου Πρόεδρος ἀνεδείχθη ἡ Ἀδελφὴ μας Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.

Οἱ δράσεις μας περιελάμβαναν τὴν διοργάνωσι λαχειοφόρων ἀγορῶν, ἐκδρομῶν, ἐκκλήσεων σὲ μεγάλες ἐταιρεῖες γιὰ τὴν συλλογὴ τροφίμων καὶ ἄλλων εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης καὶ διανομὴ αὐτῶν στοὺς ἐνδεεῖς Συνανθρώπους μας.

Ἦμως ἡ πορεία μας δὲν ἦταν πάντα εὐκολη.

Ἦταν λίγο ἀργότερα ἓνα σοβαρὸ πρόβλημα παρουσιάστηκε στὴν υγεία τοῦ Ἀείμνηστου Πατέρα μας καὶ τὸν καθήλωσε στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου, ἡ δρᾶσις τοῦ Συλλόγου μας μειώθηκε αἰσθητὰ.

• **Ἦ**ταν τότε, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2007, ποὺ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὁρεῶν καὶ νῦν Μητροπολίτης μας κύριος Κυπριανός, μας κάλεσε σὲ μία συνάντησι ὄλων τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου μας, στὴν ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων μας Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὅπου με θερμὴ, ἀγάπη καὶ ὄραμα, μᾶς παρώτρυνε νὰ συνεχίσουμε αὐτὸ τὸ ἔργο, δίνοντάς μας τὴν εὐχή του καὶ τὴν δύναμι γιὰ τὴν ἐπανεκκίνησι τοῦ Συλλόγου μας.

«Δὲν πρέπει νὰ ἀφήσουμε τὴν φλόγα νὰ σβῆση», μας εἶπε. *«Ἡ εὐχὴ τοῦ (τότε Σεβασμιωτάτου) Πατέρα μας καὶ ὁ Ἅγιος Φιλάρετος εἶναι μαζί μας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Συνάνθρωπο νὰ συνεχίση νὰ διαχέεται μέσα ἀπὸ τὶς πράξεις μας.»*

Αὐτὰ τὰ λόγια του μᾶς γέμισαν με νέα δύναμι καὶ ἀποφασιστικότητα.

Ὁ τρόπος δράσεως, τὸν ὁποῖο μας πρότεινε νὰ ἀκολουθήσουμε, ἦταν αὐτὸς τῆς Πρωτοχριστιανικῆς περιόδου, ὅπου ἡ Φιλανθρωπία ἀποτελοῦσε μία μορφή ἄδολης καὶ ἀνεπιτήδευτης ἐφαρμογῆς τοῦ Εὐαγγελίου! **Σ**τὶς ἀρχὲς αὐτὲς τέθηκε τὸ θεμέλιο γιὰ μία ὀργανωμένη φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα.

Μικρὰ ἡ Μητρόπολις μας, μικρὸς καὶ ὁ Σύλλογός μας. **Καὶ** ὁμως, ἀπὸ τότε ζοῦμε τὰ λόγια τοῦ Σωτῆρος μας: *«ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».*

■ **Σ**τὸ διάβα τῶν 20 αὐτῶν ἐτῶν

α. **Υ**πὸ τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν εὐχὴ τοῦ Μητροπολίτου μας, ἐγκαινιάσθησαν συνεργασίες τοῦ Συλλόγου μας με ἄλλους φορεῖς, ὅπως τὸν Σύλλογο Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ «Ἡ Ἀγκαλιά», τὸν Σύλλογο Συμπαράστασης Κρατουμένων «Ὀνήσιμος», τὴν Πανελληνία Ἐνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων, τὴν Ἐταιρεία Προστασίας Ἀηλίκων Πειραιῶς καὶ τὸν Σύλλογο Προστασίας Πολυτέκνων «Θεόφιλος», προσφέροντας γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ὀφελουμένων τους τρόφιμα, διάφορα εἶδη πρώτης ἀνάγκης καὶ οἰκονομικὴ βοήθεια.

β. **Τ**αυτόχρονα, με τὴν βοήθεια τῆς Κοινωνικῆς Λειτουργοῦ τῶν Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, μακαριστῆς πλέον Ἀδελφῆς μας Ἐλένης (Νίτσας) Κουκούτση, ἐγκαινιάσαμε μία νέα Διακονία, αὐτὴ τῶν ἐπισκέψεων μας σὲ διάφορα Σωφρονιστικὰ Καταστήματα τῆς Χώρας μας, προσφέροντας προσωπικὰ σὲ κάθε κρατούμενο Ἀδελφό μας καὶ διὰ χειρὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, δέματα με εἶδη πρώτης καὶ ἀτομικῆς ἀνάγκης. **Ἄ**μφισσα, Δομοκός, Τίρυνθα, Βόλος, Ναύπλιο, Πάτρα, Χαλκίδα, Ἀμυγδαλέζα, Αὐλώνας, ἦταν μερικὰ ἀπὸ τὰ Σωφρονιστικὰ Καταστήματα Κράτησης, τὰ ὁποῖα ἐπισκεπτόμασταν κάθε 2 μῆνες περίπου, καὶ μέσα στὰ ὁποῖα νιώθαμε, ὅτι συναντούσαμε στὸ πρόσωπο τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας τὸν ἴδιο τὸν Κύριό μας! **Ἀ**πὸ τότε ποὺ στερηθήκαμε τὴν βοήθεια τῆς μακαριστῆς κ. Νίτσας, περιορισθήκαμε σὲ τρεῖς φυλακὲς, ὅσες δέχονται ἐπισκέψεις ομάδων.

γ. **Ἄ**λλὰ καὶ οἱ συχνὲς ἐπισκέψεις μας σὲ Ἰδρύματα Παίδων, ὅπως τὸ «Π.Ι.Κ.Π.Α.» ΒΟΥΛΑΣ (νῦν «Κ.Α.Α.Π.») καὶ τὸ Κέντρο Προστασίας Ἀηλίκων Παραβατικῶν Οἰκογενειῶν Πειραιῶς, μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἤλθαμε σὲ ἐπαφὴ με τοὺς μικροὺς λαβωμένους Ἀγγέλους, προσφέροντάς τους δέματα Ἀγάπης, γέμιζαν τὶς καρδιές μας

με δύναμι καὶ κουράγιο κάθε φορὰ ποὺ ἀντικρίζαμε τὸ ἀγνό τους χαμόγελο καὶ τὸ γλυκό τους βλέμμα!

Πραγματοποιήθηκαν:

δ. ἑβδομαδιαία διανομὴ τροφίμων, ἀλλὰ καὶ καθημερινὴ διανομὴ ἀρτοσκευασμάτων σὲ μέχρι 350 ἄπορες οἰκογένειες.

ε. ἑβδομαδιαία διανομὴ, σάντουϊτς, χυμῶν, γλυκυσμάτων καὶ ἄλλων εἰδῶν ἔκτακτης ἀνάγκης πρὸς τοὺς ταλαιπωρημένους ἀστέγους καὶ ἐξαρτημένους Ἀδελφούς μας, οἱ ὅποιοι ἐσύχναζαν στὴν Πλατεία Κουμουνδούρου στὴν Ἀθήνα.

ζ. Γιὰ δύο χρόνια, καθημερινὴ διανομὴ φαγητοῦ στοὺς ἄστεγους Ἀδελφούς μας στὸ Κέντρο Ἀστέγων Πειραιῶς «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ».

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ τους προσφέραμε καὶ κατὰ τὶς γιορτινὲς Ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα πλούσιες Τράπεζες Ἀγάπης, με τὴ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Μοναχῶν, Μοναζουσῶν καὶ ἀρκετῶν Ἀδελφῶν μας.

ζ. Ἐπίσης εἶχαμε καθημερινὴ διανομὴ φαγητοῦ στὰ ἄπορα παιδιὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στὸν Πειραιᾶ καὶ ἀνὰ τακτὰ διαστήματα διανέμαμε τρόφιμα καὶ στὶς οἰκογένειές τους.

• Γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ προσφορά, ὁ «Ε.Ε.Σ.» ἐβράβευσε τὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας καὶ τὸν Σύλλογό μας.

η. Ταυτόχρονα προσφέραμε καθημερινὰ 20 ἕως 30 μερίδες φαγητοῦ σὲ ἀπόρους συνανθρώπους μας ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας.

θ. Διαθέσαμε στέγη σὲ δώδεκα ἄστεγες οἰκογένειες, ἀναλαμβάνοντας ἐξ ὀλοκλήρου τὴν πληρωμὴ τοῦ ἐνοικίου καὶ τῶν λογαριασμῶν τους, ἕως ὅτου τακτοποιηθοῦν ἐπαγγελματικά.

ι. Προχωρήσαμε σὲ ἀρκετὲς ἀποφυλακίσεις Κρατουμένων, ὅπου ἦταν αὐτὸ δυνατόν, τακτοποιώντας τὴν χρηματικὴ τους ποιή.

ια. Ἀναλάβαμε σὲ περιπτώσεις μεγάλης ἀνάγκης, τὰ δικαστικά, σπουδαστικά καὶ ἰατρικὰ ἔξοδα συνανθρώπων μας, οἱ ὅποιοι ἦσαν σὲ πλήρη ἔνδεια.

ιβ. Ὄργανώσαμε μεγάλη Φιλανθρωπικὴ Συναυλία σὲ συνεργασία με τὸν Δῆμο μας καὶ με τὴν εὐγενικὴ δωρεὰν παρουσία τῆς καταξιωμένης Μουσικοσυνθέτριας κυρίας Εὐανθίας Ρεμπούτσικα στὸ Κλειστὸ Γήπεδο τῆς Ζωφριάς.

ιγ. Πραγματοποιοῦμε κάθε χρόνο, τὴν περίοδο τῶν Χριστουγέννων, μεγάλη Φιλανθρωπικὴ Ἐκθεσι Δώρων Ἀγάπης, με τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας ἀνακουφίζονται δεκάδες συνάνθρωποι μας.

ιδ. Διωργανώσαμε μεγάλη Φιλανθρωπικὴ Ἐκθεσι Ἁγιογραφίας με συμμετέχοντες περισσότερους ἀπὸ πενήντα καταξιωμένους

Ἄγιοι γράφοι, οἱ ὅποιοι προσέφεραν ἐντελῶς δωρεὰν σπουδαῖα ἔργα ἀπὸ τῆς συλλογῆς τους. **Τὰ** ἔσοδα τῆς Ἐκθέσεως συνέβαλαν στὴν ἀνακούφισι τῶν πονεμένων ἐνδεῶν συνανθρώπων μας.

ιε. Ὄργανώνουμε κάθε χρόνο ἐννέα Διαλέξεις με τὴν συμμετοχὴ σημαντικῶν Ἐπιστημόνων καὶ με θέματα σχετικὰ με τὴν Οἰκογένεια, τὰ παιδιά, τὶς σχέσεις τῶν συζύγων, τὰ μεγάλα κοινωνικὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ μεγάλα ἱστορικὰ καὶ θρησκευτικὰ γεγονότα τῆς Πατρίδος μας.

ις. Διοργανώνουμε τρεῖς φορές τὸ ἔτος Ἡμέρα Ἐθελοντικῆς Αἰμοδοσίας με τὴν συμμετοχὴ ἕως καὶ 50 αἰμοδοτῶν.

ιζ. Ἔχουμε ὀργανώσει μεγάλα Προσκυνήματα στοὺς Ἁγίους Τόπους, στὸ Κίεβο, στὴν Ρουμανία, Μολδαβία, Μόσχα-Ἁγία Πετροῦπολι, Κωνσταντινούπολι, Βουλγαρία, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ Ἁγιάσματα τῆς Πατρίδος μας.

Καὶ ὅλα αὐτὰ χωρὶς Κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις, ἀλλὰ με ἐφόδια τὴν μεσιτεία τοῦ Ἀείμνηστου, Ἀγαπημένου μας Πατέρα, τὴν εὐχὴ, προσευχὴ καὶ καθοδήγησι τοῦ νῦν Μητροπολίτου καὶ Πνευματικοῦ μας Πατέρα κ. Κυπριανοῦ καὶ με τὸ ταπεινὸ δῖλεπτο τῆς χήρας: προσφορὲς τῶν μελῶν, δωρεὲς ἐταιρειῶν καὶ ἰδιωτῶν, ταπεινὲς οικονομικὲς ἐνισχύσεις, κυρίως ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν, ὡς καὶ ἀπὸ τὰ ἔσοδα τῆς Ἐκθέσεως Ἀγάπης καὶ τῶν προσκυνημάτων.

Βεβαίως, παρὰ τὶς ὅλο καὶ ἀυξανόμενες οικονομικὲς δυσχέρειες, ὅλες οἱ δραστηριότητες αὐτὲς συνεχίζονται, με τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου μας! **Μᾶς** ἐνθαρρύνει τὸ σύνθημα τοῦ κολυμπράκι, τὸ ὁποῖο *κάνει αὐτὸ ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ!*

Ὅμως πέρασαν 20 χρόνια... Ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ Μέλη, τὰ ὁποῖα δραστηριοποιήθηκαν «στὴν πρώτη γραμμῇ» γιὰ πολλὰ χρόνια, με ἐνθουσιασμὸ καὶ αὐτοθυσίαν, δὲν ἔχουν πλέον τὶς σωματικὲς δυνάμεις νὰ τρέχουν στὶς Διακονίες.

Εὐχεσθε Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, νὰ φέρῃ ὁ Ἅγιος Φιλάρετος νέα Μέλη νὰ ἀγκαλιάζουν τὸ μεγάλο Ὅραμα τῆς Εὐσπλαχνίας καὶ νὰ ἐνωθοῦν με τοὺς ἡρωϊκοὺς μας Ἐθελοντὲς στὴν Διακονία τῶν Ἀδελφῶν μας!

Εὐχεσθε, ὥστε ὅλοι ἐμεῖς, ὅσοι ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ διακονοῦμε τὸν πάσχοντα Ἀδελφόν μας, νὰ παραμένουμε ἐνωμένοι διὰ τῆς Ὑπακοῆς εἰς Ἐσᾶς τὸν Πνευματικόν μας Πατέρα, συνεργαζόμενοι ἐν ταπεινώσει καὶ ἀγάπῃ, ἀσκούμενοι στὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν μακροθυμίαν, ὥστε τὸ Φιλανθρωπικὸ Ἔργο αὐτὸ νὰ προοδεύῃ καὶ νὰ πορεύεται μέσα στὰ χρόνια, παρ' ὅλες τὶς ἀντιξοότητες, ζωντανὸ καὶ ὑγιές.

Ἦθελα τελειώνοντας, νὰ ἀπευθύνω ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. μας ἓνα πολὺ μεγάλο «εὐχαριστῶ» στὶς Ἀδελφές μας Εἰρήνη καὶ Δέσποινα, στὰ Μέλη τῶν διαδοχικῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων, καὶ σὲ ὅσους καὶ ὅσες μᾶς στηρίζαν καὶ μᾶς στηρίζουν, μὲ ὅποιοδήποτε τρόπο, παρόντες καὶ ἀπόντες·

καὶ μαζί Σας καὶ ἐκ μέρους Σας ὅλους, νὰ ἀπευθύνω τὸ μεγαλύτερο «εὐχαριστῶ» στὸν Ἀείμνηστο Πατέρα μας καὶ σὲ Σᾶς, Σεβασμιώτατε Πατέρα μας, οἱ ὅποιοι μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἐπιμονή Σας, μᾶς ἀφυπνίζετε καὶ ἀγωνίζεσθε νὰ καλλιιεργήτε μέσα μας τὸ γνήσιο εὐαγγελικὸ ἦθος, αὐτὸ τῆς Εὐσπλαγχνίας, γιὰ νὰ μᾶς ὀδηγήσετε ἀπὸ τὸ κατ' εἰκόνα στὸ καθ' ὁμοίωσιν τοῦ Πανευσλάγχνου Θεοῦ μας.

Πάνω ἀπ' ὅλα, δόξα καὶ εὐχαριστία στὸν Πανάγαθο Θεό, ὁ Ὅποῖος εἶθε νὰ συνεχίσει νὰ εὐλογῇ, δι' εὐχῶν Σας ἁγίων, τὴν ταπεινὴ προσπάθειά μας!

Ἀμήν!

*Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου,
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
«Ἅγιος Φιλάρτος ὁ Ἐλεήμων»*

+

*Τῷ δὲ Θεῷ
δόξα καὶ εὐχαριστία!*