

Βιβλιοπαρουσίασις

Δύο θαυμάσια - οικοδομητικά περιοδικά
για τους νέους μας!



Τὸ περιοδικὸ «Παιδικὰ Φτερουγίσματα» γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ.

Τὸ περιοδικὸ «Τὰ Κρίνα» γιὰ τὰ μεγαλύτερα παιδιά καὶ τοὺς νέους.

Εγγραφεῖτε συνδρομητές τους (17€ σὲ φυσικὴ μορφή καὶ 7€ σὲ ἠλεκτρονικὴ - PDF γιὰ τὸ καθένα). **Γ**ιὰ ὁμαδικὴ διανομὴ 1,2€ τὸ τεῦχος.

email: fotodotes@yahoo.gr. **Τ**ηλ: 6944 41 8335.

Ζητεῖστε μας νὰ σᾶς στείλουμε (ἠλεκτρονικά) τεύχη δωρεάν, γιὰ νὰ τὰ γνωρίσετε...

Βλ. <https://www.fotodotes.gr/>





ΚΑΤΙ ΚΑΤΙ ΚΑΤΙ
Ακουσα, Διάβασα, Είδα...
και να τι Σκέφτηκα...

Παιδιά, αυτή η φωτογραφία που βλέπετε, όπως και να το κάνουμε είναι συγκλονιστική. Έχει ένα κορίτσι 7 χρονών, από τη Συρία, μια χώρα που δοκιμάστηκε πολύ από τον πόλεμο και τη φτώχεια τα τελευταία χρόνια.

Και τι κάνει το κορίτσι αυτό; Βρίσκεται στην πόλη της Δαμασκού, σ' έναν κεντρικό δρόμο, όπου πουλάει διάφορα πράγματα (ήνε πως είναι γλυκά) για να ζήσει!

Ταυτόχρονα, όμως, κάνει και κάτι άλλο. Ετοιμάζει και τα μαθήματά της για την άλλη ημέρα!

Είναι φανερό ότι δεν την αναγκάζει κανένας να το κάνει αυτό, ούτε και οι γονείς της, αλλά μόνη της έχει καταλάβει ότι πρέπει να σπουδάσει.

Μάλιστα προκαλεί εντύπωση πόσο αφοσιωμένα το κάνει αυτό. Προσέξτε το καλά και θα δείτε...

Σίγουρα το κορίτσι αυτό θα προσδεύσει στη ζωή του και θα ξεφύγει από τη φτώχεια. Κι αυτό γιατί από μικρή έχει μάθει να μην το βάσει κάτω και να αγωνίζεται.

Για τη φωτογραφία αυτή, ο φω-

τογράφος που την τράβηξε, πήρε το πρώτο βραβείο από την «Ένωση Αραβικών Πρακτορειών Ειδήσεων», όπως λέγεται, κι έχει βρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα.

Κάποιοι πρότειναν να μπει σε όλες τις σχολικές αίθουσες, για να την βλέπουν όλα τα παιδιά. Πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση!

Αλλά κι αν δεν γίνει αυτό, εμείς μπορούμε να την έχουμε στο δωμάτιό μας ή και σε κάποιο βιβλίο μας καθημμένη επάνω! Και περισσότερο να την έχουμε στη σκέψη μας.

Για να θυμόμαστε τι; Ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, ότι κι αν συμβεί στο ζώη μας!

Και επιπλέον να θυμόμαστε αυτό το κορίτσι, τότε που βαριόμαστε να διαβάσουμε, τότε που δεν μας αρέσει το φαγητό της μητέρας μας, τότε που θέλουμε να αγοράσουμε την τάδε μάρκα παπουτσιών και όχι τα οποιαδήποτε παπούτσια κλπ. Συμφωνείτε;

Νίκος



«Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήλει κι άλλο απδόνι ...»

ISSN: 2407-9561

