



Μητροπολιτική Όμάδα Έργασίας  
Κατηχητικοῦ Έργον  
Παιδείας και  
Πολιτισμοῦ



■ Ο Χριστιανισμός είναι η μόνη πνευματική δύναμη,  
η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της Woke Agenda

## Εντείνονται οι διώξεις Χριστιανών λόγω της «Woke Ατζέντας»!



**Ο**ι διωγμοί είναι συνώνυμοι με τον Χριστιανισμό, ο Οποίος εβίωσε και δυστυχώς βιώνει ως τις μέρες μας το μίσος του αποστατημένου κόσμου, την αποστροφή και τη βιαιότητα, που υπαγορεύεται από το σατανά, ο οποίος

πασχίζει να εκτοπίσει από τη γη την σώζουσα πίστη στο Χριστό και την αγιαστική και σωστική δύναμη της Εκκλησίας Του.

**Ο Ίδιος** ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μας διαβεβαίωσε πως «ει ό κόσμος ύμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ότι Ἐμέ πρώτον ύμῶν μεμίσηκεν· ει ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ό κόσμος ἄν τό ἴδιον ἐφίλει· ότι δέ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ' Ἐγώ ἐξελεξάμην ύμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διά τοῦτο μισεῖ ύμᾶς ό κόσμος» (Ιωάν.15, 18-19), και προειδοποίησε πως «ει ἐμέ ἐδίωξαν, και υμάς διώξουσιν» (Ιωάν.15,20). **Κί** ἀκόμα: «Ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, Ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ιωάν.16,33). **Που** σημαίνει, ότι ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε κάποιο επίγειο παράδεισο, ἀλλά μια ζωή γεμάτη ἀγώνια, ἀγώνα και διώξεις, αν δεν θέλουμε να ταυτιστούμε με τον πτωτικό κόσμο.

**Αυτό βεβαιώνει** ξεκάθαρα η δισχιλιόχρονη ιστορική πορεία της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία βιώνει ένα συνεχές μαρτύριο, από τις πρώτες ημέρες της επί γης ιδρύσεώς της. **Μόνο** τα πρώτα τριακόσια χρόνια χύθηκαν ποταμοί αιμάτων, περισσότερων από 11.000.000 Μαρτύρων, από τους εξοντωτικούς διωγμούς του ρωμαϊκού κράτους, των Εβραίων, των ειδωλολατρικών ιερατείων και των δεισιδαιμόνων όχλων. **Ακολουθούν** οι

διώξεις της αληθινής Εκκλησίας από αιρετικούς ηγεμόνες και από αλλοθρήσκους.

**Εστω** για παράδειγμα η εμφάνιση του Ισλάμ και η καταστροφική του επέκταση, με την πιο κτηνώδη βία που γνώρισε η ανθρωπότητα, αφανίζοντας στις κατακτημένες χώρες κυριολεκτικά τις χριστιανικές κοινότητες.

**Ποταμοί αιμάτων** χύθηκαν και κατά την διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, όπου χιλιάδες ηρωικοί Νεομάρτυρες έχασαν τη ζωή τους για την πίστη τους στο Χριστό.

**Βεβαίως, οι διωγμοί** κατά της Εκκλησίας και των Χριστιανών δεν έπαψαν και στους σύγχρονους «πολιτισμένους» καιρούς. Είναι γνωστή η τραγωδία, με τους ανείπωτους διωγμούς και τα εκατομμύρια των θανάτων από τα αιμοσταγή μαρξιστικά καθεστώτα τον 20ο αιώνα. Δεν παραβλέπουμε επίσης και τις θηριωδίες και τους διωγμούς από τα φασιστικά και ναζιστικά καθεστώτα τον ίδιο αιώνα.

**Και ενώ** εισήλθαμε στον 21ο αιώνα, τον αιώνα της ελευθερίας και της αποθέωσης του δικαιωτισμού, ο Χριστιανισμός συνεχίζει να διώκεται και να περιθωριοποιείται επιδεικτικά στις λεγόμενες «πολιτισμένες» και κατά τα άλλα φιλελεύθερες χώρες, ακόμη και στην ευρωπαϊκή ήπειρο! **Μάλιστα** θεωρείται η πιο διωκόμενη θρησκευτική πίστη παγκοσμίως!

\* \* \*

**Αφορμή**, για τη σύνταξη της παρούσας ανακοίνωσής μας πήραμε από πρόσφατο γεγονός, προφανώς «ασήμαντο» και «μεμονωμένο» για πολλούς, αλλά πολύ σημαντικό για όσους μπορούμε να παρακολουθούμε την ξέφρενη πορεία προς την αποστασία και τον αποχριστιανισμό του σύγχρονου κόσμου. **Τη** νέα φρικώδη πραγματικότητα που βιώνει η ανθρωπότητα με την λεγόμενη **Woke Ατζέντα** και την «**Συμπερίληψη**».

**Πρόσφατα** η «Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο», τιμώρησε τον Σέρβο ολυμπιονίκη Νεμάνια Μάιντοφ, με πεντάμηνο αποκλεισμό από κάθε αθλητική δραστηριότητα! **Ποιο** ήταν το «αδίκημά» του; **Οτι** εκδήλωσε δημόσια την χριστιανική του πίστη, κάνοντας το σημείο του Σταυρού!

**Παραθέτουμε** την είδηση, όπως την σχολίασε ο έγκριτος δημοσιογράφος κ. Βασίλειος Γαλούπης:

**«Ο κορυφαίος** αθλητής τζούντο του κόσμου, ο Σέρβος Νεμάνια Μάιντοφ, τιμωρήθηκε από την παγκόσμια ομοσπονδία

με πέντε μήνες αποκλεισμό, επειδή ως ορθόδοξος χριστιανός έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον σταυρό του, για να πάρει δύναμη πριν από τον αγώνα κόντρα στον Θόδωρο Τσελίδη»<sup>[1]</sup>. **Και σημειώνει ο κ. Β. Γαλούπης: «Είναι παράξενο, και ταυτόχρονα εξοργιστικό, αλλά ξαφνικά κανείς δεν συμπαθεί σήμερα τους χριστιανούς. Όσα συνέβησαν φέτος στο Παρίσι και όσα προωθούνται από τις πλατφόρμες streaming ή ευθέως από κυβερνήσεις καταδεικνύουν, ότι η δήθεν Συμπερίληψη έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια μπίζνα κοινωνικού αποκλεισμού, που μισαλλόδοξα επιβάλλει ανηλεή πόλεμο στις μεγάλες πληθυσμιακές μάζες και στα παραδοσιακά “πιστεύω” της Δύσης. Στο όνομα της αυτονόητης ελευθερίας επιλογής για κάθε άνθρωπο, της επίσης αυτονόητης ισότητας και σεβασμού για τον τρόπο που επιλέγει να ζήσει ο οποιοσδήποτε, η δυτική κοινωνία μετασχηματίζεται αυταρχικά σε κάτι που θυμίζει δεκαετία του ’30 και εκδικείται ό, τι υπήρχε μέχρι σήμερα»<sup>[2]</sup>!**

**«Η Παγκόσμια Ομοσπονδία** έκανε λόγο αρχικά χθες για “πολυάριθμους ψευδείς ισχυρισμούς”, αλλά ξαναλέει πως στον Μάιντοφ επιβλήθηκε κύρωση, επειδή “επέδειξε σαφές θρησκευτικό πρόσημο κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και αρνήθηκε να υποκύψει στον αντίπαλό του στο τέλος του αγώνα”. Στη συνέχεια αναφέρει πως “ο αθλητής δεν αμφισβήτησε καμία από τις δύο προειδοποιήσεις που είχε πάρει νωρίτερα, επομένως ισχυρισμοί ότι δεν γνώριζε τον κανόνα που απαγορεύει την εμφάνιση οποιουδήποτε θρησκευτικού, πολιτικού, εθνοτικού ή άλλου συμβόλου στο γήπεδο δεν είναι ακριβείς”». **Αλλά, «στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα Μάιντοφ – Τσελίδη δεν υπήρχαν καν στην οθόνη τα ονόματα των δύο αθλητών. Εμφανίζονταν μόνο οι σημαίες Σερβίας και Ελλάδας. Οι σημαίες δεν είναι εθνοτικά σύμβολα; Οι δύο χώρες δεν έχουν επίσημη θρησκεία την Ορθοδοξία; Γιατί είναι θρησκευτική... επίδειξη να κάνει κάποιος τον σταυρό του;»<sup>[3]</sup>!**

**Ο Ξέρβος αθλητής** δεν έχασε την ψυχραιμία του μετά από αυτή την ρατσιστική επίθεση εναντίον, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ απλά να σκύψω το κεφάλι σε μια τέτοια απαίτηση, δεν θα απαρνηθώ τις πεποιθήσεις μου. Δεν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το ότι έκανα τον σταυρό μου. Πάντα θα δοξάζω τον Θεό και θα Τον ευχαριστώ»<sup>[4]</sup>! **Και πρόσθεσε: «Ο Θεός μου έδωσε τα πάντα, τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στην κα-**



ριέρα μου, και για εμένα είναι το νούμερο ένα, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει υπό οποιοσδήποτε συνθήκες. Πάντα θα Τον δοξάζω και θα Τον ευχαριστώ»<sup>[5]!</sup>

**Και σχολιάζει** ο κ. Β. Γαλούπης:

«Όμως, αυτό δείχνει να ενοχλεί

τη ριζοσπαστική εκστρατεία στη Δύση, για τη απαγόρευση της χριστιανικής θρησκείας, σε αντίθεση με την πλήρη ανεκτικότητα σε άλλες θρησκείες, όπως η μουσουλμανική. Με δυο λόγια, είναι ντροπή και «παρενόχληση» να κάνεις τον σταυρό σου δημόσια και αν αισθανθείς την ανάγκη, θα πληρώσεις τις συνέπειες. Η ΔΟΕ απαγορεύει σε έναν αθλητή να κάνει τον σταυρό του, αλλά δεν αντιτίθεται στη χρήση του χιτζάμπ κατά τη διάρκεια αγώνων. Το θεωρεί... πολιτιστικό, και όχι θρησκευτικό ένδυμα. Κάπως έτσι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αντί να επιδιώκουν τον τερματισμό των διακρίσεων, τις προωθούν. Χλευάζουν τον χριστιανισμό με κάθε ευκαιρία, επιβάλλουν την *Woke Ατζέντα* και συγχαίρουν έναν άνδρα, που δεν είναι, αλλά δηλώνει γυναίκα, όταν δέρνει σε ρινγκ γυναίκες. Η τιμωρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στόχευσε τον Μάιντοφ για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας. Είναι η ίδια φανατική λογική “κομισάριων”, που επιβάλλει έναν ομοιόμορφο αυταρχισμό σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής»<sup>[6]!</sup>

**Και καταλήγει** ο κ. Β. Γαλούπης, με την διαπίστωση, ότι «την ίδια στιγμή, οι διώξεις χριστιανών ανά τον κόσμο βρίσκονται “σε επίπεδα σχεδόν γενοκτονίας”, σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις, αλλά κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Ο Μάιντοφ εξέφρασε την πίστη του δημόσια και κρίθηκε ασυγχώρητος. Αντί για “Συμπερίληψη”, η τιμωρία του μαρτυράει μίσος και φοβικότητα»<sup>[7]!</sup>

**Και όντως**, σε καθημερινή σχεδόν βάση, δημοσιοποιούνται βάνανυσες διώξεις χριστιανών, σε όλο τον κόσμο, επειδή δεν θέλουν να υποταχτούν στις δαιμονικές αρχές της *Woke Agenda*, να αποδεχτούν τον άκρατο **δικαιωματισμό**, να αποδεχτούν την αμαρτία, τις παρά φύσιν σχέσεις ως φυσιολογικές.

\*\*\*

**Παραθέτουμε** μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση: «Ο

Ιρλανδός καθηγητής Enoch Burke συνελήφθη έξω από το σχολείο που τον απέλυσε, επειδή αρνήθηκε να “αποκαλέσει ένα αγόρι κορίτσι” και φυλακίστηκε για τρίτη φορά. Σύμφωνα με την Irish Independent, ο καθηγητής, ο οποίος είναι επίσης ευαγγελικός Χριστιανός, συνελήφθη από την ιρλανδική αστυνομία έξω από το σχολείο Wilson’s Hospital στην ιρλανδική κομητεία Westmeath, πριν οδηγηθεί στα δικαστήρια του Δουβλίνου. Οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή Μουντζοϋ, έχοντας ήδη περάσει περισσότερες από 400 ημέρες εκεί, επειδή απήφησε επανειλημμένα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που του απαγόρευε την είσοδο στο σχολείο. [...] Ο Burke, ο οποίος απελευθερώθηκε από τη φυλακή τον Ιούνιο, απολύθηκε από το σχολείο, γιατί τον Ιανουάριο του 2023, αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει το νέο όνομα και την προσαρμοσμένη αντωνυμία ενός μεταβατικού μαθητή, ισχυριζόμενος ότι αντίκειται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις»<sup>[8]!</sup>

\* \* \*

**Περιοριζόμαστε** σε αυτές τις περιπτώσεις διώξεων χριστιανών από το σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα, το οποίο εφαρμόζει τον ξέφρενο **δικαιωματισμό**, επειδή αντιστέκονται στην κατρακύλα.

**Αυτό αποδεικνύει** το γεγονός ότι η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας είναι ο Χριστιανισμός, η μόνη δύναμη, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της **Woke Agenda**. Η εν Χριστώ Ζωή, όπως βιώνονται οι ευαγγελικές Εντολές και ορίζεται από το σύστημα αξιών της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης, είναι η μόνη αυθεντική ζωή.

**Κλείνουμε** την ανακοίνωσή μας με την πεποίθησή μας, ότι το μέλλον της ανθρωπότητας φαντάζει εφιαλτικό, εξαιτίας της εσχατολογικού τύπου αποστασίας των ημερών μας. Η ψευδαίσθηση του συγχρόνου ανθρώπου, ότι δήθεν είναι «θεός», σατανικής εμπνεύσεως δοξασία της «Νέας Εποχής», γιγάντωσε το «εγώ» του και οδήγησε σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση του άκρατου **δικαιωματισμού**. Άλλωστε, ο χωρίς όρια **δικαιωματισμός** είναι σαφώς και αποδεδειγμένα απόρροια αποκρυφιστικών δοξασιών και πρακτικών, όπως, π.χ. του Νεοσατανισμού.

**Ως συνειδητοί πιστοί**, λοιπόν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι ζούμε σε έναν κόσμο άκρως εχθρικό για όσους θέλουμε να ζούμε χριστιανικά. Αυτό άλλωστε μας βεβαιώνει και ο

απόστολος Παύλος: «Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β' Τιμ.3,12) Γι' αυτό ας καλλιεργήσουμε ἐτι περισσότερο την πίστη μας στο Θεό και ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας να ζήσουμε σύμφωνα με τις αρχές της χριστιανικής μας πίστεως, προσπαθώντας να μείνουμε αμέτοχοι της σύγχρονης αποστασίας.

**Τέλος**, να μην δειλιάσουμε σε ενδεχόμενες διώξεις, διότι σύμφωνα με την διαβεβαίωση του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Χριστού, «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Μαρκ.13,14) και να αισιοδοξούμε παίρνοντας δύναμη ἀπό το ἐλπιδοφόρο λόγο του ἀποστόλου Παύλου: «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλπ.4,13)!

Πηγή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Ἐν Πειραιεὶ τῇ 30ῃ Δεκεμβρίου 2024

[1] Πηγή: Ἐφημερίδα «Δημοκρατία» και <https://www.news-break.gr/parapolitika/709392/timorisan-protathliti-epaidi-stayrokopithike/>

[2] Ὅπου ἀνωτέρω

[3] Ὅπου ἀνωτέρω

[4] Ὅπου ἀνωτέρω

[5] <https://www.sportime.gr/loggers/eleftherios-andronis/nemania-maintof-chilia-bravo-ston-servo-tzountoka-pou-ekane-dimosia-to-stavro-tou-ke-xemprostiase-ton-christianofoviko-fasismo/>

[6] Ὅπου ἀνωτέρω

[7] Ὅπου ἀνωτέρω

[8] <https://www.breizh-info.com/2024/09/03/237266/terreur-woke-en-irlande-un-enseignant-a-nouveau-emprisonne-apres-avoir-ete-arrete-devant-lecole-qui-lavait-licencie-pour-avoir-refuse-dappeler-un-garcon-iel/>