



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Ἑόρτιο Ὀδοιπορικὸ - Ἐκδήλωση

Τὸ Ἅγιο Δωδεκάημερο στὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση 23η Δεκεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Κυριακή**, 23η Δεκεμβρίου 2024 ἐκ. ἡμ., Κυριακή πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως (7.30-9.00 μ.μ.), μετὰ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Ποιμένου μας Μητροπολίτου Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Δημοτικῆς Ἐνοτίας Ζεφυρίου, τὸ ὁποῖο μᾶς παρεχώρησε εὐγενῶς ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση, μετὰ ἀρκετὰ μεγάλη συμμετοχὴ φιλεόρτων.

Συμπαρόντες μετὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας ἦσαν ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς καὶ Ἀντιπροσωπίες τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Τὴν ὀργάνωσι τῆς πράγματι ἐπιτυχημένης Ἐκδηλώσεως εἶχε ἀναλάβει ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος», συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὴν «Ἐνοριακὴ Ἑορτία Εἰκονογραφίας» καὶ τὸν «Σύνδεσμο Ἐθελόντων» τῆς Μητροπόλεώς μας.



* * *



Μετά τὴν προσευχητικὴ ἑναρξὶ μὲ τὸ εὐχαριστιακὸ Ἐξαποστειλᾶριο τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς», ἢ Χορωδία καὶ Ὅρχηστρα «Ἐλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὴν ἀρίστη διεύθυνσι τοῦ Μουσικολογιωτάτου Μουσικοδιδασκάλου π. Διονυσίου Ἀγιοκυπριανίτου, εὐφράνε τοὺς πολλοὺς συνδαιτημόνας μὲ τὴν θαυμάσια ἐκτέλεσι παραδοσιακῶν Καλάντων, ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Ρωμηοσύνης, τὰ ὅποια ἐκάλυπταν τὶς Ἅγιες Ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιάς-Ἁγίου Βασιλείου καὶ τῶν Φώτων, πρὸς χαρὰν καὶ νοσταλγίαν τοῦ πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου.

Τὰ νεώτερα μέλη τῆς «Ἐλληνορθόδοξης Κληρονομιάς» ἀνέλαβαν τὶς μονωδίες (Ἄγγελος, Μιχαήλ, Μαρκέλλα καὶ Μαρκέλλα) ὡς καὶ τὴν ἀπαγγελία τῶν κειμένων τῶν Καλάντων (Δωρόθεος), τὰ ὅποια ἐπαρουσίαζε ὁ π. Διονύσιος ἕνα πρὸς ἕνα, περιγράφων τὰ ἔθιμα στὸ πλαίσιο τῶν ὁποίων δημιουργήθηκαν, καὶ ὑπογραμμίζων ὅτι πέραν ἀπὸ τὰ ἔθιμα αὐτά, καλούμεθα νὰ ἐορτάσουμε πνευματικῶς, μὲ ψυχικὴ ἐτοιμασία, τὶς μεγάλες αὐτὲς Μνῆμες τοῦ Δωδεκαημέρου.

Ἐπίσης, ὁ Ἀδελφός μας Φώτιος Ἀθανασόπουλος ἐρμήνευσε κατανυκτικὰ τὸ Ποίημα «Τί ἄξιο».

Ἡ Ἐκδήλωσις ὠλοκληρώθηκε μὲ τρεῖς σεμνοὺς χοροὺς τῆς Παραδόσεώς μας ἀπὸ τὸ νέο τμήμα Χοροῦ, ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τῆς Ἀδελφῆς μας Ἀρτέμιδος Κατσαούνη.

* * *

Τὴν κατακλειδὰ τῆς Ἐκδηλώσεως ἔθεσε ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τοὺς συντελεστὲς τῆς καὶ εἰδικῶς τὸν ἀκούραστο π. Διονύσιο καὶ τὰ Μέλη τῆς «Ἐλληνορθόδοξης Κλη-



ρονομιᾶς», τῆς ὁποίας ἡ προσφορά εἶναι ἀνεκτίμητος, ἐφ' ὅσον διακονεῖ τὴν εὐλογημένη Πολιτισμική Παράδοσί μας.

Ἐξέφρασε τὴν ζωντὰ αἴσθησι τῆς ἐν πνεύματι παρουσίας τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντός μας, Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, ὁ ὁποῖος χαιρόταν ἰδιαίτερος σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις.

Ἐπίσης, ἐπεσήμανε τὴν ἀνάγκη νὰ συνεχίζονται, παρὰ τίς τυχόν ποικίλες δυσκολίες, οἱ πολυωφελεῖς Συνάξεις αὐτές, στὶς ὁποῖες ἀντλοῦμε ἀπὸ τὰ ἀγνὰ νάματα τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἑλληνορθόδοξου Παραδόσεώς μας.

Τέλος εὐχήθηκε σὲ ὅλους εἰρηνικὸ καὶ πνευματικὸ τὸ Δωδεκάμηρο αὐτό, νὰ ἀποτελῇ γιὰ μία φορὰ ἀκόμη μία εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ νὰ βιώσουμε τὴν Γέννησι τοῦ Χριστοῦ μας, τῆς Χάριτος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας μέσα στὶς καρδιές μας, ὥστε νὰ γινώμεθα ζωντανοὶ Χριστιανοί, ἀπὸ τώρα, Χάριτι Θεοῦ, κάτοικοι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν...

**Τῷ δὲ Θεῷ, τῷ Δοτῆρι παντὸς ἀγαθοῦ,
Δόξα καὶ εὐχαριστία!**

† Γ. Γ. Μ.

