

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Αποκρίσεις σὲ ὑπεύθυνους Γονεῖς Ἐνότης 3: Ἠθικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἀγωγή τῶν παιδιῶν

**θ.** *Μήπως πρέπει τὰ παιδιά νὰ ἀφήνονται ἐλεύθερα  
στό νὰ ἐπιλέξουν ὅ,τι θρησκεία  
καὶ προσανατολισμὸ θέλουν στὴν ζωή;*

**Εἶναι** ἓνα λογικοφανές, πλὴν ὅμως ἐπικίνδυνο δίλημμα πού προβληματίζει μερικοὺς γονιοὺς καὶ μᾶλλον **ἀντικατοπτρίζει τὴν δική τους ἀβεβαιότητα**, γιὰ τὸ ἂν αὐτὰ πού πιστεύουν εἶναι ἀληθινά!

**Ἄν** ὑποτεθεῖ, ὅτι ζούσαμε ἀκόμη στὸν Παράδεισο, θὰ μπορούσαν βέβαια τὰ παιδιά νὰ βροῦν τὸν δρόμο καὶ μόνα τους. **Ζοῦμε** ὅμως στὴν «μεταπτωτικὴ κοινωνία», ὅπου τὸ κακὸ ὑπερισχύει καὶ ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀντισταθεῖ, θὰ τὸν παρασύρει ἀσφαλῶς τὸ ρεῦμα.

**Ἦ**πάρχει ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ἐξοπλίσουμε τὰ παιδιά μὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐφόδια καὶ τοὺς μηχανισμοὺς πού θὰ τὰ βοηθήσουν νὰ ἐνστερνιστοῦν τὸ **καλὸ** καὶ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντισταθοῦν στὸ **κακὸ**. **Σ**τὴν ἀντίθετη περίπτωση εἶναι βέβαιο, ὅτι θὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὸ **ρεῦμα τοῦ κόσμου**, καὶ ἀργότερα δὲν θὰ εἶναι ἐλεύθερα νὰ ἀποφασίσουν τι θὰ κάνουν στὴν ζωή.



**Ἄ**ναρωτιέμαι πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι κάποιος ἐλεύθερος, ὅταν μεγαλώνει μπροστὰ στὴν τηλεόραση πού τοῦ σερβίρει τὸ ἔγκλημα, τὴν βία, τὸν πανσεξουαλισμὸ καὶ ὅλα τὰ σκουπίδια.

\* \* \*

**ι.** *Μήπως ἡ ἀύσθητότητα τῶν γονιῶν στὸ θέμα  
τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς μπορεῖ νὰ ἔχει  
τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα ἀπὸ ἐκεῖνο πού ἐπιδιώκουμε;*

**Εἶναι** κάτι πού τὸ φοβοῦνται πολλοὶ γονεῖς, γιὰτι πράγματι ὁ κίνδυνος εἶναι **ὑπαρκτός**. **Δ**ὲν πρέπει νὰ ὑποτιμοῦμε τὴν νοημοσύνη τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ καὶ πρέπει νὰ τὰ σεβόμαστε ἀπόλυτα σὰν προσωπικότητες καὶ εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. **Μ**άλιστα νὰ θυμόμαστε πάντα αὐτὸ πού εἶπε ὁ Χριστός, ὅτι **αὐτὰ εἶναι πολῖτες τοῦ οὐρανοῦ!**

**Δ**ὲν ὑπάρχει καλύτερος τρόπος ἀπὸ αὐτὸν νὰ πετύχει ἡ ἀγωγή μας καὶ νὰ πετύχουμε ἀπὸ τὰ παιδιά νὰ μᾶς σέβονται καὶ νὰ σέβονται τοὺς ἀνθρώπους στὴν κοινωνία.

Ὁ Παιδο-Ψυχίατρος  
*Ἔπεται συνέχεια*

5.1.2025 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων Μαρτύρων Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ