

■ † Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

«Ὁ Ἄμνος τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»*

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὠμολόγησε τὸν Χριστὸ Ἰησοῦ, πὼς εἶναι ἀληθινὰ «ὁ Ἄμνος τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. α΄ 29), ὁ ἀναμενόμενος Λυτρωτής.

Ὅσοι ἦσαν κοντά του τὸν ἄκουσαν καὶ πίστεψαν. **Ἀπὸ** αὐτοὺς ἡ μαρτυρία του πέρασε στὸν λαὸ καὶ ὅλοι ἄρχισαν νὰ σκέπτονται, πὼς Ἐκεῖνος τὸν Ὅποῖον ὁμολογεῖ ὁ Ἰωάννης δὲν ἦταν συνηθισμένος ἄνθρωπος.

Ὁ Σωτήρας μας τὸ ἐπισήμανε αὐτό, ὅταν –κατὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες Του– ἔθεσε τὸ ἐρώτημα στοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ναοῦ: «**Τὸ** βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων;».

Ἐκεῖνοι δὲν ἀπάντησαν, γιατί δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν εἶδαν, πὼς ὁ Ἰωάννης βάπτιζε στὸ νερὸ καὶ εἶχαν πάει καὶ οἱ



ἴδιοι κοντά Του. **Ἄν** ὅμως τὸ ἔλεγαν αὐτό, ἔπρεπε ἀμέσως νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, πὼς ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας ἦταν ἐνώπιον τους καὶ ἐπομένως ἔπρεπε νὰ δεχθοῦν τὴν διδασκαλία Του.

Ἐκεῖνοι δὲν ἠθελαν νὰ τὴν δεχθοῦν, ὄχι γιὰ κάποιους βάσιμους λόγους, ἀλλὰ ἀπλὰ καὶ μόνο ἐπειδὴ ἦταν προκατειλημμένοι.

Ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη τους ὅμως δὲν μειώνει σὲ καμμία περίπτωσι τὴν ὁμολογία τοῦ Ἰωάννου. **Εἶναι** ὡς σί-

μερα βεβαία και ισχυρά, ὅπως ἦταν ὅταν ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ στόμα του.

Ἐμεῖς ὑπακούουμε στὸν Ἰωάννη, ποὺ μᾶς δείχνει τὸν ἀληθινὸ Λυτρωτή. Ἀπὸ τὴν ὁμολογία του ἐνισχύουμε τὴν πίστι μας, ὡς πίστι ποὺ ἔχει σταθερὴ ἀπόδειξι.



(*) Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Ὁ σωστικὸς χῶρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Α', σελ. 36-37, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

● Ἐπιμέλ. ἡμετ.