



■ † Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα

## Οἱ «Ταγοί» στὴν μάχη καὶ ὁ τελικὸς σωστικὸς «Στόχος»\*

**Χ**θὲς ὁ Ἀπόστολος ἐφωδίασε μὲ πλήρη Χριστιανικὸ ἐξοπλισμὸ τὸν Χριστιανό, ποὺ βαδίζει τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας.

Σήμερα, γιὰ νὰ μᾶς ἐμψυχώσῃ στοὺς δύσκολους καιροὺς, μᾶς δείχνει ποιοὶ εἶναι οἱ Ταγοὶ στὴν πορεία τῆς μάχης καὶ ποιοὺς εἶναι ὁ τελικὸς λαμπρὸς στόχος τῶν πάντων (Ἐφεσ. δ' 12-17).

**α.** Ταγοὶ εἶναι οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ Διδάσκαλοι, ποὺ ὁ Κύριος ὥρισε στὴν Ἐκκλησία Του. **Μ**ὲ τὸ στόμα τους διατυπώνει ὁ ἴδιος τὴν κατευθυντήρια γραμμὴ γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ στρέφονται στοὺς Ταγούς Του μὲ πίστι καὶ προσευχητικὴ διάθεσι.

Ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν ἀνιδιοτελῶς τὸν δρόμο τοῦ Κυρίου, γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια αὐτή, ὅπως καὶ αὐτοὶ ποὺ κάνουν ἀνηλεῖ πόλεμο ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς σωτηρίας μας. Ἐκεῖνοι βρίσκουν πάντα βοήθεια στοὺς Ποιμένες τους καὶ ὀδηγοῦνται ἀπὸ αὐτοὺς στὴν ἐπίγνωσι.

**Δ**ιότι, δὲν προσέρχονται σὲ ἀνθρώπους, ἀλλὰ στὸν ἴδιο τὸν Κύριο, ὁ Ὅποιος εἶναι πάντα ἔτοιμος νὰ καθοδηγήσῃ καὶ νὰ βοηθήσῃ, μέσω τέτοιων ἀνθρώπων, ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀναζητοῦν μὲ εὐλικρίνεια καὶ πίστι τὴν βοήθειά Του.

**β.** Ὁ τελικὸς σωστικὸς στόχος εἶναι



«τὸ μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Εφεσ. δ' 13). **Κ**αὶ γνωρίζουμε ὅλοι, ὅτι ὁ τέλειος ἄνθρωπος ὀρίζεται μὲ τὴν συνηθισμένη τάξι πραγμάτων. **Εἶ**ναι δύσκολο νὰ βροῦμε ἄνθρωπο ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ ἀποκτήσῃ τέτοια τελειότητα.

**Τ**ὸ νόημα ὅμως τοῦ τέλειου ἀνθρώπου ἐν Κυρίῳ εἶναι κάτι ἄγνωστο σὲ ἄλλους, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἐνταχθῆ στὸ πλήρωμα. **Αὐ**τὸ βέβαια δὲν πρέπει νὰ ψυχράνῃ τὸν ζῆλο ποὺ ἔχει κάποιος γιὰ τὴν ἀπόκτησι αὐτοῦ τοῦ μέτρου σὲ μία ζωὴ ἐν Χριστῷ.

**Ὁ** Ἀπόστολος τὸ ὥρισε, ἔχοντας ὑπ' ὄψιν τὸ πλήρωμα τῶν τελειοτήτων ποὺ ἀποκαλύφθηκαν στὸν Κύριο καὶ Σωτῆρα μας. **Ὅ**λοι μποροῦν νὰ δοῦν πὼς ἔχουν λόγο νὰ καταβάλουν «σπουδὴν πᾶσαν» (Β' Πέτρ. α' 5) πρὸς τὴν κλῆσιν αὐτὴν. ◻

---

(\*) Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Ὁ σωστικὸς χῶρος τῆς Ἐκκλησίας», τόμος Α', σελ. 40-42, ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, Ἀθήνα 2019.

- Ἐπιμέλ. ἡμετ.