



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ἡ Ἁγία Φλώρα τοῦ Κιλνταῖρ (Ἰρλανδία), ἡ Μαγείρισα † 29η Ἰανουαρίου 523

Ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν πολλῶν πνευματικῶν Ἀθυγατέρων τῆς Ἁγίας Μπριγκίτας τοῦ Κιλνταῖρ (St. Brigid, † Μνήμη: 1η Φεβρουαρίου), ξεχωριστὴ θέσι κατέχει ἡ Ἁγία Φλώρα.

Ἡ Ἁγία Φλώρα, ἦταν μαγείρισα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Μπριγκίτας, στὸ Κιλνταῖρ τῆς Ἰρλανδίας. Ἦταν φημισμένη γιὰ τὴν ἀγιότητά της, γιὰ τὴν ἀκλόνητη πίστι της στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἀφοσίωσί της στὴν πνευματικὴ της μητέρα Ἁγία Μπριγκίτα, τόσο σὲ καλὲς ὅσο καὶ σὲ δύσκολες στιγμές.

Ἡ Ἁγία Φλώρα εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς Ἁγία Μπλάθ (St. Blath). Τὸ Blath εἶναι ἡ ἰρλανδικὴ λέξι ποὺ σημαίνει «ἄνθος».

Ὁ Θεός, γιὰ τὴν πίστι της καὶ τὴν ἀγάπη της στὸ Χριστό μας, τὴν ἀφοσίωσί της στὴν Ἁγία Μπριγκίτα καὶ γιὰ τὴν ἀγιότητα τοῦ βίου της, ἐπροίκισε αὐτὴν μὲ πολλὰ θαυματουργικὰ χαρίσματα.

Λέγεται, ὅτι πολλὲς φορὲς κυνηγετικὰ σκυλιὰ ἔφθαναν στὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς μὲ χοιρινὸ κρέας στὸ στόμα τους καὶ τὸ ἄφηναν στὴν πύλη τῆς Μονῆς, οἱ ἀγελάδες τῆς Μονῆς παρήγαγαν ὑπερφυσικὲς ποσότητες γάλακτος, καὶ ὅτι τεράστιες ποσότητες βουτύρου καὶ ψωμοῦ μὲ παραδεισένια γεῦσι ἐμφανίζονταν τὴν ἐπομένη ἡμέρα στὴν Μονή. Σχεδὸν ὅλα αὐτὰ τὰ τρόφιμα οἱ Μοναχὲς τὰ ἐδι-





ναν στους πτωχοὺς καὶ τοὺς ἀστέγους, ἀφοῦ οἱ ἴδιες εἶχαν ὑποσχεθῆνὰ ζοῦν μὲ ἐγκράτεια καὶ ἀκτημοσύνη καὶ κρατοῦσαν μόνο τὰ ἐντελῶς ἀπαραίτητα γιὰ τὶς ἀνάγκες τους.

Κάτω ἀπὸ τὶς φροντίδες καὶ τὶς προσευχὲς τῆς Ἁγίας Φλώρας, ἡ τράπεζα τῆς Μονῆς ἦταν πλουσιωτέρα

καὶ τὰ φαγητὰ πλέον νόστιμα ἀπὸ τὸ πλέον πλούσιο συμπόσιο.

Ἡ Ἁγία Φλώρα ἐκοιμήθη ὁσιακὰ τὸ 523.

Ἡ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγμα τῆς Ἁγίας Φλώρας μᾶς διδάσκει, ὅτι ἀκόμα καὶ τὰ πλέον ἀπλὰ καὶ συνηθισμένα καθήκοντα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς, ὅπως ἡ προετοιμασία ἐνὸς γεύματος, μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν ἱερότητα καὶ νὰ μᾶς ἀγιάζουν, ὅταν αὐτὰ γίνονται στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ ἀγάπη καὶ προσφορὰ στὸν συνάνθρωπό μας.

(*) **Βλ.** <https://agioi-oi-kaliteroi-mas-filoi.blogspot.com/2019/06/flora-kildare-29.html> • Ἐπιμέλ. ἡμετ.



Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, προσκύνησι, καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

