



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ «Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν»... «Μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός»...

## Ἡ Πανηγυρὶς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστόν Σαλῆς Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 24.1.2025 ἐκ. ἡμ.



**Τ**ὴν **Πέμπτη**, 24ῃ Ἰανουαρίου 2025 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, τῆς διὰ Χριστόν Σαλῆς, ἐπανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός, στὸν Ὠρωπὸ Ἀττικῆς.

Τοῦ πανηγυρικοῦ Ὁρθρου καὶ τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετεῖχαν ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Σωτήριος Γιούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, οἱ Ἀγιοκυπριανῖτες πατέρες π. Ἀθανάσιος (ἐξ Ἀγρινίου) καὶ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριήλ, ὡς καὶ οἱ εὐλαβεστάτοι Ὑποδιάκονοι Δημήτριος καὶ Χρῖστος Γιατρᾶκος, Ἀβραὰμ Ψάλτης καὶ Χρυσοβαλάντης Μαρίνης.

Ἀρκετοὶ ἦσαν οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν ἐξ Ἀθηνῶν καὶ ἄλλων περιοχῶν, προκειμένου νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη τους στὴν Ἁγία καὶ νὰ καταθέσουν τὰ ποικίλα αἰτήματά τους πρὸς αὐτήν, οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

\* \* \*

**Ὁ Σεβασμ.** Ποιμένας μας στὴν Ὁμιλία του πρὸ τοῦ «Δι' εὐχῶν», ὑπεγράμμισε πόσο ἀγαπητὴ εἶναι ἡ Ὁσία Ξένη στοὺς πιστοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ μὲ ποιὸ θαυμαστὸ τρόπο ἀνηγέρθη ὁ Ναὸς Αὐτῆς, παρὰ τίς οἰκονομικὲς ἀντιξο-

ότητες, συμφώνως μὲ τὸν πόθο τοῦ Αἰμινήστου Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 2013).

**Ἐν** συνεχείᾳ, ἐσημείωσε ὅτι ἡ Ὁσία Ξένη ἀνήκει στὸν χορὸ τῶν ἁγίων διὰ Χριστὸν Σαλῶν. Διάλεξε νὰ ζήσῃ στὸν κόσμον, ἀσκητικῶς, στὴν ἀφάνεια καὶ τὴν καταφρόνησι. **Ἐ**κρυβε μὲ τὴν ταπείνωσι τοὺς ἀσκητικούς της ἀγῶνας.



**Γιὰ** νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε, κατὰ δύναμιν ἕκαστος, τὸ παράδειγμα τῆς Ὁσίας, δὲν χρειάζεται σήμερα νὰ ὑποκριθοῦμε τοὺς σαλοὺς. **Σ**τὶς ἡμέρες μας, ἂν προσπαθήσουμε νὰ βιώσουμε μίαν συνεπῆ ἐν Χριστῷ ζωὴ, ἤδη οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου μᾶς θεωροῦν σαλοὺς, μωροὺς καὶ τρελλοὺς, ἐφ' ὅσον ζοῦμε μὲ πρότυπα τελείως ἀντίθετα μὲ αὐτὰ τῆς σημερινῆς κοινωνίας...

**Ἀ**ς ἀκολουθήσωμε λοιπὸν τὴν Ἁγία, καλλιεργοῦντες τὸν ἔσω ἄνθρωπο χωρὶς νὰ προσελκύνουμε τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου, καταπατῶντες καὶ τὸν αὐτο-θαυμασμό καὶ τὸν ἐγωϊσμό μας, γιὰ νὰ ζήσουμε στὴν ταπείνωσι.

**Τὰ** μηνύματα τῶν Ἀναγνωσμάτων τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, τὰ ὁποῖα ἐβίωσε ἡ Ἁγία Ξένη, καλοῦμεθα νὰ ἀκολουθήσουμε.

**Ἀ**πὸ τὴν Περικοπὴ τῶν Δέκα Παρθένων, ἃς διδασκώμεθα νὰ εἴμεθα σὲ συνεχῆ ἐργήγορσι, ὄχι μόνο διότι δὲν γνωρίζουμε πότε ὁ Νυμφίος ἔρχεται, ἀλλὰ διότι ὁ Κύριός μας εἶναι συνεχῶς ἐρχόμενος καὶ κρούων τὴν θύραν τῆς καρδίας μας...

**Ἀ**πὸ δὲ τὴν παραγγελία τοῦ Χριστοῦ μας, «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖτω μοι», ἃς μάθουμε νὰ βιάζουμε τὸν ἑαυτὸν μας

στὴν καταπολέμησι τῶν παθῶν μας καὶ νὰ δεχώμεθα ἀγογγύστως, μὲ αὐτὰπάρνησι, τὶς θλίψεις καὶ δοκιμασίες, τὶς ὁποῖες ἐπιτρέπει ὁ Κύριός μας στὴν ζωὴ μας, ὄχι ὡς τιμωρία βεβαίως, ἀλλ' ἐξ ἀγάπης, ὡς παιδαγωγία καὶ ἀφύπνισι...



† Γ.Ι.Μ.