



■ Ἀπὸ τὸ Ὁρθόδοξο Ἀγιολόγιο τῆς Δύσεως

Ἁγιος Μόδεστος, Ἀπόστολος τῆς Καρινθίας (Αὐστρία) † 5η Φεβρουαρίου (περ. 763)

Ὁ Ἁγιος Μόδεστος ἦταν Ἴρλανδὸς στὴν καταγωγὴ, μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Βιργιλίου († Μνήμη: 27η Νοεμβρίου, *βλ. ἐδῶ*). Ἦλθε στὴν περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὸ Σάλτσμπουργκ (Αὐστρία) πιθανώτατα τὸ 750. Περὶ τὰ 752 ἢ 755 ἐστάλη νότια ὡς χωρεπίσκοπος ὁμοῦ μὲ τέσσερις Ἱερεῖς, ἓναν Διάκονο καὶ ἄλλους Κληρικοὺς ἐκ μέρους τοῦ Ἁγίου Βιργιλίου προκειμένου νὰ ὑποστηρίξῃ τοὺς Σλάβους στὴν ἀπόθησι τῶν Ἀβάρων, οἱ ὅποιοι εἶχαν εἰσβάλῃ στὴν περιοχὴ περὶ τὸ 600.



Ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Δουκὸς Τσεϊτμάρ (Cheitmar ἢ Hotimir), ὁ ὅποιος εἶχε διδαχθῆ τὸν Χριστιανισμὸ στὴν Βαυαρία καὶ ἀποδείχθηκε πιστὸ τέκνο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἁγιος Μόδεστος ἄρχισε τὸ ἀποστολικό του ἔργο στὴν Καρινθία. Ὁ Ἁγιος Μόδεστος ἔλαβε ἐξουσία ὡς Ἐπίσκοπος, ἀλλὰ πιθανώτατα, κατὰ τὸ ἱρλανδικὸ ἔθιμο, χωρὶς ἔδρα. Μόνο στὸν ὕστερο ἀνώνυμο βίο τοῦ Ἁγίου Γκεμπχάρδου (St. Gebhard, † Μνήμη: 27η Αὐγούστου), Ἐπισκόπου Κωνσταντίας, ἀποκαλεῖται Ἐπίσκοπος τῆς Λιβουρνίας (Liburnia).



Προτομὴ στὸ
πάρκο τέχνης
Suetschach/
Feistritz im
Rosental (γλύπτῃς
France Gorše).

Ὁ Μόδεστος ἐγκαταστάθηκε στὴν θέσι τῆς πρώην ρωμαϊκῆς πόλεως Βιρουνοῦμ (Virunum, σημ. Μαρία Σάαλ Maria Saal) καὶ ἐκτίσῃ ἓνα Ναὸ ἀφιερωμένο εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο προήλθε τὸ μετέπειτα ὄνομα τῆς πόλεως Μαρία Σάαλ.



Ναός Μαρία Σάαλ, Αυστρία.

Ἐγινε τὸ κέντρο τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία ὀνομάζετο «Καραντανία», χωρισμένη ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀκουϊλείας καὶ εὐρίσκετο πλέον ὑπὸ τὸ Σάλτσμπουργκ.

Ὁ προκατόχος τοῦ Τσεϊτμάρ, ὁ Μπορούτ (Borut), εἶχε ἀποδεχθῆ τὴν βαυαρικὴ κυριαρχία περὶ τὸ 740 καὶ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Μόδεστου στὴν Καραντανία εἶχε ὡς στόχο νὰ σταθεροποιήσῃ τὴν χώρα ἔναντι τῶν εἰσβολῶν Ἀβάρων.

Περιγράφεται στὸ «Ἡ μεταστροφή τῶν Βαυαρῶν καὶ τῶν Καρανταναίων» (Conversio Bagoariorum et Carantanorum), τὸ ὁποῖο ἐγράφη περὶ τὸ 870, ὡς ὑπόμνημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Σάλτσμπουργκ Ἀνταλγουίν (Adalwin), σὲ μία δικαστικὴ ἀκρόασι ἐνώπιον τοῦ ἀνατολικο-φραγκικοῦ Βασιλέως Λουδοβίκου τοῦ Γερμανοῦ κατὰ τοῦ Ἐπισκόπου Μεθοδίου, τοῦ Ἀποστόλου τῶν Σλάβων στὸ φραγκικὸ πριγκιπᾶτο τῆς Κάτω Παννονίας καὶ στὴν Μεγάλη Μοραβία. Στὸ ἔγγραφο ἐκεῖνο, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ Σάλτσμπουργκ ἐτόνιζε τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ Μοδέστου, ὡς ἐπιχείρημα γιὰ τὴν ἀξία τῆς συμβολῆς αὐτῶν στὸν προσηλυτισμὸ τῶν Σλάβων.

Ὁ Ἅγιος Μόδεστος ἴδρυσε ἐπίσης τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ πλησίον τῆς Τουρνίας (Teurnia), τὴν πρωτεύουσα τῆς ρωμαϊκῆς ἐπαρχίας τοῦ Ε' καὶ Ζ' αἰ., τὰ ἐρείπια τοῦ ὁποίου σώζονται στὸ Ρωμαϊκὸ Μουσεῖο τοῦ Ἁγίου Πέτρου στὸ Χόλτς, πλησίον τοῦ Σπίτταλ ἀντὲ Ντράου (Spittal an der Drau).

Ὁ Ἅγιος Μόδεστος ἐκοιμήθη περὶ τὸ 763 καὶ ἐτάφη εἰς τὸν ἱερὸ Ναὸ Μαρία Σάαλ.

Τὸ ἀρχικὸ κτήριο τοῦ προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Μαρίας Σάαλ θεωρεῖται ἡ παλαιότερα Ἐκκλησία στὴν Καρινθία καὶ ἦταν Καθεδρικὸς Ναὸς ἀπὸ τὴν ἰδρυσί του μέχρι τὸ 945. Σὲ αὐτὸ φυλάσσεται ἡ πέτρινη λάρνακα, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὴν παράδοσι περιέχει τὰ τίμια Λείψανα τοῦ Ἁγίου Μοδέστου.

Στὴν Ἐπισκοπὴ τοῦ Κλάγκενφουρτ, ὁ Ἅγιος Μόδεστος τιμᾶται μαζί μὲ τὸν Ἅγιο Βιργίλιο τοῦ Σάλτσμπουργκ. ➔



Ὁ Τάφος / ἡ Λάρνακα τοῦ Ἁγίου Μοδέστου. Ναός Μαρία Σάαλ, Αυστρία.

(*) Βλ. https://orthpedia.de/index.php/Modestus_von_K%C3%A4rnten, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modestus_%28Apostle_of_Carantania%29 και άλλες πηγές στο διαδίκτυο. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.



Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ, τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

