

«Παρεμβαίνοντες...»



Η «μόδα»: ὁ θρίαμβος τῆς ἐπιπολαιότητας, τῆς αὐτο-ειδωλοποίησης καὶ αὐτο-λατρίας!...

Πολὺ χρόνο, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὰ χρήματα
σπαταλοῦν, ιδίως οἱ γυναῖκες -καὶ μάλιστα οἱ
Χριστιανές(;)- στὸν **βωμὸ τῆς ὀμορφιάς!**...

Ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιτύχουν μιὰ ἀρεστὴ στοὺς
ἄλλους εἰκόνα, προσέχοντας τὸ ντύσιμο, σπι-
ριγμένο στὴν τελευταία «λέξη τῆς μόδας»!...

Θέλουν νὰ τραβήξουν τὴν προσοχὴ μὲ ἓνα ὀμορφο χτένισμα, **μακι-
γιάζ** καὶ ὅ,τι ἄλλο ταιριάζει σ' αὐτὲς καλύτερα!...

Ἀνάλογα πάντα μὲ τὴν περίστασι!

Καὶ φυσικά, φροντίζουν νὰ διατηροῦν γυμνασμένο καὶ λεπτὸ τὸ
σῶμά τους...

Γιὰ νὰ ἔχουν τὴν ἰδανικὴ «φόρμα» τοῦ σώματος ἀκολουθοῦν τα-
κτικὴ ἄσκηση καὶ κάποιον πρόγραμμα διατροφῆς!

Πολλὲς φορές, ἢ μᾶλλον συνεχῶς, ἀλλάζουν συνταγὲς «ἐγκρά-
τειας»!

Κάποιες τὶς βοήθησαν περισσότερο καὶ κάποιες λιγότερο!

Ὅπως καὶ νὰ ᾿χει, οἱ **θυσιές** εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ
ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα!

Καὶ ὅλες αὐτὲς οἱ φροντίδες, γιὰ τὰ εὐνοϊκὰ σχόλια τῶν φίλων!

Γιὰ τὴν ἐκπληξὴ τῆς παρέας!

Γιὰ τὴν ὑπερεκτίμηση τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ τους!...

Γιὰ τὴν **αὐτο-εἰδωλοποίηση... Γ**ιὰ τὴν **αὐτο-λατρία!**...

* * *

Ὅλη αὐτὴ ἡ ἐργώδης προσπάθεια, ἄραγε ἀρμόζει στὸ Ὁρθόδοξο
Χριστιανικὸ Ἦθος;...

Καὶ ὁ εὐλογημένος ἀγώνας γιὰ τὴν **ὀμορφιά τῆς ψυχῆς** ποῦ πηγαί-
νει;...

Μήπως ὑπάρχει καὶ ἡ **χριστιανικὴ εἰδωλολατρία** καὶ δὲν τὴν ἐγνω-
ρίζαμε;...

Ἄς μελετήσουν οἱ χριστιανὲς γυναῖκες καὶ πάλι μὲ προσοχὴ καὶ
προσευχὴ τὴν προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου:

■ **«Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων. Ἀμήν!»** (Α' Ἰωάν. ε' 21).

Ὁ Ἐρανιστῆς

† ὁ **Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

9.2.2025 ἐκ. ἡμ.,

† Α' Ψυχοσάββατον

† Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου ἀνεξικακού