



Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολή γάρ Κυρίου μή σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνεύουσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο καὶ γὰρ ὁ τάλας, δεδοικὸς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

■ «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε...»

Οἰκουμενισμὸς καὶ Ἀποκρυφισμὸς: Τὰ δύο σύγχρονα πολυκέφαλα θηρία τῆς πλάνης!*

Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς [ἐν Καινοτομία καὶ Αἰρέσει] Ἰ. Μ. Πειραιῶς, στὴν συνέχεια τῆς Ἀνακοίνωσής του γιὰ τὸν **Οἰκουμενισμό**, συμπέρανε:

«**Ἡ** ἀνθρωπότητα σήμερα βιώνει μία πρωτοφανῆ πνευματικὴ σύγχυση, πού δὲν ἔχει προηγούμενο στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ πού ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῶν ἐσχάτων χρόνων. [...]

Κυρίαρχο καὶ πρωταγωνιστικὸ ρόλο σ' αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ ἀποστασία τῶν ἡμερῶν μας παίζουν τὰ δύο πολυκέφαλα θηρία τῆς πλάνης, ὁ **Ἀποκρυφισμὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς** καὶ ὁ **Οἰκουμενισμὸς**. **Καὶ** τὰ δύο ἐργάζονται παράλληλα, ὑπηρετοῦν μὲ συνέπεια τὸ **πανθησκευιακὸ ὄραμα** καὶ προετοιμάζουν μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς τὴν ἐφιαλτικὴ **πανθησκευία**.

Δὲν τρέφουμε τὴν αὐταπάτη, ὅτι μπορεῖ νὰ νικηθοῦν τὰ δαιμονικὰ αὐτὰ τέρατα ἀπὸ τὸν μικρὸ καὶ ἀδύναμο ἀγῶνα μας.

Ἐμεῖς οἱ ἐλάχιστοι τὸ μόνο πού μποροῦμε νὰ κάνουμε, εἶναι νὰ διαφωτίζουμε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἐπαγρυπνοῦμε.

Τὰ ὑπόλοιπα καὶ τὰ δύσκολα τὰ ἀφήνουμε στὸν ἀληθι-



νὸ Τριαδικὸ Θεό μας, ὁ Ὅποῖος θὰ προστατεύσει τὴν Ἐκκλησία Του καὶ θὰ Τὴν ὀδηγήσει στὸν τελικὸ θρίαμβο»!

● **Ἄς** συνειδητοποιήσουμε τὴν τραγικὴ καὶ ἐσχατολογικὴ κατάσταση πὺ βρισκόμαστε καὶ ἄς εἴμαστε σὲ συνεχῆ ἐγρήγορηση γιὰ τὰ χειρότερα πὺ εἶναι μπροστά!



(*) Ἐφημερ. «Ὁρθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. 2.396 / 8.4.2022, σελ. 2. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.