



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρὸς Με...» (Ματθ. κε' 36)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας

16η Φεβρουαρίου 2025 ἐκ. ἡμ.

Τὸ Σάββατο τῆς Ἀπόκρεω, 16η Φεβρουαρίου 2025 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παμφίλου, καὶ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμπάντων Ὁσίων, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν εὐλογία, τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὸ εἰκοστὸ δεύτερο **Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις** στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισσας.



Διακόνισσες τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» καὶ **Μέλη** τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας συνεργάσθηκαν γιὰ τὴν συγκέντρωσι καὶ τὴν συσκευασία τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὅποια προσέφεραν ἰδιῶτες καὶ καταστήματα στὸν Σύλλογο, προκειμένου νὰ μοιρασθοῦν στοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας, τὸν ἀριθμὸ 110, ὅπως εἶχε πληροφορήσει τὸ Δ.Σ. ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργός.

* * *

Χάριτι Θεοῦ, ἡ ἡμέρα ἦταν σχεδὸν ἀνοιξιάτικη, φωτεινὴ...

Μετὰ τὸ καθιερωμένο πρόγραμμα προσευχῆς τῶν **Προσκυνημάτων** αὐτῶν, ὁ Μητροπολίτης μας ἀξιοποίησε τὸν χρόνον τῆς μεταβάσεως μὲ Ψαλμωδίες καὶ μία ἱστορικὴ ἀναφορὰ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Παρνασσίδος, τὸ δεύτερο Προσκύνημα τῆς ἡμέρας.

Στους Προσκυνητὰς προσεφέρθη ἓνα **Αναμνηστικὸ** μὲ πνευματικὸ μῆνυμα, μὲ τίτλο: «**Τὶ σημαίνει νὰ εἶσαι “φτωχός”**».

* * *



Ὁ Αρχιφύλακας καὶ ἡ Κοινωνικὴ Λειτουργὸς καλωσῶρισαν ἐγκάρδια τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας καὶ τὴν λοιπὴν πεντηκονταμελῆ Ὁμάδα καὶ τοὺς ὠδήγησαν στὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴ τοῦ Καταστήματος, ὅπου συγκεντρώθηκαν οἱ Ἀδελφοί μας Κρατούμενοι.

Προοιμακά, ὁ Ἀδελφὸς Ἰωάννης, ἓνας Κρατούμενος ὁ ὁποῖος θὰ ἀπελευθερωθῆ σὲ λίγες ἡμέρες, προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας μία ζωγραφιὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας, μὲ τὸν Σεβασμιώτατο νὰ τὸν εὐχηθῆ νὰ ἀξιωθῆ νὰ τὴν προσκυνήσῃ σύντομα.

Μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας, τὸ μικρὸ μας οἰκογενειακὸ συγκρότημα μαζί μὲ ἄλλα παιδιά ἐτραγούδησαν μὲ παλμὸ τραγούδια τῆς λαϊκῆς μας Παραδόσεως, συνοδεία λύρας, πρὸς χαρὰν καὶ ψυχαγωγίαν Κρατουμένων, φροντιστῶν καὶ ἐπισκεπτῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔλαβε τὸν λόγο, γιὰ νὰ χαιρετίσῃ καὶ ἐνθαρρύνῃ τοὺς Ἀδελφούς μας, καὶ νὰ τοὺς προτρέψῃ νὰ ἐλαφρύνουν τὸ βᾶρος τῆς δοκιμασίας μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ὑπομονή, ὡς καὶ μὲ τὴν βεβαία ἐλπίδα, ὅτι διὰ μέσου αὐτῆς θὰ βγοῦν περισσότερο ὑπεύθυνοι καὶ χρήσιμοι στὴν κοινωνία.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ ὅλοι μεταφέρθηκαν στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκεπτηρίου. Ἐκεῖ, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας συνάντησε προσωπικὰ ἓνα πρὸς ἓνα τοὺς Ἀδελφούς Κρατουμένους, στοὺς ὁποίους προσέφερε τὰ ἐτοιμασμένα δωράκια (εἶδη πρώτης ἀνάγκης) μαζί μὲ τὸν πατρικὸ του ἀσπασμὸ καὶ εὐχές, ἐνῶ τὰ παιδιά συνέχισαν μὲ πολλὴ διάθεσι τὴν διακονία τους μὲ τὰ παραδοσιακὰ τραγούδια, ἐναλλάξ μὲ τὶς ὑμνωδίες τῶν Μοναζουσῶν.

Ἀφοῦ πέρασε λίγη ὥρα, παρατηρήθηκαν ἀσυνήθιστες κινήσεις στὸν χῶρο: **ὁ** Αρχιφύλακας





καὶ ἡ Ταμίᾳ τοῦ Συλλόγου κα Αἰμιλία Γκούφα ἔμπαιναν ἐπανειλημμένως καὶ ἔλεγχαν πόσα δέματα ὑπάρχουν ἀκόμη... **Τ**ί εἶχε γίνει;

Όταν ἔφθασαν οἱ ἐπισκέπτες στο Κατάστημα, ἡ κα Αἰμιλία ἐρώτησε πόσοι Κρατούμενοι εἶναι. **Ε**ἶχαν ἐτοιμασθῆ 120 δέματα, ὥστε νὰ ὑπάρχουν κάποια ἐπὶ πλέον σὲ περίπτωσι νέων ἀφίξεων στο Κατάστημα.

Η Κοινωνικὴ Λειτουργὸς τῆς ἀπάντησε, ὅτι ἔχουν φθάσει στοὺς 145 μὲ 150 !, καθὼς εἶχαν προσέλθει ἐκτάκτως πολλοὶ νέοι Κρατούμενοι τὴν ἑβδομάδα αὐτή. **Τ**ότε συνεφώνησαν, ἀφοῦ μοιρασθοῦν αὐτά, τὰ ὁποῖα εἶχε φέρει ὁ Σύλλογος, νὰ σταλοῦν ἄλλα δέματα τὶς ἐπομένους ἡμέρες γιὰ τοὺς ὑπολοίπους Κρατουμένους, τοὺς ὁποῖους ἐνημέρωσαν νὰ μὴν προσέλθουν στὴν διανομὴ.

Αφοῦ ὁμως ἐπέρασαν ὅλοι οἱ προσκεκλημένοι Κρατούμενοι, ἐπερίσσευαν δέματα!... **Ἦ**λθαν καὶ οἱ ὑπόλοιποι, ἔλαβαν τὰ δωράκια τους, καὶ πάλιν ἐπερίσσευσαν 12 δέματα!...



...«καὶ ἦσαν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις»... (Ματθ. ιδ' 20) «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπέινασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ»... (Ψαλμ. λγ' 11).

* * *

Ἀφοῦ ὠλοκληρώθηκε ἡ εὐλογημένη καὶ ἐν θαύμασιν αὐτῆ Ἐπίσκεψις, ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἡ Προσκυνηματικὴ Ὁμάδα μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Παρνασσίδος, ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκε ἡ σεμνὴ καὶ φιλόξενη Ἀδελφότης τῆς Ὁσιωτάτης Γερωντίσης Κικιλίας Μοναχῆς.



Η Ἀδελφὴ Ἰωάννα ξενάγησε τοὺς Προσκυνητὰς στο Καθολικὸ τῆς Μονῆς καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία τῆς Μονῆς.

Η (γυναικεία σήμερα) Ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Παρνασσίδος, ἡ ὁποῖα

κτίσθηκε τὸν ΙΑ΄ αἰῶνα (ἔτος 1019), εὐρίσκεται σὲ πανοραμικὴ θέσι σὲ ὑψόμετρο 500 μέτρων, ἀνατολικά τῆς Ἀμφισσας, στὸν δρόμο ἀνάμεσα στοὺς Δελφούς καὶ τὸ Χριστὸ Φωκίδος.



Υπῆρξε ὄρμητήριο καὶ καταφύγιο τῶν Ἀγωνιστῶν τῆς Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασεως. **Ε**κεῖ, στὶς 24 Μαρτίου 1821, ὑψώθηκε ἡ σημαία τῆς Ἐπανάστασεως καὶ εὐλογήθηκαν τὰ ὄπλα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ὀπλαρχηγοῦ Πανουργιᾶ ὑπὸ τοῦ μετέπειτα Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Σαλῶνων Ἡσαΐα.

Μάλιστα, ὁ Ἡγούμενος καὶ 30 ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς τῆς Μονῆς Παρνασσίδος ἐπολέμησαν πλάϊ στοὺς Ἀγωνιστὰς τοῦ Πανουργιᾶ καὶ ἔπεσαν στὸν Ἀγῶνα.

Τὴν 3ην Αὐγούστου 1825 ἡ Ἱερὰ Μονὴ πολιορκεῖται ὑπὸ τῶν Τούρκων, μετὰ τοῦ Μετοχίου αὐτῆς. **Η** ἔλλειψις πολεμοφοδίων, τροφῶν καὶ ὕδατος ἠνάγκασε τοὺς Ἀγωνιστὰς, νὰ τὴν ἐγκαταλείψουν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Τούρκοι νὰ καταλάβουν καὶ νὰ καταστρέψουν αὐτήν.

Τὸ 1827 οἱ ἐναπομείναντες Μοναχοὶ ἄρχισαν τὴν ἀνοικοδόμησιν τῆς Μονῆς. **Ε**κτίσθη νέος, μεγαλοπρεπῆς Ναός, ὁ ὁποῖος ἐστολίσθη μὲ ξυλόγλυπτον Τέμπλον, ἀνεκτιμῆτου ἀξίας, ἀπαραμίλλου τέχνης, ἔργον Ἡπειρώτου ξυλογλύπτου, μὲ παραστάσεις ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη, καὶ ἀγιορειτικὲς Εἰκόνες τοῦ 1834.

Απὸ τὸ Μοναστήρι, ὁ ἐπισκέπτης-προσκυνητὴς μπορεῖ νὰ ἀτενίσῃ τὴν θάλασσα τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου, τὰ λιμάνια τῆς Ἰτέας καὶ τοῦ Γαλαξιδίου, τὴν Ἀμφισσα με τὸν τεράστιο ἐλαιῶνα της, καθὼς καὶ τὶς πλαγιὰς τοῦ Παρνασσοῦ, τῆς Γκιώνας καὶ τῶν Βαρδουσίων.

* * *

Στὴν ἐπιστροφή, ἀκούσθηκαν οἱ ἐντυπώσεις ὅσων Προσκυνητῶν συμμετεῖχαν γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἐπίσκεψι τέτοιων Καταστημάτων.



Στις πύλες τῆς εὐλογημένης περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὰ δύο αὐτὰ Προσκυνήματα ἀνανέωσαν τὴν συναίσθησι τῆς εὐθύνης μας γιὰ τὸ

• **κατὰ** πόσον ἀξιοποιοῦμε τὸ μέγιστο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ χρόνου, τὸν ὁποῖο μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι εἴμεθα ἐλεύθεροι – ἐξωτερικά, Ἑλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι, διότι κάποιοι ἀγωνίσθηκαν καὶ θυσιάσθηκαν γιὰ μᾶς...



† Γ.Ι.Μ.



Ζωγραφιὰ τῆς Ἁγίας Σοφίᾶς.
(ἔργο τοῦ Κρατουμένου Ἀδελφοῦ μας Ἰωάννου)