

«Παρεμβαίνοντες...»



«Ίδιαιτέραν» Θεϊαν Κοινωνίαν δι' άτομα μέ δυσανεξίαν εἰς τὴν γλουτένην: μία ἀκόμη βλασφημία!



«**Σεβαστοὶ** συντάκτες τοῦ “Ὁρθοδόξου Τύπου”,
χαίρετε!

Πάσχω ἀπὸ τὴν νόσο “κοιλιοκάκη”.

Πρόκειται γιὰ αὐτοάνοση πάθηση, ὅπου ἡ κατα-
νάλωση *γλουτένης* (βασικὸ συστατικὸ τῶν σιτηρῶν, πλὴν τῆς βρώ-
μης), προκαλεῖ φθορὲς στὸ λεπτὸ ἔντερο, ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν ἀπορ-
ρόφηση τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν, ἀλλὰ ἐνίοτε καθίστανται καὶ
ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ἴδια τὴν ζωὴ.

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς νόσου συνίσταται ξεκάθαρα στὴν σχολαστικὴ
ἀποφυγὴ τῆς *γλουτένης*.

Ὡστόσο, ὡς Ὁρθόδοξη Χριστιανή, μετὰ λύπης πληροφορήθηκα,
πὼς ἡ *Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς* τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας δημο-
σίευσε *συστάσεις* σχετικὰ μὲ τὴν Θεία Κοινωνία γιὰ ἀσθενεῖς, ποὺ
πάσχουν ἀπὸ τὴν νόσο, προτείνοντας **νὰ κοινωνοῦν μόνο τὸ Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ (!)** κατόπιν συνεννόησης μὲ τὸν ἱερέα (!).

Ἡ δὲ Ἐκκλησία τὴν Φινλανδίας, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὸ Οἰκουμε-
νικὸ Πατριαρχεῖο, ὑποστηρίζει τὴν χρῆση ἄρτου χωρὶς *γλουτένη* –
φτιαγμένο ἀπὸ ρύζι, καλαμπόκι, πατάτα κ.ἄ.–, κάτι ποὺ ἤδη λαμβά-
νει χώρα σὲ κάποιες ἐνορίες τοῦ ἐξωτερικοῦ...

Ὁμολογῶ πὼς ἡ εἶδηση μὲ πῆγε πίσω, στὸν *κορωνοϊό*, τότε ποὺ
προτάθηκε νὰ μεταδίδεται ἡ Θεία Κοινωνία μέ...*κουταλάκια* *μιᾶς*
χρήσεως! **Θ**λίβομαι βαθύτατα γι' αὐτὲς τὶς τοποθετήσεις...

Ἦποστηρίζεται εὐθέως ἡ ἄποψη –καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐπίσημα χεῖ-
λη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου– πὼς ἡ **Θεία Κοινωνία**, ἡ Ὑπέρτατη
Εὐεργεσία πρὸς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, τὸ Πανάχραντο Σῶμα καὶ
Αἷμα τοῦ Κυρίου μας **μπορεῖ νὰ βλάψει τοὺς πιστοὺς!!** **Μ**ὴ γένοιτο!!
Αὐτὸ ποὺ σίγουρα μπορεῖ νὰ μᾶς βλάψει ἐν ὄψει τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου
εἶναι ἡ προβληματικὴ πνευματικὴ μας κατάσταση...

Ἄγαπητοὶ ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ποὺ πάσχετε ἀπὸ τὴν ἴδια νόσο, **ἄς**
μὴ δεχθοῦμε ποτὲ τέτοια βλασφημία!

Μ. Ξανθάκη»

«Ο.Τ.», 2.533 / 7.3.2025